

FLITSEN – nr.247 - September 2024

Inhoudsopgave

PASTOR BABU: 'IK ZAL ALS EEN ZAADJE ZIJN'.....	1
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	3
PASTOR BABU OP VAKANTIE.....	5
FAMILIEPASTORAAT: komt u ook naar de eerste bijeenkomst?	5
OKTOBER – WERELDMISSIEMAAND.....	6
VERSLAG VAN HET BEZOEK AAN ROERMOND Jaarlijks 'uitje met de pastoor', 17 augustus:	7
OKTOBER – MARIAMAAND - ROZENKRANSMAAND.....	8
31 JAAR 'UUR VAN STILTE EN GEBED': FILMAVOND 7 OKTOBER	9
'MET DE PINKSTERWIND IN DE RUG' Bill Banning blikt terug.....	10
37 ^e VINCENTIUS BOEKENBEURS	12
VOOR DE KINDEREN.....	13
KLIEDERKERK	13
LIEF EN LEED.....	14
BETAALMOGELIJKHEDEN.....	14
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT	15
WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE*	15
VOLGENDE UITGAVE	16

PASTOR BABU: 'IK ZAL ALS EEN ZAADJE ZIJN'

Beste parochianen, broeders en zusters in Christus,

Per 1 september ben ik benoemd als pastor in de parochie Wonderbare Moeder. Parttime, want de helft van mijn tijd geef ik nog aan de parochie Sint-Jan de Doper (van pastoor Jos Verbraeken). Ik woon echter al wel in de pastorie in Drunen.

Misschien vindt u het fijn om even kennis met mij te maken. Daarom schrijf ik in deze editie van de Flitsen iets over mezelf en hoe ik tot het priesterambt ben gekomen.

In mijn jeugd jaren werd ik geïnspireerd door het leven en de missie van mijn pastoor. Daarom besloot ik om misdienaar te worden. Mooi detail: die toenmalige pastoor is nu bisschop van het bisdom Kottar in India, waar ik vandaan kom.



Roeping

Na mijn middelbare school ging ik naar het kleinseminarie om priester te worden. Ik was toen 17 jaar oud. Het was in de periode dat ik er filosofie studeerde. Op enig moment begon ik alles onder de hemel en het bestaan van God in twijfel te trekken, tot ik mezelf bijna als atheïst beschouwde.

Tot ik op een dag een bizarre ervaring meemaakte. Ik was 20 jaar oud en werd, tijdens een lunchprogramma op het seminarie, gedrogeerd en ontvoerd door een groep criminelen. Ze hadden het op mijn organen voorzien, die ze voor flink wat geld konden verhandelen. Wonderbaarlijk genoeg hebben ze hun plan niet tot het einde uitgevoerd, want nadat ik een dag spoorloos was verdwenen werd ik door wegwerkers bewusteloos gevonden langs een snelweg... 600 kilometer verderop.

God zorgde voor mij door die werklui... dit voorval van Gods voorzienige zorg herstelde en versterkte mijn persoonlijk geloof. Het voegde enthousiasme en geestdrift toe aan mijn oorspronkelijke roeping om priester te worden en Hem te dienen.

Mijn zendingsreis naar Nederland

Na 13 jaar in het priesterambt in India te hebben gewerkt, werk ik hier in Nederland tussen de mensen met andere talen, andere culturen, een ander klimaat... waarom ik? Volgens mijn seminarierapport kwam ik in aanmerking voor hogere studies. Toen ik op zoek was naar een instelling in het buitenland om mijn studie voort te zetten, opende mijn bisschop mijn ogen voor een ander alternatief. Het bisdom van 's-Hertogenbosch had contact met mijn bisdom Kottar. Mijn bisschop verzocht mij vervolgens om voor tien jaar als priester naar Nederland te worden uitgezonden. Ik waagde de sprong en kwam op 31 augustus 2022 in Nederland, waar ik (in Tilburg) de taal en de cultuur mij eigen ging maken. Op 1 december 2023 werd ik door bisschop De Korte benoemd tot kapelaan in de parochie van Sint-Jan de Doper, in Waalwijk. Daar ging ik wonen in de pastorie bij pastoor-deken Jos Verbraeken. Mijn aanstelling in Waalwijk zelf lijkt mij een beslissend plan van God met een reden, want ik vond in de pastorie van Waalwijk een beeld van Sint-Helena, de patroonheilige van mijn geboorteplaats. Dat kon geen toeval zijn. En mijn eerste parochie in India was die van de Wonderbare Moeder... en kijk waar ik nu terecht gekomen ben.

Wonderbaarlijk!

Mijn visie en missie

Het motto van mijn priesterwijding is hetzelfde als de geloofsuitdrukking van de Heilige Thomas, de apostel van India: 'MIJN HEER, MIJN GOD'. Thomas vond God op de wonden van Jezus. God huilt in het huilen. Hij sterft in het sterven. Hij lijdt in het lijden. De roep van het volk is de roep van God.

Voelen en delen, voelen en helen.

Of het huis waarin we wonen nu 80 m² of 8.000 m² groot is, het probleem van eenzaamheid is hetzelfde voor de rijken en de armen. Of de klok nu 3 euro waard is of 3.000 euro, beide geven exact dezelfde tijd aan. Of we nu in de *business class* of *economy*

class vliegen, als het vliegtuig neerstort, gaan we allemaal mee naar beneden. Laten we meer voor elkaar zorgen en meer met elkaar delen. We zijn allemaal op weg in één en dezelfde wereld. Laten we de wereld een betere plek maken voor jou en voor mij! Het is een gemeenschappelijk huis van allen, en een thuis voor allen.

Laat mij een bekwaam instrument zijn in de hand van God, als een man voor allen: rijk en arm, oost en west, sterk en zwak, ziek en gezond... Niet als een steen van een muur die verdeelt, maar als een steen van een brug die verenigt. Zoals St. Paulus zegt. *Ik moet alles worden voor alle mensen om hen tot Jezus te brengen* (1 Kor 9:22).

Ik zal als een zaadje zijn. Als ik zou kunnen groeien, zou ik een boom worden.

Als ik niet zou kunnen groeien, kan ik in ieder geval als mest worden.

We zijn iemand voor de wereld. Maar wij zijn de wereld voor velen.

Met U allen en voor U allen,

Pastor Babu

Belangrijke dagen uit het leven van pastor Babu

7 april 1982	Geboortedag; Enayam, Tamilnadu (India)
14 februari 2009	Tot diaken gewijd
18 april 2010	Tot priester gewijd
31 augustus 2022	Aankomst in Nederland

Meer informatie over de opleidingen en benoemingen van pastor Babu vindt u op onze website. Kijk op het tabblad 'Parochie - Pastoraal Team'.



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

BLOEMENGROET

De **bloemengroet** is de afgelopen weken gegaan naar:

18 augustus:	Tiny en Toos van de Wiel- Pulles
25 augustus:	Charles Verbunt
1 september:	Ton Kemmere
8 september:	Jos van Iersel
15 september:	Frits Rommers

INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK

**“HELP ONS KWETSBARE
PLAATSGENOTEN TE HELPEN,
ZEKER IN DEZE CRISISTIJD”**



VOEDSELBANKEN.NL
Den Bosch en omstreken

CWM organiseert ook dit jaar met medewerking van de Parochie Wonderbare Moeder en de Protestantse Gemeente Drunen een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank Den Bosch en omstreken. Deze actie zal dit jaar plaatsvinden van **zaterdag 12 oktober tot en met zondag 20 oktober**. Er is gekozen voor de Voedselbank Den Bosch en omstreken, omdat vanuit deze organisatie ook personen en gezinnen in de gemeente Heusden worden ondersteund. Met name door de energie-armoede en de sterk gestegen voedselprijzen is uw steun hard nodig!!

Wat kunt u inleveren?

Iedereen kan in de aangegeven periode ALLEEN HOUDBARE levensmiddelen voor de Voedselbank aanleveren. Er is vooral behoefte aan producten als rijst, broodbeleg, koffie, thee, ontbijtkoek, macaroni, maaltijdsoep, spaghetti en aardappelpuree. Ook vlees, groenten en fruit in pot of blik zijn welkom. Dat geldt evenzeer voor wasmiddelen, tandpasta en/of shampoo.

Wanneer kunt u inleveren?

U kunt uw bijdrage in de speciale kratten doen op de volgende locaties en tijden:

Datum:	Tijdstip:	Plaats:
12 oktober 2024	16.30 uur tot 17.00 uur	Zorglocatie Antonius Heusden
12 oktober 2024	18.30 uur tot 19.00 uur	Drunen, Lambertuskerk
13 oktober 2024	09.00 uur tot 09.30 uur	Elshout, Sint Jan Evangelist
13 oktober 2024	10.30 uur tot 11.00 uur	Drunen, Lambertuskerk
13 oktober 2024	09.15 uur tot 09.45 uur	Drunen, Open Hof kerk
14 oktober 2024	18.00 uur tot 18.30 uur	Drunen, Lambertuskerk
17 oktober 2024	10.00 uur tot 11.00 uur	Drunen, Open Hof kerk
17 oktober 2024	18.00 uur tot 18.30 uur	Elshout, Sint Jan Evangelist
19 oktober 2024	16.30 uur tot 17.00 uur	Zorglocatie Antonius Heusden
19 oktober 2024	18.30 uur tot 19.00 uur	Drunen, Lambertuskerk
20 oktober 2024	09.00 uur tot 09.30 uur	Elshout, Sint Jan Evangelist
20 oktober 2024	10.30 uur tot 11.00 uur	Drunen, Lambertuskerk
20 oktober 2024	09.15 uur tot 09.45 uur	Drunen, Open Hof kerk

*U kunt overigens **het hele jaar door** ook overdag bij de kerken in Drunen en Elshout en het Stiltecentrum in Heusden terecht om uw gaven in de daar opgestelde kratten te deponeren.*

Op zondag 20 oktober 2024 wordt de inzamelperiode afgesloten. In het weekend van 12 en 13 oktober zal in de kerkvieringen aandacht worden besteed aan de actie. Een mooi moment om te laten zien dat u zich betrokken voelt bij onze plaatsgenoten die noodgedwongen de hulp van de Voedselbank moeten inroepen!

Liever geld overmaken?

Draagt u de actie een warm hart toe, maar bent u niet in staat zelf levensmiddelen aan te reiken, dan kunt u voor de Voedselbank ook financieel steunen met een bijdrage via NL 81 RABO 0334 5155 13 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Meer informatie?

Kijk op www.wonderbaremoeder.nl en www.kerkdrunen.nl.

PASTOR BABU OP VAKANTIE

Van 25 september t/m 25 oktober bezoekt pastor Babu zijn geboorteland India. De vieringen in onze parochie gaan op de gebruikelijke tijdstippen door, met als voorgangers pastoor Jos Verbraeken uit Waalwijk, onze eigen diaken Albert Soeterboek en de diaken uit Waalwijk, Anton van Diessen.



Waar en wanneer er een eucharistie- dan wel een woord- en communiedienst plaatsvindt, ziet u in het schema op de laatste pagina van deze Flitsen.

FAMILIEPASTORAAT: komt u ook naar de eerste bijeenkomst?



Op **zaterdag 19 oktober** a.s. om 17.00 is in de Pastoor Vermeulenzaal (links van de kerk in Drunen) de eerste bijeenkomst van het familiepastaat 'Samen Ver-Wonder-en'.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de kinderen uit groep 4 hun eerste voorbereidingen voor de communie en krijgen de kinderen uit groep 8 hun voorbereiding voor hun vormsel. Alle andere kinderen uit het gezin zijn ook welkom. Ook voor hen zijn er aparte groepen samengesteld, zodat ook zij met eigen leeftijdgenootjes samen zijn. Daarnaast is er voor de ouders een oudercatechese, verzorgd door diaken Albert Soeterboek. Het is een mooi samenzijn waarbij we gezamenlijk eten, praten over geloofsopvoeding/catechese passend in deze tijd. De bijeenkomst wordt afgesloten met een eucharistieviering om 19.00 uur, in de kerk van Drunen.

Aanmelden

Wilt u er graag bij zijn? Welkom! U kunt zich aanmelden bij het parochie-secretariaat. Bel 0416-372215 (dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur) of stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

OKTOBER – WERELDMISSIEMAAND

Oktober is de Wereld Missie Maand. In onze parochie collecteren wij in het weekend van 5-6 oktober zowel voor de Wereldmissiedag van de kinderen, als voor Missiezondag. Die laatste staat oorspronkelijk op 20 oktober op de planning, maar dan collecteren we al voor de Voedselbank.

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Waar gaat uw bijdrage naar toe?

De opbrengst van de collecte gaat via Missio Nederland, onderdeel van de internationale pauselijke missiewerken, naar het pastorale werk van parochies in Afrika, Azië en Oceanië. Missio is geheel afhankelijk van de bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Dit jaar vraagt Missio aandacht voor Papoea-Nieuw-Guinea, waar de klimaatverandering voor de Carteret-eilanden grote gevolgen heeft: het land zal langzaam maar zeker in zee verdwijnen. De eilanden liggen iets meer dan een meter boven de zeespiegel en nu al vernietigt het zoute water de planten en gewassen. Een gedwongen evacuatie is onvermijdelijk; in de media wordt de bevolking al de eerste klimaatvluchtelingen ter wereld genoemd.

De katholieke kerk wil helpen door land te kopen op het eiland Bougainville, waar vluchtelingen van ondergelopen land zich kunnen vestigen.

In onze kerken vindt u meer informatie over dit stukje bedreigde schepping op de Missio-posters op de informatieborden. Ook liggen er folders op de leesplanken.

Wilt u het werk van Missio steunen?

Geef dan uw bijdrage op NL 65 INGB 0000 0015 66, ten name van Missio Wereld Missie Maand.

VERSLAG VAN HET BEZOEK AAN ROERMOND

Jaarlijks 'uitje met de pastoor', 17 augustus:

Voor het eerst ben ik vanuit Waalwijk op bedevaart mee geweest naar Roermond, met achttien parochianen vooral afkomstig uit de parochie Wonderbare Moeder. Kapelaan Antony Rosario reed met mij mee, een bijzondere ontmoeting voor mij als oud-docente aardrijkskunde die meerdere keren in India is geweest, ook in Tamilnadu waar hij is opgegroeid.

Nadat het openingsgebed door de kapelaan was uitgesproken en de auto's waren gezegend vertrokken wij bijtijds naar Roermond. Al eeuwenlang komen mensen uit heel Nederland naar de kapel om bij Onze Lieve Vrouwe in 't Zand te bidden, hun zorgen neer te leggen en om bijstand te vragen. Vaak komt men om Maria te bedanken voor verkregen gunsten. Dit konden we zien in de duizenden tegeltjes in de



processiegang naast de Kerk waar ook het bijzondere Kapelletje te vinden is. “Maria, die door dit beeld op deze plaats al zoveel eeuwen aan mensen bemoediging en steun hebt verleend, wees ook voor ons een bemoediging en steun in onze dagen... wees als Moeder van Jezus onze voorspraak bij Hem, sterk ons geloof en vertrouwen.” Bij dit kapelletje is een boeket geplaatst met als tekst “Van ons allemaal! Parochie Wonderbare Moeder”, met daarnaast een karakteristieke noveenkaars. Kapelaan Antony ging op indrukwekkende wijze voor in de Heilige Eucharistieviering in de kapelkerk, ook een rijksmonument.

Een eerste koffiepauze met keuzes qua Limburgse vlaai was voor ons in een hotel, restaurant op loopafstand geregeld. Peter Willemse van de Heemkunde-kring Roermond heeft vervolgens veel verteld over de vondst van het bijzondere Mariabeeldje, op de plek waar nu heilig bronwater ontspringt. Ook het Mariakapelletje, de vele tegeltjes met uitingen van dankbaarheid en het bijzondere interieur van de

kapelkerk -met bijdrages uit Amsterdam en 's-Hertogenbosch- passeerden de revue. We konden ook vragen stellen en foto's maken. Een beeld van de H. Clemens vormde inspiratie voor een uitleg dat mensen die zich als Rooms-katholiek hadden misdragen, ter penitentie op een speciale bedevaart werden verwezen. Fantastisch hoe wij, dankzij de heer Willemse de betekenis van deze bedevaartplek door de eeuwen heen nog beter kunnen plaatsen!

De lunch werd voor ons uitstekend geregeld in Brasserie Lus in Linne aan de Maas, een mooie gelegenheid ook om als parochianen elkaar beter te leren kennen. In Linne hebben we een bezoek gebracht aan het iconenatelier van Geert en Angelique Hüsstege. Er waren heel fraaie iconen door hen gemaakt te bewonderen, er zijn kaarten gekocht en hun gastvrijheid was fenomenaal! Ook in het atelier brandt de noveenkaars, we hebben intenties op briefjes bij deze kaars achtergelaten. Al met al kunnen we terugblikken op een heel inspirerende bedevaart. Heilige Maria, bid voor ons en begeleid ons naar onze uiteindelijke levensvoltooiing in het rijk van vrede dat Uw Zoon ons heeft beloofd.

Hanny ten Thije, Waalwijk

OKTOBER – MARIAMAAND - ROZENKRANSMAAND

De maand oktober staat traditioneel in het teken van Maria. Daarom wordt er deze maand (extra) de rozenkrans gebeden op de volgende locaties:

- Maandag, 18.30 uur, kerk Drunen (tijdens het uur van stilte en gebed)
- Dinsdag, 19:00 uur, Heusden (kapel van Zorgcentrum St. Antonius)
- Woensdag, 14.00 uur, Drunen (Zorgcentrum Zandley)
- Donderdag, 18.30 uur, kerk Drunen

U bent van harte welkom om aan te sluiten!

Landelijke Dag van de Rozenkrans

Op zaterdag 5 oktober kunt in Eindhoven deelnemen aan de Internationale Rosary Rally, de landelijke dag van de rozenkrans. Meer informatie over deze middag leest u in de folder hieronder. Of bezoek de website van Radio Maria:

www.radiomaria.nl/rosaryrally.

„MIJN ONBEVLEKT HART ZAL TRIOMFEREN“



**4^E INTERNATIONAL
ROSARY
RALLY
EINDHOVEN**

VOORPROGRAMMA EERSTE ZATERDAG DEVOTIE
13:00 H.MIS MET MGR. VAN DEN HENDE
ST.LAMBERTUSKERK, HOOGSTRAAT 299, EINDHOVEN
14:00 MARIAPROCESSIE NAAR HET STADSWANDELPAK

ROSARY RALLY PROGRAMMA
14:45 ONTVANGST IN HET STADSWANDELPAK
15:00 KROONTJE VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
15:15 LEZING DOOR MGR. VAN DEN HENDE
VOORZITTER VD BISCHOPPENCONFERENTIE
15:45 HEILIGE ROZENKRANS
16:30 TIJD VOOR ONTMOETING & KOFFIE
17:30 EINDE ROSARY RALLY

DE GEHELE DAG IS ER BIECHTGELEGENHEID

LOCATIE:
STADSWANDELPAK, 5615 EB EINDHOVEN
BIJ HET RADIOMONUMENT

MEER INFORMATIE OP:
WWW.RADIOMARIA.NL/ROSARYRALLY

**5 OKTOBER
2024**

TOT DAN!

RADIO MARIA
NEDERLAND

31 JAAR 'UUR VAN STILTE EN GEBED': FILMAVOND 7 OKTOBER

Maandagavond **7 oktober 2024** vieren we in onze parochie Wonderbare Moeder alweer 31 jaar "Uur van stilte en gebed". Dat wil zeggen Eucharistische aanbidding met vespers en rozenkransgebed. Dit doen we sinds 7 oktober 1993 samen met de Clarissen, die zo nog steeds met ons verbonden zijn.

Iedereen die belangstelling heeft is vanzelfsprekend van harte welkom om aan te sluiten!

Het programma van deze avond is als volgt:

18.30 uur: H. Mis uit dankbaarheid.

19.30 uur: koffie/ thee met traktatie.

20.00 uur: film 'De Apostel'.

Over de film

De film duurt 120 minuten en heeft 5 Oscars gekregen. Het gaat over het waargebeurde verhaal van Akim. Een jonge moslim die wordt opgeleid tot imam. Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering als hij Jezus ontmoet. De confrontatie met de familie, die juist zo trots is op een zoon als toekomstige imam, is hard en moeilijk. Vooral de broer van Akim heeft een grote afkeer van zijn bekering tot het Christendom.

Akim doet er alles aan om de acceptatie van zijn familie te herwinnen. Zijn nieuwe levensstijl blijkt uiteindelijk een krachtig getuigenis van geloof en vergeving. Een film van de veelbelovende regisseur Cheyenne Carron; Nederlandse ondertiteling.



Met als thema de bijbelwoorden uit de profeet Jeremia: "Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken" (Jeremia 29: 13).

Wilt u ook naar deze bijzondere avond zijn? Meld u dan even aan bij ons parochiesecretariaat. De contactinformatie vindt u bij 'Informatie over het parochiesecretariaat' op pagina 15.

Van harte welkom allemaal!

Meer informatie?

Neem contact op met Eugenie van Rinsum-Wolfs. Bel 06 – 8198 1297 of stuur een e-mail naar Wolfs.jem@outlook.com.

'MET DE PINKSTERWIND IN DE RUG'

Bill Banning blikt terug

Dankbaar terugkijken op 29 jaar levensbeschouwelijke identiteitsbegeleiding

In augustus 1995 kwam ik voor het eerst in Drunen. Op bezoek bij de sollicitatiecommissie voor een nieuwe districtscatecheet (zoals dat indertijd nog genoemd werd). De toenmalige voorzitter (oud-Wegwijzer-directeur Cees Willem-se senior, zaliger gedachtenis) sprak bij het officieel worden van het contract een wens uit. Hij hoopte dat ik liefst vijf, hopelijk zelfs zes jaren voor de Stichting Schoolkatechese zou

willen werken (want er was nogal wat verloop geweest). Uiteindelijk zijn dat 29 prachtige jaren geworden, waarin de term 'schoolcatecheet' veranderde in 'levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider'.

Afgelopen voorjaar tot en aan de zomervakantie mocht ik op alle scholen afscheid nemen in alle groepen: wat een geweldig feest was dat steeds weer.

In die jaren mocht ik talloze gesprekken met directies, teams en afzonderlijke leerkrachten houden binnen de katholieke SCALA-scholen (inclusief Athena, school voor



hoogbegaafden). Maar zeker zo belangrijk: tijdens meer dan 3.000 gastlessen werden met leerlingen van groep 1-2 tot en met groep 8 de meest uiteenlopende zaken besproken. Hierbij valt te denken aan heel veel verhalen uit de Bijbel (en de Koran), uit het oude Egypte, uit hindoeïstische en boeddhistische tradities, maar ook verhalen die actuele kwesties bespreekbaar proberen te maken zoals pesten en natuurbeleving.

Daarnaast mocht ondergetekende in de loop van die jaren een aantal keren tot steun zijn bij heel verdrietige momenten op school, zoals bij het overlijden van een leerling of ouder. Gaandeweg mocht ik zo – samen met de scholen – de vroegere 'districts-catechese' transformeren tot levensbeschouwelijke identiteits-begeleiding.

Dankbaarheid

Als er één beleving de boventoon voert bij dit mogen werken voor de basis-scholen, is het diepe dankbaarheid. En wel om meerdere redenen. Dankbaarheid dat dit werk door de parochies (Wonderbare Moeder en Augustinus) én de SCALA-scholengroep steeds weer mogelijk gemaakt werd. Dankbaarheid ook vanwege de welwillende, geïnteresseerde houding van schoolleiders en collega-leerkrachten met betrekking tot de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen.

Diepe dankbaarheid ook vanwege de oneindig leuke wisselwerking met alle leerlingen op de scholen: het enthousiast welkom geheten worden op het schoolplein, op de gang en in de klas; de enorme interesse in de verhalen en thema's die ter sprake gebracht werden; het heerlijke meedenken, met regelmatig nieuwe en diepe inzichten die leerlingen me cadeau geven. Maar ook het geweldige oefenen en spelen van bijvoorbeeld een Paasspel. De geweldige kerstvieringen in aula's en kerken. Alsof het enthousiasme geen grenzen kent, alsof de Pinksterwind ons vooruit blaast.

Ontmoetingen

Onlangs vroeg een eersteklasser op het d'Oultremontcollege me in de gang: 'Meneer Bill, heeft u die fietsband nog?' Deze leerling kwam van basisschool 't Kompas waar ik jaren geleden gastlessen mocht houden waarbij een fiets-BAND centraal stond (met

dank aan een plaatselijke fietsenmaker). Deze band wekte de interesse en al associërend kwam het thema op het hebben van banden met elkaar. Blijkbaar heeft deze BAND de tijd doorstaan, want deze leerling zei: 'Meneer, we hebben nog steeds een band, hé!' Of een leerling die me in vwo-5 vraagt om het verhaal van konijntje Pimmetje nog eens te vertellen (uit groep 1-2). Of het verhaal van Hans de Egelman of van Boeddha of Martinus met zijn halve soldatenmantel (bij mijn afscheid kreeg ik een kartonnen FC Utrecht-shirt cadeau met verwijzingen naar Martinus en Jezus). Kijk, zulke ontmoetingen maakten en maken me zo oneindig blij.

Verbondenheid

Ten slotte, doorheen de banden met vele leerlingen, leerkrachten en schoolleiders spreekt een door de jaren heen gegroeide verbondenheid die onuitsprekelijk is. Die banden maken de volgende ervaring mogelijk die wetenschapper Marcie Boucouvalas beschrijft als: *the experience of being part of a greater whole of personal, cultural and cosmic order...*

Dan rest slechts dankbaar zwijgen.

Dr. Bill Banning

P.S.

Mijn zolderkamer hangt en staat vol met de meest uiteenlopen afscheidscollages gekregen van zeer veel groepen van alle scholen. Met laden vol brieven en tekeningen. Oneindig dank hiervoor, ik voel me een gezegend mens.

37^e VINCENTIUS BOEKENBEURS

Dit jaar vindt de Vincentius Boekenbeurs in de gemeente Heusden plaats van **vrijdag 25 oktober** 14.00 uur tot en met **zondag 27 oktober** om 17.00 uur.

De Boekenbeurs wordt weer gehouden in de grote tent op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk.

De opbouw van de beurs door vrijwilligers begint op maandag 21 oktober en eindigt op woensdag 23 oktober.

Behalve heel veel boeken zijn er ook volop LP's, CD's en DVD's te koop. De entree bedraagt € 1,- en de toegang is gratis op vertoon van de Heusdenpas.



Vincentius
Vereniging **gemeente Heusden**

VOOR DE KINDEREN



Jezus had lang geprobeerd om voor het volk te preken. Maar ze wilden niet echt naar Hem luisteren. Daarom richt Hij nu zijn aandacht op zijn leerlingen. Hij maakt hen duidelijk, dat Hij veel moest lijden. Jezus wilde niet groot en machtig zijn, maar klein en dienstbaar.

De leerlingen konden dat niet goed begrijpen. Die wilden juist groot, belangrijk en machtig zijn. Ze maakten ruzie met elkaar, wie de belangrijkste was. Jezus wees toen op een kind en zei: 'Wie een kind opneemt, die is pas echt groot. Want die neemt Mij op.'

Wil je dicht bij Jezus zijn, heb dan aandacht en wees vriendelijk voor wie je klein, onbelangrijk en niet interessant vindt. Doe zoals Jezus. Dan dien je Hem het meeste. Dan ben je pas echt groot.

PUZZEL

Volg de lijn
en je vindt
de boodschap voor
deze zondag.

Oplossing van de puzzel van de

"Jezus houdt van kinderen!"



KLIEDERKERK

Datum kliederkerk:

We zijn weer gestart met de Kliederkerk. Dit seizoen zitten we in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de kerk in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom, op deze zondagen:

3 november 2024
19 januari 2025
16 maart 2025
25 mei 2025



**Voor meer informatie:
kijk op Facebook
of op Drunen4you.**

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

15 augustus Fried van Asten (89)

In **Drunen** is de **huwelijksviering** geweest voor:

7 september Luca Tran en Jazmin Montoya

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

24 augustus Wim Klerks (80)

In **Elshout** is de **huwelijksviering** geweest voor:

18 september Merlijn van Beurden en Jennifer Romeijn

19 september Rob Klerks en Linda Sitters

In **Elshout** is gedoopt:

25 augustus Morris van Zeeland

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- deze QR-code die u kunt scannen. Open de **camera-app** op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.



Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten).

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het nood-telefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen

Telefoon: 0416 - 372215

E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl

Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE*

* wijzigingen voorbehouden, afhankelijk van beschikbaarheid voorgangers

Datum	Tijd	Kerklocatie	Soort viering	Voorganger
Za 21-09	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 22-09	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Za 28-09	17:00	WZC Heusden	Eucharistie	J. Verbraeken
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 29-09	09:30	Elshout	Woord & Communie	A. Soeterboek
	11:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken

Datum	Tijd	Kerklocatie	Soort viering	Voorganger
Za 12-10	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 13-10	09:30	Elshout	Woord & Communie	A. Soeterboek
	11:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken
Za 19-10	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken
Zo 20-10	09:30	Elshout	Eucharistie	J. Verbraeken
	11:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Za 26-10	17:00	WZC Heusden	Eucharistie	Pastor Babu
	19:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Zo 27-10	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu

Kerklocaties:

WZC Heusden: Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4

Elshout: Sint-Jan Evangelist-kerk, Kerkstraat 37

VOLGENDE UITGAVE

De volgende Flitsen verschijnen in het weekend van **2-3 november**.

Wilt u de Flitsen per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.