

FLITSEN – nr. 250 – Februari/Maart 2025

INHOUDSOPGAVE

MENSEN VAN HOOP..... ALS VISSERS	1
VEERTIGDAGENTIJD EN VASTENACTIE.....	2
OECUMENISCHE 'TAIZÉ'-VIERING: ZONDAG 9 MAART	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	4
AFSCHEID KOSTER GERARD VERMEER	4
WIJZIGING BEHEER ADMINISTRATIE RK BEGRAAFPLAATS DRUNEN	5
CLARAKAPEL ('CLARASTOK') IN DRUNEN: De stand van zaken	5
STILLE OMGANG 2025	6
LEZING 'JUBELJAAR VAN DE HOOP 2025': 14 APRIL.....	6
LIEF EN LEED	6
MARIAGEDACHTE	7
VOOR DE KINDEREN	8
KLIEDERKERK.....	8
BETAALMOGELIJKHEDEN	8
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT	9
VOLGENDE UITGAVE.....	9
WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE*.....	9

MENSEN VAN HOOP..... ALS VISSERS

Iedereen kent ongetwijfeld de Titanic, een van de be-roemdste schepen in de geschiedenis. Het was het langste beweegbare, door de mens gemaakte object van die dagen. Het was 269 meter lang en 28 meter breed. Het duurde drie jaar om het schip te bouwen. Maar liefst 14.000 mannen werkten om dit schip te maken. Het was gemaakt van staal en zou onzinkbaar zijn. Maar... het zonk binnen drie uur na zijn vertrek uit de haven.



Aan de andere kant was de Ark van Noach gemaakt van hout. Het was een houten schip. Maar het voer op het water dat 40 dagen en 40 nachten de hele aarde bedekte. Het is nooit gezonken of heeft enige schade opgelopen. Hoe komt dat? Omdat het de kracht van God is die het in stand hield. Dezelfde kracht van God die de ark van Noach ondersteunde, is altijd beschikbaar.

Wat je ook doormaakt, God zal je steunen.
Hij zal kracht geven om door te gaan.
Hij zal de vrede geven om te volharden.
Hij zal de hoop geven om te overwinnen.

Dus als je je vandaag zwak voelt, als je je overweldigd voelt, als je het gevoel hebt dat je niet verder kunt...

Onthoud dit:

God zal ons steunen, Hij zal ons nooit verlaten.

In het evangelie volgens Mattheüs staat, dat Petrus en Andreas aan het vissen waren. Johannes en Jakobus waren samen met hun vader de netten aan het repareren. Andreas, Petrus, Jakobus en Johannes waren dus vissers.

Thomas, Natanaël en Filippus waren allemaal samen aan het vissen, toen Jezus aan hen verscheen na zijn opstanding. Dus Thomas, Natanaël en Filippus kunnen als vissers hebben gewerkt. Zo weten wij dat acht van de twaalf discipelen vissers waren.

Waarom koos Jezus veel vissers uit om zijn apostelen te zijn? Omdat ze in alle situaties op God vertrouwen. Want ze waren mensen van hoop.

Een man nam zijn vrouw mee in een boot op zee. Plots stak er een storm op. De boot was klein en de vrouw was erg bang. Ze bad heel luid tot God. 'Red ons, God. Red ons!'

Maar de man was heel kalm.

Ze riep tegen haar man: 'We zijn in gevaar. De storm wordt steeds erger. De golven van de zee worden steeds groter. De boot gaat zinken. We zullen verdrinken... Maar jij bent nog steeds kalm. Ben je niet bang? Waarom bid je dan niet tot God om ons te redden? Zo werd ze boos op haar man.

Plotseling haalde haar man een mes uit zijn zak en stak het naar haar uit. Maar ze was niet bang. De man zei tegen haar: "Ik heb een mes in mijn hand. Ik hield het bijna tegen je aan... maar toch, waarom ben je niet bang?"

De vrouw zei: "Het is waar. Het mes is gevaarlijk. Maar het is in de hand van mijn man. Hij is mijn liefhebbende echtgenoot. Hij zal me nooit pijn doen. Dus ik ben geen bang. Ik ben veilig."

'Je hebt helemaal gelijk', zei haar man tegen haar.

'Een mes is gevaarlijk, maar je man houdt het vast. Hij doet je geen pijn.

Evenzo is de storm gevaarlijk. Maar het is in de hand van God. Hij is mijn liefhebbende Vader. Hij doet me nooit pijn. Dus ik ben niet bang."

Dat is het vertrouwen waarmee vissers leven en werken.

Ze gaan naar de zee om vis te vangen. Soms krijgen ze geen vis. Toch vertrouwen ze op God. Soms komen ze met lege handen, hoewel ze de hele dag werken. Ze vertrouwen nog steeds op de voorzienigheid van God en gaan de volgende dag ook naar de zee om te vissen. Ze gaan naar de zee om vis te vangen, zelfs als het stormt.

Omdat ze vertrouwen op de bescherming van God. Zelfs als ze te maken krijgen met harde wind, vertrouwen ze op de kracht van God die de storm kan bedaren. Vertrouw op God, Hij zal ons nooit verlaten.

Pastor Babu

[Terug naar boven↑](#)

VEERTIGDAGENTIJD EN VASTENACTIE

Deze editie van de Flitsen komt uit in het weekend van carnaval, het volksfeest waar velen vaak maandenlang naar uitkijken – en zelfs ervoor sparen! Een kleurrijk feest waarin we even helemaal los kunnen komen uit de beslommeringen van alledag. Over de oorsprong van het woord 'carnaval' bestaan verschillende theorieën, maar de meest waarschijnlijke is die van de Latijnse uitdrukking 'carne vale', 'vaarwel aan het vlees': een verwijzing naar de op carnaval periode waarin christenen van oudsher geen vlees mochten eten: de Veertigdagentijd – ofwel de vastentijd - , de periode van bezinning en matiging in de aanloop naar Pasen.

Op woensdag 5 maart, Aswoensdag, begint de Vastentijd traditiegetrouw met een eucharistieviering waarin de gelovigen een askruisje op het voorhoofd wordt opgelegd. In onze parochie gebeurt dat in de St. Lambertuskerk in Drunen, om 19:00 uur. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Vastenactie 2025: Schoner koken, beter leven

In de Veertigdagentijd besteedt Vastenactie aandacht aan projecten in de Derde Wereld. Dit jaar kijken we naar Oeganda, waar in de buitenwijken van Kasese ruim 200 vrouwen actief zijn in het produceren van briketten. Om de dagelijkse kookvuren aan de gang te houden was hout en houtskool nodig, maar hiervoor is vaak te weinig geld. Vastenactiepartner RUGLI heeft een manier gevonden om van gft-afval briketten te maken. Het helpt de deelnemende vrouwen veel geld te besparen, omdat de briketten veel goedkoper zijn dan sprokkelhout of houtskool. De vrouwen kunnen zelfs extra geld verdienen met de verkoop van de briketten én de briketten branden langer en schoner dan houtskool. Bovendien zorgt het gebruik van gft-afval voor minder zwerf-afval op straat. RUGLI wil meer vrouwen de mogelijkheid geven om mee te doen; daarvoor is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd. Vastenactie wil hieraan financiële steun verlenen.

Meer weten?

Kijk op <https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/schoner-koken-beter-leven> om meer te weten te komen over dit bijzondere project. U vindt daar ook alle informatie hoe u kunt bijdragen aan het succes ervan. U kunt uw gift ook regelen met behulp van de QR-code op de vorige bladzijde. Van harte aanbevolen!

Help Marion
haar dromen
waar te maken



Schoner koken,
beter leven

WWW.VASTENACTIE.NL
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

VASTENACTIE

[Terug naar boven↑](#)

OECUMENISCHE 'TAIZÉ'-VIERING: ZONDAG 9 MAART

Op zondag 9 maart is er in de kerk van Drunen om 11.00 uur een oecumenische Taizéviering zonder communie-uitreiking.

Deze viering wordt verzorgd door de Parochie Wonderbare Moeder en de Protestantse Gemeente 'Open Hof' uit Drunen. Diaken Albert Soeter-boek en dominee Watze Flach gaan gezamenlijk voor. De muziek wordt verzorgd door de Taizé-groep Drunen onder leiding van Leontien Akkerman, die u kent van vioolgroep Fiedelino. Het wordt een bijzondere viering, graag tot dan!



[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

De bloemengroet ging de afgelopen weken

naar:

19 januari:	Nel de Winter
26 januari:	Mea Hogenboom
2 februari:	Betsie Merck
9 februari:	Lies Versteeg
16 februari:	Ploni Nagtegaal
23 februari:	Eef Spee



Nieuw bankrekeningnummer Caritas Wonderbare Moeder

Wilt u ons werk (blijven) steunen? Noteer dan even onze nieuwe IBAN:

NL 30 RABO 0388 1340 54, t.n.v. 'Parochie Wonderbare Moeder inzake Caritas'. Dank u wel!

[Terug naar boven↑](#)

AFSCHEID KOSTER GERARD VERMEER

Gerard Vermeer (80) heeft na meer dan 30 jaar trouwe dienst als koster van de kerk van Sint-Jan Evangelist in Elshout afscheid genomen. Dit gebeurde tijdens een eucharistieviering op zondag 26 januari jl. Gerard is inmiddels vanwege zijn gezondheid verhuisd naar zorgcentrum Zandley in Drunen. Daar mag hij genieten van de goede zorg en een mooie woonomgeving.

Gerard was door de jaren heen samen koster met Leo van Delft, Tiny Muskens en zijn grote vriend Jan Sniijders. Helaas zijn deze laatste drie niet meer in ons midden.

Voorafgaand aan de zondagsviering werd doorgaans een leuke (nette) mop verteld. Pastoor en diaken waren vervolgens met een glimlach klaar voor de mis. We zullen Gerard enorm gaan missen. Behalve een koster met kundigheid was hij een toegewijd, vriendelijk en correct mens. Daarvoor zijn wij hem enorm dankbaar.

Uit handen van pastor Babu en diaken Soeterboek ontving Gerard aan het einde van de viering een bedankkaars, een bos bloemen en een olijfhouten Mariabeeldje van de Wonderbare Moeder van Elshout. Dit laatste is in Bethlehem met de hand gemaakt. Wij wensen Gerard het allerbeste en vooral Gods zegen op voorspraak van de Wonderbare Moeder!



Diaken Albert Soeterboek

*Namens Parochie Wonderbare Moeder
en Werkgroep Mariabedevaart*

[Terug naar boven↑](#)

WIJZIGING BEHEER ADMINISTRATIE RK BEGRAAFPLAATS DRUNEN

Met ingang van 1 maart draagt Johan van Arendonk na ruim 42 jaar het beheer van de administratie van de RK Begraafplaats Drunen aan de Schoolstraat over aan het parochiebestuur.

Johan blijft wel actief bij het onderhoud van de begraafplaats. Van april tot en met november is er op twee dinsdagen per maand van 9.00 tot 10.30 uur een schoffelploeg actief om de begraafplaats onkruidvrij te houden. Het werk wordt elke keer gezellig afgesloten met koffie natuurlijk.

De schoffelploeg kan nog nieuwe leden gebruiken. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het secretariaat van de parochie!

Gedenkbomen

Verder zal Johan eveneens betrokken blijven bij aanplanten van nieuwe bomen. Er zijn op dit moment al vijf rijen nieuwe bomen, totaal 43, geplant. Bij deze bomen wordt de mogelijkheid geboden om van overledenen die gecremeerd zijn, de as uit te strooien. Daarmee hebben de nabestaanden een gedenkplaats in het centrum van Drunen. Tevens is de as een goede voeding voor de boom. Er worden in de loop van de volgende jaren nog drie rijen bomen geplant. Dit alles in het kader van de vergroening van de RK Begraafplaats Drunen.

Vragen?

Heeft u vragen over grafrechten, of over het uitstrooien van as van overledenen bij een boom, stuur dan een e-mail naar:

begraafplaatsdrunen@wonderbaremoeder.nl.

U kunt ook het parochiesecretariaat bellen: 0416 – 37 22 15 (dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur).

[Terug naar boven ↑](#)

CLARAKAPEL ('CLARASTOK') IN DRUNEN:

De stand van zaken

Via de Flitsen houden we u op de hoogte van de vorderingen rond de realisatie van de Clarakapel in Drunen.

Samen met de Gemeente Heusden is er overleg gaande over hun plannen om het Raadhuisplein meer groen te maken en een nieuwe invulling te geven. Daardoor zal de H. Clarakapel een kwartslag gedraaid worden ten opzichte van het originele plan. De kapel wordt gebouwd door Toon van Mook - in zijn eigen tuin - met hulp van Jos Geelen. Er zijn inmiddels ook al sponsors uit het bedrijfsleven die enkele materialen beschikbaar stellen, bijvoorbeeld voor het raam. Maar iedereen kan een persoonlijke bijdrage leveren voor dit cultuurhistorische project.

Dit wordt immers de derde H. Clarakapel -voorheen ook wel Clarastok genoemd- in 4 eeuwen geschiedenis! Mooi dat onze gezamenlijke christe-lijke waarden gestalte blijven krijgen naar de toekomst toe.

Opening en inzegening

Het is de bedoeling dat de H. Clarakapel wordt ingezegend op zaterdag 4 oktober 2025. We maken daar samen een mooie gedenkwaardige dag van. De dagplanning ziet er voornamelijk als volgt uit: 10.30 uur H. Mis, aansluitend inzegening Clarakapel, Gildegroet, lunch voor belangstellenden, lezing, aanbidding met zegen. En koffie/ thee met traktatie als afsluiting.

T.z.t. verneemt u hierover via de Flitsen meer informatie over.

Steun de bouw van de Clarakapel!

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om een financiële bijdrage te leveren, zodat het een project mag zijn van allemaal samen, dan bent u vrij om dat alsnog te kunnen doen via bankrekeningnummer Parochie Wonderbare Moeder NL 74 RABO 0380940809 met als vermelding 'realisatie Clarakapel'.

Of u kunt een noventaal aanschaffen van H. Clara à 5,- euro, waarvan de gehele opbrengst bestemd wordt aan de bouw van dit kapelletje. Te koop in de St. Lambertuskerk in Drunen, bij de Mariakapel. Dank aan al degenen die deze onderneming al gesteund hebben en alvast dank bij voorbaat aan allen die dit gaan doen!

Werkgroep H. Clarakapel Drunen

[Terug naar boven↑](#)

STILLE OMGANG 2025

Op **zaterdag 15 maart 2025** organiseert ons bisdom een gezamenlijke deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam, ter herinnering aan het Mirakel van 1345. Bisschop Gerard de Korte zal celebrant zijn in de eucharistie-viering in de H. Nicolaasbasiliek en aansluitend samen met de deelnemers de Stille Omgang lopen.

Vanaf verschillende opstapplaatsen vertrekken er die avond bussen richting Amsterdam. De kosten voor deelname bedragen €25,- per persoon. Voor exacte vertrektijden en locaties en de aanmelding kunt u terecht op de website van het bisdom, www.bisdomdenbosch.nl. De gebedsintentie voor dit jaar is: "Vanwege het Mirakel: Luister naar de stem van God, Zijn oproep aanvaardden." Laten we samen bidden en ons geloof versterken tijdens deze bijzondere pelgrimage. Van harte bij u aanbevelen.



[Terug naar boven↑](#)

LEZING 'JUBELJAAR VAN DE HOOP 2025': 14 APRIL

Op maandagavond 14 april 2025 zal de heer Theo Schepens uit Berkel-Enschot een bijzondere lezing verzorgen in de pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Schepens is godsdienstsocioloog en theoloog en onder andere ook lid van de Raad van Toezicht van de bijzondere leerstoel Franciscaanse spirituaaliteit, theologie en geschiedenis, uitgaande van de stichting Franciscaans studieceterum aan de Universiteit van Tilburg.

De lezing zal onder meer gaan over pelgrimeren. Zoals in 2025 naar Rome, door de Heilige Deur. Ook denken we hierbij aan Jeruzalem, Santiago de Compostella en Assisi. Iedereen die belangstelling heeft om hierbij aanwezig te zijn is van harte welkom! De toegang is gratis. De avond ziet er als volgt uit:

18.30 uur	Boeteviering; aansluitend koffie en thee;
20.00 uur	Aanvang lezing;
21.30 uur	Afsluiting.



Wilt u erbij zijn? Meld u zich dan even aan via het secretariaat (contact-gegevens op pagina 11), dan weten we een beetje op hoeveel personen we kunnen rekenen. Spontaan binnenlopen mag evenwel ook...!

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

14 januari Karel de Bonth (85)

17 januari Thieu van Tilborg (83)

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

29 januari Door van Drunen- van Spijk (92)

30 januari Piet van Hulten (85)

In het **crematorium** in **Nieuwkuijk** is de uitvaart geweest voor:

18 februari Riet Couwenberg- van Eggelen (Herpt/Heusden) (99)

In **Elshout** is gedoopt:

23 februari Kae Doggen

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

Tijd van bezinning

Waar moeten we heen
Met het geweld in deze wereld
Met aanslagen op vele huizen
Die onverwachts plaatsvinden

Waar moet we heen
Wanneer je bommen ons laten schrikken
En kogels ons laten rennen voor ons leven
Dat onze zorgeloosheid plots is gevluht

Waar moet we heen
Als er geen vluchtplan is bij grote rampen
En paniek een laatste kans biedt
Om de goede kant op te gaan

Waar moeten we heen
Als onze gedachten schreeuwen om hulp
En niemand onze stemmen kan horen
En in dit jaar van hoop
Steun mogen ontvangen
van onze medemens
Amen.



Werkgroep Mariabedevaart

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Als je blind bent, kun je moeilijk iemand anders de weg wijzen. En sommige mensen letten meer op de kleine fouten van anderen dan op hun eigen grote fouten. Dat is natuurlijk niet zo best. Hoe kun je weten of een ander en of je zelf een goed iemand bent? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Goede mensen doen goede dingen. Als je je ervoor inspant om goede dingen te doen, word je vanzelf een goed mens. Dat is zoals bij de vruchten van een boom. Als de vruchten goed zijn, is ook de boom goed en gezond.

Je hart is ook een soort boom. Als je een goed hart hebt, laat je dat zien door goed en hartelijk te zijn. En als je een gelovige bent, een echte christen, laat je dat ook zien in je gedrag en in je woorden. Doe je best om een goede christen te zijn. Heel veel succes!



[Terug naar boven ↑](#)

KLIEDERKERK

Zondag 16 maart is het weer **Kliederkerk** in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de kerk in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom om te komen knutselen en naar een mooi verhaal te luisteren. Ook is er limonade en iets lekkers. En koffie en thee voor je ouders of opa's en oma's!



Zetten jullie ook alvast de **volgende datum** van de Kliederkerk in jullie agenda?
18 mei 2025

Voor meer informatie:
kijk op Facebook of op Drunen4you



[Terug naar boven ↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes is nu ook een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon. Open de **camera-app** op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.

Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- eveneens deze QR-code die u kunt scannen.

Ook kunt u voortaan **kaarsjes digitaal betalen**. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven↑](#)

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten).

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het nood-telefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE UITGAVE

De eerstvolgende **Flitsen** verschijnt in het weekend van 16 mei.
Daarvóór verschijnt, net voor Pasen, ons parochieblad **Parochiewijzer**.

Wilt u de Flitsen en/of de Parochiewijzer per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

[Terug naar boven↑](#)

WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE*

** planning kan wijzigen; afhankelijk van beschikbaarheid voorgangers*

Datum	Tijd	Kerklocatie	Soort viering	Voorganger
Za 08-03	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. van Diessen
	19:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken
Zo 09-09	09:30	Elshout	Eucharistie	J. Verbraeken
	11:00	Drunen	Oecumenische viering 'Taizé'	A. Soeterboek/ ds. W. Flach
Za 15-03	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken

Zo 16-03	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Za 22-03	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. van Diessen
	17:00	Drunen	FAMILIEPASTORAAT	
	19:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Zo 23-03	09:30	Elshout	Eucharistie	J. Verbraeken
	11:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken
Za 29-03	17:00	WZC Heusden	Eucharistie	Pastor Babu
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 30-03	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Za 05-04	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. van Diessen
	17:00	Drunen	FAMILIEPASTORAAT	
	19:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Zo 06-04	09:30	Elshout	Eucharistie	J. Verbraeken
	11:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken
Za 12-04	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Zo 13-04	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu

Kerklocaties:

WZC Heusden: Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4

Elshout: Sint-Jan Evangelist-kerk, Kerkstraat 37