

FLITSEN – nr. 246 - Augustus 2024

INHOUDSOPGAVE

'BLOEI WAAR JE GEPLANT BENT'	1
NIEUWE BENOEMING PASTOR ANTONY ROSARIO	3
1 SEPTEMBER: PAROCHIEFEEST!	4
Wij herinneren u nog graag even aan de start van het FAMILIEPASTORAAT	4
CARITAS WONDERBARE MOEDER	5
<i>BLOEMENGROET</i>	5
<i>AFSCHEID VAN EEN BESTUURSLID</i>	5
VIERINGEN DONDERDAGAVOND WEER IN DRUNEN	6
MARIAGEDACHTE	6
Bericht van bisschop De Korte: BEDEVAART NAAR ROME - meivakantie 2025	7
<i>Praktische informatie over de bedevaart</i>	7
VOOR DE KINDEREN	9
LIEF EN LEED	10
BETAALMOGELIJKHEDEN	10
VIERINGENSHEMA KOMENDE PERIODE *	11
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT	11
VOLGENDE UITGAVE	12

'BLOEI WAAR JE GEPLANT BENT'

Beste broeders en zusters in Jezus Christus,

Na een jaar van mijn dienst in onze parochie Wonderbare Moeder en met een nieuwe aanstelling in Laarbeek, maak ik in deze Flitsen van de gelegenheid gebruik om jullie te bedanken. Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen. Ik kwam hier op 2 september rond 3 uur 's middags en zat meteen in het ritme van vier missen vieren in het weekend. Nu kan ik zeggen dat dit ritme zich de hele tijd heeft voortgezet tot vandaag.

Het mooie dat ik als inwoner van Drunen heb gemerkt, is dat de parochie van de Wonderbare Moeder actiever is. We hebben meer kerkgangers, meer vrijwilligers in de parochie. Deze levendigheid is niet alleen terug te vinden in de parochie, maar ook in de wereld daarbuiten. Ik bedoel dat het normale leven in de omgeving op alle gebieden hier levendiger is. Het beste voorbeeld is het Raadhuisplein dat vaak bezet is met allerlei activiteiten en vieringen zoals het Dickensfestijn, het Paasfestijn enzovoort. Daarom was ik blij mijn tijd te hebben doorgebracht met praktiserende christenen in de kerk en actieve burgers in de samenleving in Drunen, Elshout, Heusden, Hedikhuizen en Herpt.



Als priester in dienst van de kerk voelde ik me helemaal goed ontvangen. Er waren kerkgangers die niet vaak in de kerk kwamen. Ze kwamen me echter tegen en zeiden: "Fijn dat je er bent". Er waren ook regelmatige kerkgangers en parochianen, die mijn diensten waardeerden en mij bemoedigden met mooie woorden. Er waren ook parochianen die me uitnodigden voor koffie en een goede sfeer creëerden waarin we ons leven met elkaar deelden. Er waren parochianen die me vroegen om hun zieke familieleden te bezoeken en soms ook vrienden die alleen wonen. Zo kon ik luisteren naar de mensen die alleen woonden. Er waren parochianen die me uitnodigden voor hun verjaardag en hun vreugde deelden.

Toen ik nog priester was in India, bezocht ik mijn ouders altijd op kerst- en paasdagen en aten we samen het kerstdiner en het paasdiner.

Hier in Drunen waren er ook families die me vaak uitnodigden voor het diner en speciaal voor het kerstdiner en het paasdiner en die me één maakten met hun familieleden. Al deze gebaren gaven me het gevoel dat ik geen vreemdeling in een nieuw land ben. Ik ben veeleer een priester van Christus en ik word ontvangen en geëerd in de naam van Christus en in de naam van de Kerk. Zo kon ik in mijn tweede levensjaar in Nederland deze vriendelijke sfeer in Drunen voelen.

De twee gildes van de parochie, Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout en Sint-Hubertusgilde Drunen ontvingen mij ook vriendelijk en eerden mij met de titel Gildeheer. Ik was er trots op Gildeheer te zijn, maar het is jammer dat ik jullie binnenkort moet verlaten. Toch zal ik jullie in Laarbeek niet vergeten, want de tweede dag na mijn verhuizing naar Laarbeek neem ik deel aan de Gildedag. Ik ben jullie dankbaar voor de mooie traditie die jullie als gildes in ere houden.

De meimaandviering in Elshout was voor mij ook een diepe ervaring, om getuige te zijn van de Mariadevotie. Mariaverschijningen zijn overal in de wereld met de boodschap van vrede en bescherming. Het is ook indrukwekkend om haar troon in Elshout te zien, zij die voor ons pleit met de naam Elshouts Wonderbare Moeder.

Ik dank Pastoor Jos Verbraeken voor al zijn begeleiding bij mijn priesterambt in Drunen. Ook dank ik de leden van het parochiebestuur, die met hun zorg mijn verblijf hier gemakkelijk hebben gemaakt en mij gesteund hebben in mijn dienst hier. Ook dank ik de secretaresse van onze parochie voor haar bereidwilligheid om mij te helpen.

Ik dank alle kosters voor hun gezelschap rond het altaar. Ik dank ook alle koren, wier aanwezigheid de liturgie plechtig en diepgaand maakte. Dat kan een groot koor zijn of een groep van twee mensen en zelfs één persoon.

Ik dank de onderhoudsgroep voor hun hulp bij mijn persoonlijke dingen. Ik dank de tuinmannen voor hun waardevolle werk in de pastorietuin. Ik bedank alle vrijwilligers, die zo toegewijd zijn in hun diensten. Ik dank de directie van het zorgcentrum Zandley en de senioren die er wonen voor het mooie geloofsgetuigenis tijdens de Heilige Missen op woensdagmiddag. Ook dank ik de vrijwilligers van Woonzorgcentrum Sint-Antonius in Heusden.

Aan het begin van mijn nieuwe aanstelling in Laarbeek, haar vier kerken in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout, zoek ik Gods leiding in mijn derde levensjaar in Nederland. Wat de priesterroeping betreft, is er een gezegde: "Bloei waar je geplant bent".

Moge God mij genoeg kracht en raad geven om diepgeworteld in de Laarbeekse grond geplant te worden op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Presentatie, met de bescherming van Aartsengel Michaël te bloeien in de voetstappen van de zalige Pater Eustachius van Lieshout en altijd naar het voorbeeld van mijn naamheilige, de heilige Antonius van Padua. Ik wens Pastoor Babu heel veel succes voor zijn priesterambt in de parochie op voorspraak van de Wonderbare Moeder.

Tot ziens op de kruispunten van de bediening van het Koninkrijk van God.

De uwe in Christus,
Pastor Antony Rosario antonylobi@gmail.com

[Terug naar boven↑](#)

NIEUWE BENOEMING PASTOR ANTONY ROSARIO

Veranderingen in de pastorale bezetting

Beste parochianen,

Een maand geleden werd bekend dat pastor (kapelaan) Antony Rosario door de bisschop gevraagd is om in een andere parochie in ons bisdom te gaan werken. Hij heeft daar positief op geantwoord. Hij gaat naar de Zalige Pater Eustachius van Lieshout-parochie in Laarbeek (Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout). Een parochie die mij niet vreemd is (het was mijn vorige parochie) en hem ook niet (hij heeft daar enkele maanden stage gelopen). We feliciteren hem van harte met deze nieuwe benoeming en uitdaging en danken hem voor het goede werk dat hij in onze parochie gedaan heeft. Op **25 augustus** gaan we afscheid van hem nemen in de viering van 11.00 uur in Drunen.

Verder is bekendgemaakt dat pastor (kapelaan) Babu voor 50% procent benoemd wordt in onze parochie Wonderbare Moeder. De bedoeling is dat hij hier de parochiepriester gaat worden. De andere 50% is hij beschikbaar voor de parochie Waalwijk.

Minder priesters

Door het vertrek van pastor Antony Rosario gaan we het nu toch met minder priesters doen in onze beide parochies. We gaan van in totaal 3 naar 2 priesters voor onze parochies. Gelukkig hebben onze parochies ook de beschikking over 2 actieve diakens (diaken Anton van Diessen en diaken Albert Soeterboek) en een catechist (mevr. Ans Maaywee-de Kort).

De parochies in Waalwijk/Waspik en de parochie Wonderbare Moeder zijn al een tijdje, door mijn benoeming als waarnemend pastoor, met elkaar verbonden.

Die band wordt nog intenser door de parttime benoeming van pastor Babu, die na zijn Indiareis in oktober, zijn intrek neemt in de pastorie van Drunen.

Aanpassingen in vieringen

Om de continuïteit van de zondagse (en de doordeweekse) vieringen te kunnen blijven garanderen, moeten er vanaf 1 september toch wat aanpassingen op het rooster gedaan worden. In een normaal geval, als beide priesters beschikbaar zijn, zullen bijna alle vieringen in het weekend eucharistievieringen zijn. Pastor Babu en ikzelf zullen in het nieuwe rooster meer gaan afwisselen in het voorgaan in de verschillende parochies/ kerken. Omdat een van de priesters door ziekte, vakantie of anderszins kan uitvallen, zullen er in dat geval in beide parochies in het weekend vanaf dan ook woord- en communiediensten gehouden kunnen worden door een van onze diakens of de catechist.

De eucharistieviering blijft Bron en Hoogtepunt van heel het parochiële leven. Daarom zal er altijd *in elke parochie* in elk weekend minstens 1 eucharistieviering zijn, maar dus *niet meer in alle kerken*.

De eucharistie blijft ook altijd de voorkeur houden boven een andersoortige viering. De enige priester die beschikbaar is zal dan 3 of 4 Heilige Missen per weekend celebreren.

In principe geen vervangers

Een priester 'van buiten' heeft om verschillende redenen niet meer onze voorkeur, maar we sluiten dat ook niet uit. Ook had gekozen kunnen worden om vieringen in verschillende kerken te laten vervallen, of minder vaak plaats te laten vinden. Dat hebben we bewust niet gedaan om de toch al broze aanwezigheid van onze parochianen niet nog verder onder druk te zetten.

Wanneer eucharistie, wanneer woord- en communieviering?

Het misrooster van de weekendvieringen zal van tevoren aan u gecommuniceerd worden, via de website, de Flitsen (op de laatste pagina), bij de kerkberichten in Weekblad Heusden en 'vanaf de kansel' zodat u kunt weten waar een eucharistieviering resp. woord- en communiedienst gevierd wordt. De zaterdagavondviering in Drunen is, met uitzondering van het nieuwe familiepastoraat*, altijd een woord- en communiedienst. Dat geldt ook voor de vieringen in Zorgcentrum St. Antonius in Heusden; alleen op de laatste zaterdag in de maand wordt daar de eucharistie gevierd. De verschillende kerken worden verder in het rooster zoveel mogelijk gelijk behandeld.

* zie het artikel verderop in deze flitsen voor meer informatie over het Familiepastoraat.

We vertrouwen op uw begrip

Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat het ook even wennen is voor ons allemaal. Helemaal daar waar woord- en communievieringen nog niet hun intrede hebben gedaan. Ook voor bijvoorbeeld misdienaars en koren verandert het wel een beetje. Maar we hopen en vertrouwen op ieders begrip. Natuurlijk wensen we onze kapelaan/pastor Babu een mooi woon- en werkklimaat in onze parochie en dat hij ook daar veel mensen bij God kan brengen.

Een hartelijke groet, mede namens de beide pastorale teams,

Pastoor-deken Jos Verbraeken

[Terug naar boven↑](#)

1 SEPTEMBER: PAROCHIEFEEST!

Op zondag 1 september viert onze parochie Wonderbare Moeder een parochiefeest **voor alle parochianen**. Ook verwelkomen we op die dag pastor Babu, die vanaf 1 september bij ons zijn intrede doet.

Aangepaste mistijden

De eucharistieviering in Elshout (09.30 uur) komt die dag te vervallen. In Drunen begint de viering om 10.30 uur (in plaats van 11.00 uur).

U bent van harte welkom!

Aansluitend aan de H. Mis in Drunen, rond 11.30 uur, ontvangen we u graag in/rond de Pastoor Vermeulenzaal, links van de kerk, voor koffie met iets lekkers, een drankje, gezelligheid en muziek.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Wilt u dit feest niet missen? Laat ons even weten dat u komt. Dat kan tot en met 23 augustus. Aanmelden kan op de volgende manieren:

- Bel het secretariaat (Esther Romeijn): 0416 – 37 22 15 (dinsdag t/m vrijdag, 09.00 – 12.00 uur; spreek buiten deze tijden gerust het antwoordapparaat in); of
- Stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl

[Terug naar boven↑](#)



Wij herinneren u nog graag even aan de start van het FAMILIEPASTORAAT

Binnen de Parochie Wonderbare Moeder starten we in oktober met het **Familiepastoraat**. Een vorm van catechese waarbinnen de voorbereiding op de sacramenten van de eerste heilige communie en het heilig vormsel plaatsvindt. Dat is nieuw dit jaar.

Ook voor de ouders is er een programma binnen het Familiepastaat, omdat samen groeien in geloof een vruchtbare bodem daarvoor vraagt binnen de gezinnen.

Op één zaterdag per maand, van 17.00 tot 20.00 uur in de St. Lambertuskerk in Drunen zal het Familiepastaat plaatsvinden.

We beginnen met een moment van samenkomst in de diverse deelgroepen waar we leren over God en Jezus, waar we creatief bezig zijn met ons geloof. Daarna eten we samen. De middag sluiten we af met een **familieviering (eucharistie)** waarin zowel de kinderen als de ouders betrokken worden. Uiterlijk 20.00 uur is het programma klaar.

Kom naar de informatieavond!

Op **maandag 2 september** is er om 20.00 uur een informatieavond over het Familiepastaat in de kerk van Drunen. Van harte welkom!

Het duurt ongeveer tot 20.45 uur.

Heeft u vragen die u vooraf wilt stellen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat (tel. 0416-372215, di-vrij tussen 09.00-12.00u) of e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl). Graag tot ziens op 2 september!

Team Samen ver-Wonder-en

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS
WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

BLOEMENGROET

De **bloemengroet** is de afgelopen weken gegaan naar:

23 juni: Myriam van Sluisveld-Klerks
30 juni: Jan en Leny van Setten
7 juli: Theo en Annie van Kessel
14 juli: Wim Klerks
21 juli: Bep Kanters
28 juli: Mien Jonkers
4 augustus: Marijke Maas
11 augustus: Mari en Jeanne Wolfs

[Terug naar boven↑](#)

AFSCHEID VAN EEN BESTUURLID

Op 24 juni heeft de caritasgroep door Heusden gewandeld onder leiding van ons afgetreden bestuurslid Jacques Smeets. Met een gezellige avondmaaltijd hebben we Jacques bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het Missiecentrum Drunen en Caritas Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven↑](#)

SAMEN VOOR VREDE. NU!



Van 14 tot en met 22 september organiseert PAX weer de jaarlijkse vredesweek. Op **woensdagavond 18 september** organiseert Caritas Wonderbare Moeder een filmavond in de Pastoor Vermeulenzaal. We laten de Franse film L' Abbé Pierre zien.

De film is een Franse biografische film over het buitengewone leven van Henri Grouès, beter bekend als Abbé Pierre en oprichter van de Emmausbeweging. De priester, uitgegroeid tot nationale volksheld in Frankrijk, wijdde zijn leven volledig aan de strijd tegen armoede en dakloosheid.

Henri Grouès wordt geboren in een rijk gezin, maar besluit op zijn 18^e om zijn hele erfdeel te verdelen onder de armen. Na jaren in het klooster en als verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog wordt hij gekozen parlamentslid in Parijs. Daar gebruikt Abbé Pierre zijn inkomsten om de zwaksten in de maatschappij een toekomst en een thuis te bieden. Zijn woede over onrecht maakte hem opstandig en rebels, maar ook kwetsbaar en inspirerend.

We beginnen om 19.00 uur, de film duurt tot ongeveer 21.15 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

U kunt zich vóór vrijdag 13 september voor deze filmavond opgeven door middel van een e-mail aan caritas@wonderbaremoeder.nl of het parochiesecretariaat: parochie@wonderbaremoeder.nl.

[Terug naar boven↑](#)

VIERINGEN DONDERDAGAVOND WEER IN DRUNEN

Op donderdagen wordt om 18.30 uur de rozenkrans gebeden, om 19:00 uur gevolgd door een (eucharistie- of gebeds)viering. In de periode van mei tot en met augustus vonden deze vieringen plaats in de kerk van Elshout. Vanaf donderdag 5 september switchen we weer naar de kerk in Drunen. De tijden blijven gelijk.

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

MARIA'S AANWEZIGHEID

Maria is op vele plaatsen aanwezig.
Zij is aanwezig als gelovigen haar beeltenis zien.
Zij is aanwezig als wij aan haar denken in een gebed.
Of in stilte die we zelf geschapen hebben.
Wij kunnen er niet omheen dat zij er is.
Maria is eigenlijk overal aanwezig.
Zij is op elke plaats, in elke tijd, in ieders leven.
Zelfs het hemelsblauw van de lichte dag.
Als de wolken van een donkere avond,
vertellen ons dat zij nabij is.



Namens de Werkgroep Mariabedevoort

Bericht van bisschop De Korte: BEDEVAART NAAR ROME - meivakantie 2025

Beste broeders en zusters,
beste aanstaande pelgrims van hoop,

Het Heilig Jaar 2025 komt langzaam dichterbij. Een jaar waarin paus Franciscus ons oproept om stil te staan bij de Hoop. Hij roept ons op om Pelgrims van de Hoop te zijn. Dit willen we tot uiting brengen in deze bijzondere gebeurtenis: de Nationale Bedevaart in het heilig jaar 2025.

Als bisschop, ben ik verheugd u allen uit te nodigen om deel te nemen aan deze bedevaart, een pelgrimage die ons de kans biedt om onze band met God te verdiepen, onze spiritualiteit te versterken en ons geloof te vernieuwen.

De bedevaart naar Rome biedt een unieke gelegenheid om de rijke geschiedenis van ons geloof te ervaren, te midden van de prachtige monumenten, kerken en heiligdommen die deze eeuwenoude stad rijk is. Samen zullen we de heilige plaatsen bezoeken, waar onze geloofsvoorouders hebben geleefd, gebeden en hun geloof hebben beleden.

Ik ben ervan overtuigd dat deze pelgrimage niet alleen een spirituele verrijking zal zijn voor de individuele pelgrims, maar ook voor onze geloofsgemeenschap als geheel. Het zal ons helpen om onze banden te versterken, onze onderlinge solidariteit te vergroten en ons geloof levendig te houden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het 'Huis voor de Pelgrim':
www.huisvoordepelgrim/reisaanbod/rome 2025.

Moge Gods Geest onze komende pelgrimage naar Rome voor ons allen tot een zegen maken.

Met vriendelijke groet,

Bisschop Gerard de Korte

Praktische informatie over de bedevaart

PROGRAMMA

Tijdens de reis wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. We bezoeken de graven van de apostelen, de grootste Mariakerk ter wereld, kerken die voor Nederlanders in Rome belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria dell'Anima. We wandelen langs plekken van hoop. Uiteraard nemen we deel aan de audiëntie met de paus. En er staat een Nederlandse mis in de Sint-Pieter op het programma. Ook worden er per bisdom eigen programmaonderdelen aangeboden.

PER BUS OF VLIEGTUIG

Voor deze bedevaart naar Rome kunt u kiezen uit vervoer per bus of vliegtuig. Bij de busreis hoort een overnachting onderweg tijdens de heen- en de terugreis. De vlieguren vertrekken van diverse luchthavens in Nederland of vlak over de grens in België en Duitsland. In Rome maken we gebruik van het openbaar vervoer.

HOTELS

We logeren in goede hotels (religieuze huizen) in het centrum van Rome op loopafstand van het openbaar vervoer. Het verblijf is op basis van halfpension (inclusief ontbijt en diner). Lunch is steeds op eigen gelegenheid in de stad.

REIS

- 6-daagse vliegreis: 27 april t/m 2 mei € 1525
- 8-daagse busreis: 26 april t/m 3 mei € 1465
- Kijk op de site voor speciale tarieven voor jongeren en gezinnen.

Schrijf nu in

Via www.huisvoordepelgrim.nl of www.rome2025.nl

Schrijf nu in





**NATIONALE
BEDEVAART
NAAR ROME IN
HET HEILIG JAAR 2025**

**VLIEGTUIG 27 APR T/M 2 MEI
BUS 26 APR T/M 3 MEI**

SCHRIJF NU IN



WWW.ROME2025.NL

VOOR DE KINDEREN

Ben trouw!

Hoeveel mensen gaan er nog op zondag naar de kerk? De laatste jaren wordt het steeds een beetje minder. En er zijn ook mensen die helemaal breken met het geloof.

Waarom gebeurt dat? Het evangelie geeft ons daarop een antwoord. Jezus vraagt ons om te geloven. Dat valt niet altijd mee... het wordt vooral moeilijk als mensen gaan zeuren en klagen. Wat wordt er toch veel gemopperd over het geloof en over de kerk van Jezus. En als je maar blijft klagen, dan zie je alles negatief – en vroeg of laat loop je weg.

Jezus vraagt dat wij in Hem geloven. Dat wij onze oren niet sluiten voor zijn woorden. Dat we durven te geloven in het geheim van de eucharistie als het belangrijkste hier op aarde. Ben trouw! De woorden van Jezus zijn woorden van eeuwig leven. Blijf bij Jezus.

Begin bij de pijl en volg de strepen... wat lees je dan?

PUZZEL



„Gaan anderen weg ; ik blijf bij Jezus !”



Datum kliederkerk:

Binnenkort starten we weer met de Kliederkerk. Dit seizoen zitten we in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de kerk in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom, op deze zondagen:

8 september 2024

3 november 2024

19 januari 2025

16 maart 2025

25 mei 2025

Voor meer informatie:

kijk op Facebook

of op Drunen4you.



[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

22 juni

Jan de Munnik (83), Schoolstraat 2a-66

9 augustus

Viet Long Tran (56), Vlijmen

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

1 augustus

Jo Biekens (90), Zorgcentrum Zandley

In **Crematorium Maaslanden** is de uitvaart geweest voor:

25 juli

Trees van Delft- van Delft (90), Zorgcentrum Zandley

In **Drunen** zijn gedoopt:

7 juli

Lenn van Woerkom

Bram van Son

14 juli

Kris en Lewis Coppens



[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- deze QR-code die u kunt scannen. Open de **camera-app** op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.



Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

[Terug naar boven↑](#)

VIERINGENSHEMA KOMENDE PERIODE *

Datum	Tijd	Kerklocatie	Soort viering	Voorganger
Za 31-08	17:00	WZC Heusden	Eucharistie	J. Verbraeken
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 01-09	09:30	Elshout	GEEN VIERING	
	10:30	Drunen	Eucharistie; aansluitend parochiefeest	J. Verbraeken
Za 07-09	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Zo 08-09	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Za 14-09	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. van Diessen
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 15-09	09:30	Elshout	Woord & Communie	A. Soeterboek
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Za 21-09	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 22-09	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek

* wijzigingen voorbehouden, afhankelijk van beschikbaarheid voorgangers

Kerklocaties:

WZC Heusden: Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4

Elshout: Sint-Jan Evangelist-kerk, Kerkstraat 37

[Terug naar boven↑](#)

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten).

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het nood-telefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven](#) ↑

VOLGENDE UITGAVE

De volgende Flitsen verschijnen in het weekend van **21-22 september**.

Wilt u de Flitsen digitaal, per e-mail, ontvangen? Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.