



PAROCHIEWIJZER PASEN 2018

Jaargang 6, nummer 1

Pasen – van de redactie	2
Verrijzenismysterie – van het pastorale team	3
Caritas in onze parochie	5
Doopsel tijdens de Paaswake	6
Parochiekerkhoven	6
Rondom afscheid en rouw	9

Uitneembare pagina – vieringen rond de Goede Week en Pasen

Groeten uit Ommel!	12
Flitsen(d) – uit de Lambertusflitsen	15
Financieel overzicht 2017	16
Toelichting op het financieel overzicht	17
Wereldjongerendagen 2019	18
Paasgedachte	20
Een dag niet gelachen...	20



Pasen - van de redactie



Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar. Wij vieren het feest vanuit ons geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood op de derde dag na zijn kruisiging. Het is goed om er even bij stil te staan.

Heel wat componisten vonden in de paastijd inspiratie tot muzikale composities. Wat denkt u van de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach. Een bijzonder gebruik zijn de paasvuren. Wanneer ze zijn ontstaan is niet bekend. De bedoeling ervan zou het verjagen van de demonen van de winter zijn. De paashaas en de paaseieren laten zien hoe voorchristelijke elementen kunnen opduiken in de christelijke riten. De paashaas heeft van oorsprong een pedagogisch karakter en hij schenkt eieren aan kinderen die zich goed gedragen. Met Pasen worden veel eieren gegeten omdat dit tijdens de vastenperiode niet zo gebeurt. De palmpasenstok met het broodhaantje in top heeft een heidense oorsprong. Dit is een overblijfsel van de meiboom van de Germanen. Om de komst van het licht te vieren. Het haantje kondigt bij zonsopkomst de nieuwe dag aan.

En dan hebben we de eigentijdse invulling van het paasgebeuren, 'The Passion': een bijzonder evenement rond het thema van het lijden van Christus waaraan landelijk bekende artiesten meewerken en waarbij een lichtgevend kruis door de straten (dit jaar in de Bijlmer) wordt gevoerd. Kunt u er zelf niet bij zijn, dan is het ook live op tv te volgen op donderdag 29 maart, 20:30 uur op NPO1.

Het effect van de naderende lente wordt voelbaar. De dagen worden langer en het zonlicht sterker. Dieren komen uit hun schuilplaatsen vandaan en beginnen te nestelen. Bij schapen worden de jongen vroeg in de lente geboren. Planten beginnen te groeien; vooral bolgewassen ontwikkelen zich snel tijdens de lente. Wat denkt u van krokussen, hyacinten, narcissen en tulpen. Heerlijk om naar te kijken en van te genieten.

Rest mij u een vrolijk Pasen toe te wensen!

Jan van Engelen

Verrijzenis-mysterie...

- van het pastorale team

Vroeg in de ochtend bezoekt een vrouw het graf van haar vriend. Ze heeft geen oog dicht gedaan, die nacht. Ze kan het nog steeds niet geloven. Ze wil zich ervan overtuigen dat het echt gebeurd is. Of misschien wil ze ontdekken dat het een boze droom was. Het graf ligt open. Ze schrikt. Ze durft niet te kijken. Ze neemt aan dat men zijn lichaam heeft weggehaald.

Maar wie zouden dat gedaan hebben? Zijn vrienden? Zijn vijanden? En waarom...?



Het verhaal klinkt alsof ze het niet echt meemaakt, zoals de tijd nu eenmaal verstrijkt als er iemand overleden is. 'Ik leefde in een film', vertelt een vrouw. Haar schouders schokken en ze verbergt haar gezicht. 'De grasmaaier van de buurman, de heggenschaar, de gillende kinderen op straat, het klonk alsof het uit een andere wereld kwam. Ik liet het allemaal maar gaan. Het was of ik er geen deel van uitmaakte. Maria ziet de leerlingen opgewonden heen en weer rennen, alsof ze een wedstrijd houden wie het eerst bij het graf is. Ze willen van alles doen en regelen. Maria niet.

Be-rust-ing

Maria van Magdala kwam aan het graf de grens van de werkelijkheid tegen, de afgrond die haar vriend had opgeslokt. Het ontbrak haar aan taal en teken om te beschrijven wat er dan nog over is. Het is te veel en het ligt vóór alle woorden en begrippen. Je kunt de rand zien, maar wie eroverheen wil kijken is aan zijn fantasie overgeleverd. Ze is aan het eind van haar Latijn, aan het eind van haar Nederlands ook, zelfs aan het eind van haar geliefde Brabants. Alleen overgave kan haar verder brengen. Een streling over de weggerolde steen, een dwalende blik over de cipressen en olijfbomen die zacht bewegen in de adem van de wind. Haar overgave heeft vooralsnog de vorm van berusting. Ze is geen acteur meer op het wereldtoneel; alles gaat aan haar voorbij. Het lijkt of ze in een film zit. Wie geraakt is door de absoluteheid van het zijn, heeft de realiteit als een illusie ontdekt.

Ze hoort de leerlingen schreeuwen. Ze vinden hem nergens. Er heerst verwarring. Het gaat aan haar voorbij. Er komt rust in haar hart. In een kort moment van eeuwigheid voelt ze dat Jezus veilig thuis is bij zijn Vader.

Lief-koz-ing

'Het was net alsof ik er niet bij was', herinnerde een vrouw zich. We waren zulke trouwe maatjes geworden... Vroeger hadden we wel eens verwijten naar elkaar geroepen. Waar komt dat niet voor? Maar de laatste jaren waren we gelukkig. En ineens lag hij dood in bed. Ik wist het direct. De dokter gebeld en mijn dochter. Ik was verdoofd. Het leven ging aan me voorbij. Ik was ergens tussen de tijd en de eeuwigheid, tussen alles en niets. Hij was terug in het naamloze alles. Ik was nergens meer. Mijn dochter zegt: 'Wat moet je toch zo vaak naar het graf! Kijk naar de toekomst. Pap komt niet meer terug!' Ze begrijpt het niet. Ik word niet door het verleden aangetrokken maar door de eeuwigheid. Met haar rechterhand wuifde ze voor haar hoofd al deze gedachtes weg, en lachte. 'Ik ben zo'n dwaas!' Spontaan pakte ze de foto die schuin achter haar op een dressoir stond en kuste hem.

Ik moest denken aan die middag dat onze jongste leerde fietsen zonder zijwieltjes...ineens fietste ze de dam af, de wijde wereld in, ongeremd. Alleen overgave kan je verzoenen met de realiteit. Overgave aan een God die zo machtig is dat alles, -en dat is veel meer dan we zien en begrijpen-, dat alles door Hem geschapen is. De wereld tegemoet treden als een kind van drie jaar, dat nauwelijks nog woorden heeft, een duwtje in de rug krijgt en spontaan de toekomst tegemoet fietst...



Zalig Pasen, mede namens het pastorale team,

Diaken Albert Soeterboek

Caritas in onze parochie 'zorg voor elkaar'



Op 21 februari hebben de projectgroep Caritas Wonderbare Moeder en het Missiecentrum (MCD) een informele bijeenkomst georganiseerd over het thema: "Caritas in onze parochie, dichtbij (diaconie) en ver weg (missie)". Hiervoor waren onder meer de Vincentiusvereniging, de Voedselbank, de gemeente Heusden, de Open Hof, Stichting Ontmoeten, Vluchtelingenwerk en buurthuizen uitgenodigd. Ook waren alle parochianen opgeroepen te komen en mee te denken.

In een goed gevuld Mariahuys in Elshout leidde diaken Albert Soeterboek de avond in met een korte uitleg van het woord Caritas, wat naastenliefde betekent. Deze daad van barmhartigheid kan zowel in materiële als in immateriële vorm plaatsvinden.

Colinda Smits, penningmeester van het parochiebestuur en lid van de projectgroep, vertelde over de voorbereidingen van deze avond. Monseigneur de Korte heeft kort na zijn aantreden de parochies in ons bisdom opgeroepen een Parochiële Caritas Instelling (PCI) op te richten. De bisschop schrijft in zijn brief: *"Een sterke diaconale parochie vormt ook een overtuigende geloofsgemeenschap. Mooie geloofswaarden zijn goed, maar mooie geloofsdaden zijn beter"*.

Jacques Smeets, voorzitter van het Missiecentrum, vertelde over de veranderingen in de activiteiten van het Missiecentrum. De oorzaak hiervan is het verdwijnen van de missie. Pater Jos van Rooij was de laatste Drunense missionaris waarvoor het missiecentrum actie heeft gevoerd. Hiervoor in de plaats zijn er projecten dicht bij huis gekomen, zoals de inzamelactie voor de Voedselbank.

In de gemeente Heusden is al een aantal organisaties op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid actief. De projectgroep heeft met deze organisaties contact gezocht om te onderzoeken waar kan worden samengewerkt en hoe men elkaar kan aanvullen.

Naar aanleiding van een aantal stellingen kwam er een levendige en verhelderende discussie op gang. Een kort overzicht:

- Iedereen binnen onze parochiegrenzen, katholiek-, anders- of niet gelovend, heeft recht op hulp.
- Naast financiële steun kan een PCI vooral gericht zijn op het bieden van geestelijke ondersteuning bij armoede en ziekte.
- Een goede samenwerking met de gemeente is belangrijk. Wethouder Margot Mulder, die namens de gemeente aanwezig was, gaf nadrukkelijk aan dat het belangrijk is mensen niet door te verwijzen maar te begeleiden naar hulpverlenende instanties.
- Het is belangrijk dat wij als parochianen zorg dragen voor medeparochianen, dit is de basis van ons christen-zijn. Daarnaast willen wij ook zorg dragen voor onze naasten verder weg en daarvoor zijn activiteiten zoals de Vastenactie, de Adventsactie en de Vredesweek van groot belang.

Tenslotte werd er gediscussieerd over een passende naam voor de op te richten PCI. De voorlopige keuze is:

Caritas Wonderbare Moeder, centrum voor aandacht en hulp.

Lieke Waarts

Doopsel tijdens de Paaswake

Zaterdag 31 maart zal de Paaswake plaatsvinden en dit jaar is dat in Drunen om 20.30 uur. De Paaswake zal heel bijzonder worden, want tijdens de liturgie wordt een volwassene gedoopt. Het gaat om mevrouw Daphne Hensema, 29 jaar. Zij voelt zich aangetrokken tot de katholieke kerk en wil gedoopt worden.

Een volwassen doop gaat anders dan een kinderdoop. De voorbereiding is natuurlijk veel langer en gebeurt samen met andere kandidaten over het hele bisdom. Er zijn meerdere voorbereidende vieringen in de kathedraal en in de eigen parochie. We zijn blij Daphne op te kunnen nemen in onze kerk en dat te kunnen doen tijdens de Paaswake: sinds het ontstaan van het Christendom dé viering om volwassen in de kerk op te nemen. We wensen haar veel zegen in haar voorbereiding op deze bijzondere dag.

Pastoor Dieter Hedebouw

Parochiekerkhoven

- regelgeving rond begraven in onze parochie



Binnen de grenzen van de parochie Wonderbare Moeder hebben we een aantal begraafplaatsen. Naast de twee gemeentelijke begraafplaatsen, Duynhaeghe in Drunen en Buytenhove in Heusden, zijn er nog twee parochiële kerkhoven, in Elshout en Hedikhuizen. Daarnaast is er een behoorlijk aantal gesloten begraafplaatsen in Drunen, Herpt en Heusden.

De regels rond de parochiekerkhoven leveren soms emotionele discussies op die gevoerd worden onder de trieste omstandigheden van een sterfgeval. Met name wanneer er niet begraven kan worden op het kerkhof naar keuze. Rond het kerkhof in Hedikhuizen speelt dit probleem niet zo, hoewel ook hier geen vrije keuze is voor mensen van buiten beide dorpen. Inwoners van de dorpen Hedikhuizen en eventueel Herpt kunnen hier hun laatste rustplaats vinden.

In Elshout is de situatie meer een aandachtspunt. Piet Jonkers, de beheerder van de kerkhoven in de parochie, geeft aan dat het kerkhof in Elshout te weinig ruimte heeft om er mensen van buiten de dorpsgemeenschap te kunnen begraven. Bij een gelijkblijvende verhouding tussen cremieren en begraven en rekening houdend met het gemiddelde aantal sterfgevallen per jaar, is er nog slechts voor ongeveer 10 jaar ruimte. Er wordt wel gekeken naar uitbreiding van het kerkhof, maar ook die mogelijkheid is beperkt.

Er wordt inmiddels bijna 20 jaar gewerkt met een kerkhofreglement, dat door wet- en regelgeving of door noodzakelijke wijzigingen vanuit het parochiebestuur soms aangepast wordt. Dit reglement beschrijft niet alleen het recht om begraven te worden, maar ook de diepte van graven, de verschillende grafmogelijkheden en regels rond beplanting en grafrecht.

Familiegraven worden vanwege ruimtegebrek sinds 2011 niet meer uitgegeven, dit waren graven voor meerdere personen naast elkaar. Het ruimen van graven is pas mogelijk na een grafrust van 20 jaar, zoals bij het uitgeven van een graf wordt vastgelegd.

Daarna is het ook mogelijk om het grafrecht met 10 jaar te verlengen. In het verleden zijn hierover zeer verschillende afspraken gemaakt, tot zelfs eeuwige grafrust, wat in principe niet kan.

De administratie in de vorige eeuw was op zijn zachtst gezegd gebrekkig te noemen en de voorgangers van Piet hebben de registratie van graven helemaal opnieuw opgezet. Vanwege deze oude beloften is in 2001 dan ook bepaald dat alle rechten die niet rechtsgeldig op papier zijn vastgelegd in 2031 vervallen. De regels volgens het funerair erfgoed bepalen wanneer een graf verwijderd mag worden; heeft het graf een monumentswaarde, dan wordt altijd de ruiming opgeschort.

Grafmonumenten worden, behalve door nabestaanden, verder niet gerestaureerd, de tand des tijds mag zijn werk doen.

Wie kunnen er in Elshout begraven worden? Het Kerkhofreglement is daar duidelijk in. 'Het kerkhof is in beginsel bestemd voor het begraven van overleden parochianen en voor het begraven en uitstrooien van asbussen van overleden parochianen woonachtig in het gebied omschreven als (voormalige) parochiegrens, parochie St. Jan Evangelist Elshout, volgens bisschoppelijk schrijven no. 39172 d.d. 31-01-1972'. Als grens van Elshout geldt de as van de A59, de as van de N267 (Nieuwkuijk-Heusden), de Koningsvliet en de gemeentegrens met Waalwijk. Voor overledenen in het gebied hierbuiten zijn enkele speciale regels opgesteld:

- Inwoners van Elshout, die vanwege leeftijd of gezondheid noodgedwongen naar bijzondere woonvoorzieningen zijn verhuisd;
- Parochiële vrijwilligers die verbonden zijn aan de kerk in Elshout;
- Vanwege speciale verdiensten of personen die als inwoner van Elshout een graf hebben gereserveerd.

Vrij strikte regels dus om te voorkomen dat in de toekomst Elshoutse parochianen na hun overlijden geen plaats meer kunnen krijgen op het kerkhof, terwijl zij wel altijd hebben bijgedragen aan het Elshoutse parochie- en dorpsleven.

Piet Jonkers vertelt verder dat een mogelijke, en vanwege vergrijzing noodzakelijke, uitbreiding van het kerkhof nog in een heel primair stadium is. Er is eerst afgewacht hoe de verhouding begraven ten opzichte van cremieren zou gaan worden.

Dit geeft wel een bijzonder beeld: landelijk wordt in de helft van de gevallen voor cremieren, en in de andere helft voor begraven gekozen. In Elshout wordt slechts bij 10% van de overledenen in parochieverband gekozen voor crematie; dit cijfer blijft al jaren stabiel.

De laatste uitbreiding van het kerkhof heeft in de jaren '50 van de vorige eeuw plaatsgevonden, 'met echt Elshouts zand' aldus Piet, gedeeltelijk afkomstig van de Schild. Bij dijkdoorbraken bleef spoelzand achter en dat is eeuwen later dus gebruikt om het kerkhof op te hogen naar een peil van 2,40 meter boven NAP. Het grondwater staat op 0,80 meter boven NAP, dus is er 1,60 meter diepte om overledenen te begraven. Alleen in dit nieuwere deel van het kerkhof kunnen ook nog overledenen worden begraven omdat machinaal uitgraven bij deze diepten inmiddels verplicht is. In het voorste deel van het kerkhof staan de graven zo dicht op elkaar dat hier geen ruimte voor is; dit kan alleen als er meerdere rijen graven geruimd zouden worden. Bij bestuurlijk besluit is echter een aantal jaren geleden dit stuk gesloten.

Piet Jonkers hoopt met deze toelichting wat meer duidelijkheid te geven aan de parochianen. Hij geeft aan dat het kerkhofreglement opgevraagd kan worden bij het parochiesecretariaat en hij verwacht dat het ook op de website van de parochie geplaatst zal worden.

Jan Brok



Rondom afscheid en rouw - over de voormalige werkgroep Avondwake

Op 1 februari waren alle leden van de werkgroep Avondwake uitgenodigd om te luisteren en te praten over de toekomst van deze werkgroep. Al langere tijd werd hierover nagedacht. Het aantal avondwakes loopt hard terug en de groep doet nog zoveel meer dan alleen maar het verzorgen van een avondwake.

Marianne van Hulten heette als contactpersoon iedereen van harte welkom en vertelde dat 30 jaar geleden gestart werd met een groep vrijwilligers om avondwakes te verzorgen. 'We zijn hier bij elkaar om de structuur van de oude werkgroep op te heffen en een nieuwe in het leven te roepen', aldus Marianne.

Gekozen is voor een nieuwe naam: **Vrijwilligersgroep rondom afscheid en rouw**. Deze naam dekt veel meer de lading van wat de werkgroep allemaal al doet.

Iedereen die zich jarenlang actief heeft ingezet, en nog steeds doet, wordt hartelijk bedankt voor hun bijdrage. De parochie hoopt dat iedereen zich wil blijven inzetten voor de werkgroep of zitting wil nemen in het koor.

De volgende onderdelen horen al bij de vrijwilligersgroep rondom afscheid en rouw:

Allerzielenviering

We hebben allerzielenvieringen in Elshout, Drunen en Heusden.

Avondwake

De avondwake voor overledenen blijft als aanbod bestaan. Degenen die hier behoefte aan hebben, kunnen een beroep blijven doen op de avondwakegroep.

Korte wake

Een korte wake vindt niet plaats in de kerk, maar dat zou wel bij de overledene thuis gehouden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan samen met de familie bidden.

Lezingen

De afgelopen jaren heeft de werkgroep al verschillende lezingen georganiseerd rondom afscheid en rouw en zal dat in de toekomst blijven doen.

Nabestaandenbijeenkomst

Eén keer per jaar, in het najaar, is er een bijeenkomst voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. Die vindt afwisselend plaats in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen en in het Mariahuys in Elshout.

Rouwverwerking

Mensen die het moeilijk hebben naar aanleiding van het overlijden van een dierbare en wel wat hulp kunnen gebruiken bij de verwerking van dit verdriet, kunnen een beroep doen op een lid van deze groep. Iemand die hen regelmatig bezoekt of op andere manieren tot steun kan zijn.

Hoe nu verder?

De oude avondwakegroep blijft nog operationeel tot 1 juni en wordt vanaf die datum dan de **vrijwilligersgroep rondom afscheid en rouw**.

De werkgroep benadrukt dat haar vrijwilligers werkzaam zullen zijn in de hele Parochie Wonderbare Moeder en dat ze heel graag zouden willen dat er zich ook nieuwe leden aanmelden vanuit Heusden, Herpt en Hedikhuizen. We vormen tenslotte samen de Parochie Wonderbare Moeder.

Koor

Tenslotte nog het koor. Elshout heeft een avondwakekoor. De bedoeling is dat dit koor niet alleen in Elshout zal zingen, maar ook in alle kerken van de Parochie Wonderbare Moeder en dat zich ook nieuwe koorleden zullen aansluiten vanuit alle kernen van de parochie.

Marie-Bernadette Stevens

DRINGENDE OPROEP

Wilt u graag iets betekenen voor de **vrijwilligersgroep rondom afscheid en rouw**, meld u dan aan bij het secretariaat van de parochie, telefoon 0416 – 37 22 15.

Als een of meer van de activiteiten van de werkgroep u aanspreken, en u kunt en wilt daaraan uw steentje bijdragen, dan bent u van harte welkom om u aan te sluiten bij de vrijwilligersgroep.

Zingt u graag? Dan is uw stem gewild! De werkgroep heet u van harte welkom.

Groeten uit Ommel! - op bezoek bij kapelaan Harold van Overbeek

In het afgelopen kerstnummer van de Parochiewijzer zijn we gestart met een serie artikelen over voormalige leden van ons pastorale team. De start met pastoor Van den Hout leidt vrijwel automatisch naar kapelaan Harold van Overbeek, die jaren met hem heeft samengewerkt in onze parochie.



Kapelaan van Overbeek is nu kapelaan in het dorp Ommel dat een kleine 1.000 inwoners telt en deel uitmaakt van de gemeente Asten. Hij woont hier op de pastorie naast de kerk van Onze Lieve Vrouw Praesentatie. Ommel is namelijk een bedevaartsoord waar Maria wordt vereerd.

Vanuit de voormalige parochie Drunen-Elshout is hij eerst kapelaan geworden in de Bommelerwaard. Na de benoeming van pastoor Van den Hout tot vicaris in ons bisdom heeft de kapelaan zijn standplaats gekregen in Ommel. Hij herinnert zich nog heel goed het telefoongesprek met bisschop Hurkmans: “Je mag naar één van de mooiste parochies in ons bisdom, maar wel met de lelijkste kerk” was de strekking. De gezondheid van de oude pastoor van Ommel was de reden voor de benoeming. Al snel werd Ommel gefuseerd met de parochies in Asten-Heusden en in 2015 verder samengevoegd met Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop. De parochie telt nu in totaal 7 locaties/kerken die nog in gebruik zijn voor de eredienst waarvoor Harold mede zorg draagt.

De kerk van Ommel is gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw nadat de oorspronkelijke kerk in de oorlog compleet was verwoest. De bouw van de kerk heeft, vanwege discussie over het type kerk -modern of Byzantijns in de stijl van het Mariatableau- erg lang geduurd. Uiteindelijk koos het Bouwbureau van het bisdom voor een modern model, waarvoor zij inspiratie had opgedaan bij nieuwe kerken in Zwitserland.

Naast de bouwstijl uit die jaren, recht en zonder veel opsmuk, is het geen lange smalle kerk, maar een heel brede en vrij korte kerk geworden. Dit geeft voorin de kerk veel ruimte voor het altaar, koren, kaarsen en het genadebeeld van Maria en veel rijen banken naast elkaar. Modern maar ook sfeervol, is de mening van de schrijver van dit verhaal.

Hoewel Ommel wat kleiner is dan Elshout zijn er veel overeenkomsten tussen beide dorpen. De Mariaverering is er een van, naast de onderlinge samenhang in beide dorpen. Ook Ommel heeft zijn eigen voetbalclub, een basisschool en andere verenigingen. Harold is goed ingeburgerd mag je wel zeggen: recent is hij nog jurylid geweest bij "Heel Ommel bakt". Hij is nog steeds PSV-fan, want de PSV- cupcakes kregen bonuspunten was te lezen in het Eindhovens Dagblad. De kapelaan voelt zich thuis in Ommel, hij heeft goede herinneringen aan zijn tijd in Drunen-Elshout, "maar ik heb er weer iets moois voor teruggekregen".

Over de Mariaverering: Ommel kent een vergelijkbare Mariahistorie als Elshout, met ook een beeldje uit de middeleeuwen en veel legendes eromheen. Het plaatsje trekt nog steeds veel pelgrims uit de wijde omgeving. Rond de kerk in Ommel ligt een meer dan 100 jaar oud processiepark met alle kruiswegstaties, een calvarieberg en een Mariagrot. In de meimaand met goed weer wordt de Heilige Mis ook buiten gehouden in een buitenkerk en het park is een rijksmonument.

Kapelaan Van Overbeek praat echt enthousiast over dit unieke park. Een van zijn parochianen heeft enkele jaren geleden op eigen initiatief een plan laten maken om het park te restaureren. De status als monument was echter onduidelijk, namelijk of het alleen de bouwwerken op het park betrof of het gehele park. Na een jaar heeft de monumentendienst aangegeven dat de monumentenstatus het gehele processiepark betrof. Dat biedt vooral financieel perspectief voor de restauratie en daarnaast streeft kapelaan Van Overbeek ernaar om het park ook toekomstbestendig te maken.

Naast een processiepark wordt het dan een park van de vrede: via een uitbreiding met een gedenkteken voor allen die gedood zijn in hun streven naar vrede, zowel in het heden als in het verleden.

Ommel kent namelijk een heftig oorlogsverleden. Niet alleen was driekwart van het dorp zo ongeveer verwoest, er waren ook veel burgerslachtoffers. Zo werden er 10 kinderen uit twee gezinnen gedood die dekking zochten in een sloot toen er een granaat boven hen tot ontploffing kwam. Mede daarom, en het feit dat dit nog steeds overal ter wereld gebeurt, moet het park ook in het teken staan van de zinloosheid van alle geweld.

Tot slot de vraag wat nu de verschillen of overeenkomsten zijn tussen beide parochies. Dat wilde Harold wel even zorgvuldig afwegen. Qua omgeving is zijn woonplaats gelegen in een bosrijk deel van Brabant, terwijl Drunen en Elshout (uitgezonderd de Drunense Duinen) wat meer polderachtig aanvoelt. De verschillen tussen mensen is wat moeilijker te duiden: het zijn immers allemaal Brabanders. Het karakter van de mensen in Ommel is echter wat meer gevormd door de armoede in de Peel van het verleden, is zijn mening. Daarom is men wat gemoedelijker en is er meer “kerkbeleving”. Hoewel ook het kerkbezoek uit Ommel terugloopt zijn er veel gelovigen uit de grotere plaatsen in de omgeving, Helmond en Deurne, die liever niet naar de grote kerk in het centrum van hun plaats gaan, maar kiezen voor Ommel. Dit naast de vaste bezoekers die al jaren wekelijks kerken in Ommel.

Veel voormalige parochianen komen overigens in de meimaand een keertje naar Ommel en drinken dan na de laatste mis ‘een bakske koffie’ in de pastorie, wat de kapelaan erg op prijs stelt. Hij hoort dan nog eens en ander over het wel en wee van zijn oude parochianen. “Het blijft toch trekken”, aldus de kapelaan. De Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout gaat ook nog elke twee jaar op bedevaart naar Ommel.

“Onze” kapelaan Harold van Overbeek heeft duidelijk zijn draai gevonden in Ommel. Hij voelt zich gezond, sport enkel keren per week, staat midden in de dorpsgemeenschap en de parochie en vertelt vol vuur over alles wat met zijn kerk en processiepark te maken heeft. Bij het 50-jarig bestaan van de kerk van Ommel kon hij het dan ook niet nalaten om bisschop Hurkmans welkom te heten in ‘de mooiste kerk van het bisdom’.

Jan Brok

Flitsen(d) - uit de Lambertusflitsen



- ❖ **Katholieke basisschool De Duinsprong** uit Drunen won in november 2017 de zogenaamde identiteitsprijs. De school kreeg de prijs voor de aanpak van het fusieproces waaruit zij ontstond. Sinds 2012/2013 besteedde de school uitgebreid aandacht aan de levensbeschouwelijke katholieke identiteit, met als doel enerzijds de samenwerking van de leerkrachten te verdiepen en anderzijds de katholieke identiteit daadwerkelijk hart, handen en voeten te geven binnen een sterk multicultureel gekleurde school.

Als katholieke school wil De Duinsprong met alle geledingen bijdragen aan openheid en betrokkenheid. Zo leren moslimkinderen op katholieke scholen dat je wel degelijk kunt geloven op een open manier. Katholieke en niet katholieke kinderen leren niet alleen hun eigen, maar ook andermans tradities kennen en begrijpen. Waar het huidige onderwijsbeleid zich soms blind staart op eenzijdige leerprestaties, laat ons onderwijs zien dat ook sociaal-emotionele, culturele, creatieve en gelovige zaken jonge mensen kunnen inspireren om mens en medemens te worden met het oog op de samenleving van de toekomst.

Proficiat met de prijs!

- ❖ **Ton Gelens** nam afscheid als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Na 12 jaar heeft Ton Gelens het stokje overgedragen aan **Ton van Gaal**.

Vanuit zijn achtergrond hield Ton Gelens zich, naast het vicevoorzitterschap, verder bezig met het onderhoud van gebouwen en installaties, én herbestemming van de kerken in Heusden en Herpt gelet op de sterke terugloop van het kerkbezoek. Hij heeft al die jaren mogen werken in een bestuur waarin de leden elkaar vertrouwen, ondersteunen, aanvullen en meedenken zodat het als een hecht team functioneert. Fijn dat het zo kan.

Jan van Engelen

Financieel overzicht 2017

- parochie Wonderbare Moeder



	Realisatie 2017	Begroting 2017	Begroting 2018
BATEN			
Bijdragen parochianen	206.378	215.450	214.700
Bezittingen en beleggingen	240.356	218.900	212.200
Incidentele baten	8.000	-	-
Nadelig saldo	-	5.681	-
	-----	-----	-----
	€ 454.734	440.031	426.900
	=====	=====	=====
LASTEN			
Personeelskosten	179.297	176.870	181.985
Kosten onroerend goed:			
- Kerkelijke gebouwen	126.781	159.126	129.150
- Begraafplaatsen	8.327	7.600	6.600
- Beleggingen	-199	500	500
Rente en lasten fundaties	30	35	35
Kosten erediensten	25.212	23.050	24.500
Kosten pastoraal	13.201	13.250	15.700
Verplichte en vrijwillige bijdragen	50.665	44.500	52.500
Beheerskosten	11.817	15.100	15.400
Incidentele lasten	-	-	-
Voordelig saldo	39.603	-	530
	-----	-----	-----
	€ 454.734	440.031	426.900
	=====	=====	=====

T oelichting op het financieel overzicht

Onze parochie Wonderbare Moeder heeft een positief financieel jaar achter de rug.

De ontvangen bijdragen van parochianen waren lager dan begroot. Maar een extra ontvangst, vanwege reeds in 2016 geplaatste zendmasten op de kerktoren in Drunen, kon dit gelukkig ruimschoots compenseren. Daarmee was in de begroting voor 2017 geen rekening gehouden. Datzelfde geldt ook voor de incidentele baten, die samenhangen met (verplichte) herwaarderingen van het onroerend goed.

Onder de lasten valt op, dat de gemaakte kosten voor kerkelijke gebouwen aanzienlijk lager zijn dan begroot. Dit is -evenals in het voorgaande jaar- een gevolg van het feit, dat ten tijde van de opmaak van de begroting nog niet bekend was dat de jaarlijkse reservering voor groot onderhoud aan de kerken in Heusden en Herpt kon vervallen. Daarentegen zijn de verplichte en vrijwillige bijdragen hoger dan begroot. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het bisdom en door gedane caritasuitgaven. De overige lasten wijken niet noemenswaardig af van de opgestelde begroting.

Voor het jaar 2018 verwachten wij een sluitende begroting. Dat is, evenals het behaalde resultaat in 2017, alleen mogelijk dankzij uw inzet en bijdragen. Hartelijk dank daarvoor!



*Colinda Smits-Verhoeven
penningmeester*

W ereldjongerendagen 2019

- 'discover your identity' in Panama



In 1984 werden de Wereldjongerendagen (WJD) door Paus Johannes Paulus II in het leven geroepen om een hart onder de riem te steken van de jonge gelovigen. Het groeide uit tot het grootste jongeren-evenement ter wereld. De WJD zijn van oorsprong katholiek, maar jongeren van 18 tot 30 jaar van alle geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. Om de drie jaar wordt het evenement georganiseerd, afwisselend in Europa en in andere delen van de wereld. Vorige bestemmingen waren onder meer Rio de Janeiro, Keulen, Sydney, Madrid en Toronto. De zestiende editie staat al op stapel: Panama 2019.

Waar vorige Wereldjongerendagen vooral in de zomerperiode werden georganiseerd, vindt 'Panama 2019' plaats in de tweede helft van januari. In Panama is het dan zomer en zijn de weersvooruitzichten gunstig: voornamelijk droog. Het land is bijna twee keer zo groot als Nederland en telt zo'n 3,5 miljoen inwoners. Het maakt zich op om vele duizenden jongeren vanuit de hele wereld te ontvangen.

De parochie Wonderbare Moeder is altijd erg betrokken geweest bij de WJD. Vanuit het jeugdpastoraat -met de uitnodigende naam ALOHA!- worden jongeren gestimuleerd om deel te nemen aan dit bijzondere, 'life changing' evenement. Om geld bij elkaar te brengen voor de reis en het verblijf, werden in het verleden sponsoractiviteiten georganiseerd zoals auto's wassen, kaarsen verkopen en mailings enveloppen.

Ingrid van Zeeland, actief binnen ALOHA! en in het dagelijks leven werkzaam in het jongerenpastoraat van het bisdom van 's-Hertogenbosch, vertelt. 'Er is een landelijk initiatief dat de organisatie voor haar rekening neemt: Jong Katholiek, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten. Omdat het voor ons deze keer een verre bestemming is, zullen de kosten voor deelname wel eens rond de € 1.700,- à € 1.800,- kunnen uitkomen. Dat is best pittig, maar we hopen dat dit de jongeren niet tegenhoudt om mee te gaan. Mocht geld uiteindelijk toch de reden zijn om thuis te blijven, meld je dan even bij mij, of de pastoor. Misschien vinden we een oplossing.'

Behalve de reissom kan ook het tijdstip van deze Wereldjongerendagen een uitdaging opleveren: het valt niet in een schoolvakantie. Toch hoopt Ingrid dat de jongeren zich daardoor niet laten weerhouden. 'Deelname aan de WJD dóet wat met je. Zeker met het thema van deze keer: 'Ontdek je identiteit'. Het is niet alleen een spirituele ervaring, maar brengt ook verdiepende activiteiten op vlakken als onderwijs, zorg en zelfs techniek. Uit deze sectoren gaan er dan ook jonge professionals mee om aan deze verdieping vorm te geven. We hopen dan ook, dat universiteiten en andere onderwijsinstellingen hun studenten 'vrij' willen stellen om mee te kunnen gaan naar Panama. Ze komen terug met een levensbeschouwelijke verrijking, die alleen maar ten goede kan komen aan hun studie en hun verdere ontwikkeling. Wil je mee, kaart dit dus gerust aan bij je schoolleiding. Vraag eventueel hulp bij het bisdom hoe je dit bespreekbaar kunt maken. We helpen graag!

Programma

- 15 of 16 januari: vertrek uit Nederland.
- 17 t/m 21 januari: voorprogramma in het bisdom Santiago de Veraguas. De jongeren verblijven dan in gastgezinnen en nemen deel aan activiteiten waar natuur, cultuur, geschiedenis en geloof elkaar ontmoeten.
- 22 t/m 27 januari: Wereldjongerendagen in Panama-Stad. Drie ochtenden wordt een Nederlands programma verzorgd. Verder onder meer een jongerenfestival met muziek, de kruisweg, de avondwake onder de sterrenhemel en de verwelkoming van de paus. Afsluitend de indrukwekkende slotviering met paus Franciscus en honderdduizenden jongeren.
- 28 of 29 januari: terugreis naar Nederland.

Meer informatie?

- E-mail Ingrid van Zeeland: nard-en-ingrid@outlook.com.
- Website van de Jong Katholiek voor de WJD: ww.wjd.nl.
Hier vind je ook de brochure van de reis.
- Meer informatie over de reis en om te boeken: www.vnb.nl (reisnummer PA1901).

Esther Romeijn

Paasgedachte - het licht van Pasen

Pasen: is knielen voor een wereld
waarin vrede nog kan.

Pasen: is je mensheid vermenselijken.

Pasen: is het startpunt om je vasten-
woorden waar te maken.

Pasen: is je in Gods liefde geborgen weten.

Pasen: is met blijde verwondering het licht opvangen.

Pasen: is om het elke dag opnieuw te doen weerkaatsen.

Pasen: is uit onbegrensde dankbaarheid te weten dat God leeft.

Pasen: is de kracht die ons doet leven.



Werkgroep Maria Bedevaart

Een dag niet gelachen...

Een pastoor, zijn kapelaan en een dominee lopen samen langs een beekje. Ze willen naar de overkant, maar er is in de verste verte geen brug te bekennen. Ze zijn behoorlijk moe van het lopen en besluiten even uit te rusten.

Een kwartiertje later neemt de pastoor een besluit. Hij staat op, vouwt zijn handen, bidt en loopt vervolgens over het water naar de overkant. De kapelaan staat even later ook op, bidt en loopt ook zo over het water naar de overkant. De dominee is verbijsterd, maar kan niet achterblijven natuurlijk. Ook hij staat op, bidt en stapt op het water.... Met een plons valt hij erin.

Aan de overkant zegt de pastoor hoofdschuddend tegen zijn kapelaan: "Hij heeft een groot geloof, maar hij weet niet waar de paaltjes staan."



Esther Romeijn