

PAROCHIEWIJZER PASEN 2017

Jaargang 5, nummer 1

Kiezen – van de redactie	2
‘Smombie’ – van het pastorale team	3
Wie wil er (weer eens) naar Lourdes?	5
VluchtelingenWerk	7
Afscheid uitvaartkoren	9
Uitvaartkoor: nieuw in de Parochie Wonderbare Moeder	9
Oecumene na 500 jaar Reformatie	10

Uitneembare pagina – vieringen rond de Goede Week en Pasen

Werkgroep Mariabedevaart	12
Financieel overzicht 2016	15
Toelichting op de jaarcijfers	15
Bankrekeningnummer Kerkbijdrage / Kerkbalans	16
Wilt u onze druppel zijn? – Missiecentrum Drunen	17
Flitsen(d) – uit de Lambertusflitsen	18
Paasklokken	19
Heiligen en helden: Judas Thaddeus	19
Een dag niet gelachen...	20

Kiezen

- van de redactie



Tijdens het samenstellen van deze Parochiewijzer zijn de verkiezingen net achter de rug. Er stond best veel op het spel. Welke richting willen wij uit als land? Hoe denken we over zorg en onderwijs, over het vluchtelingenbeleid, integratie en vrijheid van meningsuiting? We kleuren een vakje rood bij de naam van een politicus van wie we hopen dat deze onze standpunten, gedachten en idealen het best zal vertegenwoordigen. Veel Nederlanders hebben –gelukkig– gebruik gemaakt van hun kiesrecht. Dat dit niet zomaar een vanzelfsprekend recht is, wordt ons steeds duidelijker als we om ons heen kijken in de wereld.

Tweeduizend jaar geleden maakte Jezus ook een keuze. Een keuze die de eeuwen zou overspannen. Hij koos ervoor om alle schuld op Zich te nemen, om de kloof tussen God en de mensen te herstellen. Voor ons liet Hij zich kruisigen.

En ook hier mogen wij kiezen. Wij kunnen ervoor kiezen om Hem te volgen, om ten volle te leven zoals God ons heeft bedoeld. Voor deze keuze krijg je geen stempas toegestuurd en hoef je je niet te legitimeren. Je hoeft er ook geen stemhokje voor in. Deze keuze maak je in je hart, elke dag opnieuw.

Het is weer lente. Krokussen en narcissen steken hun kopjes weer op in tuinen en plantsoenen en we worden weer wakker door het gezang van vogels. Dit is zo'n prachtige tijd van het jaar... na maanden van dor en grijs overwint het leven, in prachtige kleuren en geuren. Zoals God het heeft bedoeld.

Namens de redactie van de Parochiewijzer wens ik u allen een zalig Pasen toe!

Esther Romeijn

S mombie

- van het pastorale team

Smombie. Een onbekend woord voor u, niet? Ik las het ook maar kort geleden in de krant, daarvoor kende ik het ook niet. Het is een samentrekking van *smartphone* en *zombie* (levende dode). U denkt misschien aan een bizarre Amerikaanse B-film waar zombies een smartphone gebruiken? Neen, het gaat hier over echte mensen: helemaal geconcentreerd en bijna in-eengedoken turen ze op het scherm van hun smartphone, hun oren verstopt met oordopjes en ze zien en horen niet wat er om hen heen gebeurt. Ze wandelen of fietsen daarbij als zombies en dan weten we allen wel dat er af en toe verkeersongevallen gebeuren. De autoriteiten in de Duitse steden Keulen en Augsburg bijvoorbeeld hebben verkeerslichten aangelegd die ongelukken moeten voorkomen met voetgangers die helemaal opgaan in hun mobiele telefoon. We weten allen wel dat smartphones mooie uitvindingen zijn die we goed kunnen benutten, maar we weten allen ook dat er serieuze nadelen aan zijn.

In de Sint-Jan in Den Bosch hangt (of hing) er een mooi kunstwerk: een reliëf van het visioen van de Heilige Don Bosco. In zijn visioen zag Don Bosco het schip van de kerk in een hevige storm. Het zonk echter niet omdat het stevig verankerd was aan twee grote zuilen: de Eucharistie en Maria. Hij zag vele mensen in grote nood in de storm en ze wilden dat schip op, maar sommige van die mensen lukte het niet. De kunstenaar van dat reliëf gaf er zijn eigen interpretatie aan. Je ziet mensen die dat schip op willen, maar het lukt niet vanwege hun hoofd dat veranderd is in een muntstuk. De boodschap is duidelijk: als je alleen op geld gefocust bent kun je God niet volgen. Maar je ziet ook mensen met een tv-scherm op hun hoofd. En daardoor kunnen ze dat schip dat hen zou redden ook niet op. Het zijn mensen die zó opgaan in het scherm van tv of computer (of kunnen we nu zeggen laptop, smartphone en dergelijke), dat ze Gods weg van redding niet meer vinden. Ze zoeken hun troost en bezigheid in andere 'goden'.

Pas op, ik wil hier geen pleidooi geven tegen al deze middelen. Ze hebben hun grote waarde, zelfs de paus maakt er goed gebruik van. Maar weet u wat de paus onlangs zei in het kader van de vastentijd? Het is belangrijk “vertrouwd te worden met de bijbel” en ermee om te gaan “als met onze mobiele telefoon”. Waarom kijken we wel voortdurend op onze mobiel maar laten we het Woord van God ongemoeid? Dat is niet in een goed evenwicht. U snapt wel dat er ook een grens is tussen goed gebruik en slecht gebruik of zelfs verslaving (denken we bijvoorbeeld maar aan games). Of denken we aan die gezinnen thuis of in een club waar iedereen bij elkaar zit maar elkaar amper spreekt, want ze kijken allen op hun mobiel. We hebben zo steeds minder contact met elkaar, terwijl we voortdurend bezig zijn ‘contact’ te maken. Onze samenleving gaat aan de ene kant vrolijk vooruit met de ontwikkeling en aan de andere kant worstelt ze om de nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat het mensen niet benadeelt.

Binnenkort is het Pasen. Het feest van de verrijzenis. Jezus overwint de dood en Hij leeft. Het is het feest van de hoop want de kruisdood was zo definitief, zo hels, zo donker wanhopig. De leerlingen dachten echt dat het gedaan was. Er was geen licht meer, niets meer positief, nog dieper weggezakt dan een depressie, ze waren als zombies. En dan tegen al de verwachtingen in is Jezus daar in zijn hemelse verschijning: rustig, vredig, oersterk als een overwinnaar en tegelijk zo zacht in zijn tedere en pure liefde. De leerlingen waren vol vreugde. Ja, met Jezus waren ze in een andere zin ook ‘opgestaan’. Jezus nodigt ook ons uit om met Hem op te staan. Om niet als een zombie ons te verliezen in allerlei zaken, om niet in een virtuele wereld ons heil en troost te zoeken, maar op te staan omdat we geroepen zijn voor een echte wereld, een wereld die we het rijk van God noemen. Inderdaad, we zijn er nog lang niet, maar dat mag ons niet beletten in geloof, hoop en liefde te vertrouwen op Gods werkzaamheid, mee te helpen met dat geweldige Goddelijke plan en steeds met God contact te zoeken via de mobiel van de Heilige Geest.

Laten we geen smombies zijn, maar opgestane christenen die leven in de echte wereld, alert op wat er om hen heen gebeurt om in die wereld Gods aanwezigheid te bespeuren en met Hem te wandelen.

Ik wens u allen een Zalig Paasfeest toe!

Pastoor Hedebouw

Wie wil er (weer eens) naar Lourdes?

W Bisschop Gerard de Korte nodigt u van harte uit om mee te gaan op een bedevaart naar Lourdes van 14 tot en met 21 oktober 2017. De 'nieuwe' bisschop van het bisdom van 's-Hertogenbosch hecht veel waarde aan ontmoeting. De pelgrimage wordt gehouden aan de vooravond van de 160^{ste} verjaardag van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette op 11 februari 1858. De organisatie mikt op zo'n 1.000 pelgrims om per trein naar het Mariabedevaartsoord in Zuid-Frankrijk te gaan met als hoofddoel 'ons geloof te bevestigen en te vieren'. Wat is er mooier dan samen op te trekken naar een heilige plaats en daar elkaar te ontmoeten, samen te bidden, zingen en te leren van elkaar. En verder: dichter naar elkaar toe te groeien.

Vanuit onze parochie is een werkgroep actief die de bedevaart voorbereidt. Deze groep bestaat uit pastoor Dieter Hedebouw, Piet Jonkers, Jan van Oijen, Clasien de Leeuw en Mascha Bonenkamp. Laatstgenoemde is bekend als hotelleidster in Lourdes. De Vereniging van Nationale Bedevaarten (VNB) regelt het vervoer, het verblijf op basis van volpension, de pastorale- en reisbegeleiding, het bedevaartprogramma en de bezoeken aan bezienswaardigheden in Lourdes. Vertrouw er maar op dat dan 'alles' goed geregeld is en wordt.



Op bedevaart gaan met het bisdom en onder andere onze parochie is een mooie kans voor parochianen die jong zijn, een oppepper kunnen gebruiken, eenzaam zijn, aan de rand van de samenleving leven of door lichamelijke beperkingen niet zomaar op reis kunnen. Voor de laatste groep wordt een 'VNB-lance' ingezet, een bus voor mindervaliden met verpleegkundige zorg aan boord.

U reist per Train Grande Vitesse (TGV) naar Lourdes. De hoge snelheidstrein vertrekt vanuit Noord-Frankrijk. De aanreisbus voert u vanuit Drunen naar de vertrekplaats van de TGV.

Onderweg wordt voor voldoende eten en drinken gezorgd. Er zijn beperkte mogelijkheden om naar Lourdes te reizen met een gewone bus of per vliegtuig. Gezamenlijk reizen per TGV heeft echter onze voorkeur.

De VNB staat garant voor een goed verzorgde reis, de kosten zijn navenant. Mascha: "De reizen van het VNB zijn niet goedkoop maar alles zit erin! Mochten er parochianen zijn die dolgraag meewillen maar de reissom niet helemaal kunnen betalen, dan bieden de VNB en de parochie mogelijkheden om toch mee te kunnen gaan." Clasiën: "Ook de jongeren worden er nadrukkelijk bij betrokken. Om hen mee te kunnen laten gaan worden er verschillende acties gevoerd. De ervaring leert dat de sfeer in de groep van deelnemers eigenlijk altijd goed is. Er is sprake van verbondenheid en verbroedering. Iedereen is welkom! We hopen op een flink aantal deelnemers vanuit de parochie. Ook mensen, die nog niet eerder met ons naar Lourdes zijn gegaan."

Overigens krijgen de jongeren een eigen programma aangeboden, zodat zij Lourdes ook met hun leeftijdsgenoten kunnen beleven. En verder krijgt deze groep alle gelegenheid uitstapjes te maken buiten het officiële programma. Wel moeten zij rekening houden met de maaltijden in het hotel.

Nieuw is het vormen van een gelegenhedskoor dat wordt ingezet bij de gezamenlijke vieringen. Wie zich geroepen voelt zijn of haar muzikale steentje bij te dragen is van harte welkom.

Clasien tot slot: “We hopen op een bijzondere najaarsweek met véél zon. Lourdes kan dan heel mooi zijn. Vaak is het dan in het bedevaartsoord een stuk rustiger. En dat heeft ook wel wat.”

Jan van Engelen

Informatieavond Lourdesbedevaart

Onze parochie houdt in samenwerking met de VNB een informatieavond op **25 april** in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de Lambertuskerk in Drunen. De avond begint om **20.00 uur**.

U krijgt dan alles te horen over de Lourdesbedevaartreis 2017. Natuurlijk kunt u al uw vragen stellen. Vervolgens kunt u rustig beslissen of u meegaat of niet.

VluchtelingenWerk

We kunnen er niet omheen. Al vele maanden wordt er in het land positief en negatief gesproken over vluchtelingen. Mensen die uit alle windstreken komen en hopen op een veilige haven in Nederland of elders.

In Nederland zorgt VluchtelingenWerk voor alle vluchtelingen die binnenkomen. Zij registreren deze mensen en zorgen dat ze verspreid over Nederland in de verschillende gemeenten worden geplaatst.

Ook in onze gemeente Heusden hebben wij vluchtelingen en is er een kantoor van VluchtelingenWerk. Samen met vele vrijwilligers zorgen zij dat iedere vluchteling een plekje krijgt, mogelijk ook een baan en dat zij gaan integreren in onze gemeente.



Sinds kort heb ik een klein Syrisch gezinnetje onder mijn hoede, ik ben maatschappelijk begeleider van hen. Dat houdt onder meer in dat ik ze wegwijs maak in de gemeente, ik help ze met het beantwoorden van de post en bij het integreren.

Zij hebben een huis toegewezen gekregen in Hedikhuizen. Beetje lastig voor de integratie omdat Hedikhuizen geen enkele voorziening heeft, maar zij zijn hier happy. Hij heeft zijn rijbewijs gehaald en daardoor zijn ze nu wel mobiel.

Als vluchtelingen binnenkomen in de gemeente, dan worden ze eerst door startcoaching van VluchtelingenWerk geholpen met al het papierwerk. Er wordt ook getracht hen zo snel mogelijk aan huisvesting te helpen, dat gaat via de gemeente. Vervolgens krijgen ze een uitkering, ze moeten verzekerd worden, een ziektekostenverzekering hebben, een bankrekening enzovoort. Een doolhof van instanties waar ze doorheen moeten.

Als gewone Nederlander beseft je niet hoe ingewikkeld sommige dingen in elkaar zitten en hoe onlogisch websites soms kunnen zijn. Het kost af en toe heel veel tijd om een bepaald formulier op een website in te vullen. Zo waren we laatst meer dan een uur bezig om kinderbijslag aan te vragen. We liepen iedere keer vast.

De vluchtelingen voor wie ik zorg draag gaan ook naar Nederlandse les. De communicatie verloopt nog best lastig, maar ze doen hun best. We communiceren zoveel mogelijk in het Nederlands, met af en toe een vertaalsite via de mobiele telefoon en soms met een tolk. Heel af en toe ook met een woordje Engels.

Ik vind het boeiend om ze te helpen en het is natuurlijk fantastisch dat wij in Nederland open staan voor deze groep mensen. Ik denk altijd maar, ik zou ook graag geholpen willen worden als ik in een land zou leven waar het niet veilig is.

Wilt u ook graag vrijwilliger worden bij VluchtelingenWerk?

Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk in Drunen:
tel. 0416 – 37 67 36.

Marie-Bernadette Stevens

Afscheid uitvaartkoren

Op 1 mei zal het nieuwe uitvaartkoor zijn intrede doen in onze parochie. Voor de koren, die zoveel jaren de uitvaarten begeleid hebben, zal het moeilijk zijn om eind april de eventuele laatste uitvaart te zullen zingen. Zij hebben zich vele jaren trouw en ijverig ingezet om uitvaarten mooi, waardig en inspirerend te verzorgen. En als je weet dat er af en toe veel uitvaarten zijn op korte termijn, dat is het best een opgave om steeds weer present te zijn.

De parochie is hen daar ontzettend dankbaar voor en wil daar graag even bij stilstaan. Dat doen we voor het voormalige uitvaartkoor Drunen (tevens het gemengd Lambertuskoor, dat gewoon de weekenden blijft verzorgen) op zondag 30 april tijdens de H. Mis van 11.00 uur. Voor het koor in Heusden doen we dat op zaterdag 20 mei om 17.00 uur in de Soos in Heusden. Van het koor in Herpt zullen we op een andere wijze afscheid nemen.

Uitvaartkoor - Nieuw in de Parochie Wonderbare Moeder!

Zoals al eerder aangekondigd komt er een nieuw uitvaartkoor in onze parochie. Vanaf 5 oktober zijn zo'n 30 leden gestart met repetities.

Het repertoire is wel drie- tot vierstemmig, dus dat is best pittig om in te studeren. Maar dirigente Mariëlle van de Sanden zingt alle partijen in en stuurt ze aan de koorleden door, zodat er ook thuis kan worden geoefend. En dat stelt gerust.

Nu, na een half jaar in een bijzonder goede sfeer gerepeteerd te hebben, ligt er een prachtrepertoire gereed, voor ieder wat wils. Daarbij kan het koor rekenen op de goede ondersteuning van organist Gijs de Bonth, en vanaf mei ook door Frans van den Hoven. De leden komen uit de hele parochie, maar ook uit Vlij-

men, Nieuwkuijk en Waalwijk. De muziek varieert van klassiek (denk aan een Gregoriaanse of een Nederlandstalige H. Mis) tot Engels- en Nederlandstalige songs. Het koor zingt prachtige Ave Maria-liederen. Ook worden verschillende gezangen uit het uitvaartboekje meerstemmig gebracht.

Vanaf 1 mei 2017 zal dit koor bij de uitvaarten in Drunen, Herpt en Heusden starten. Het nieuwe koor hoopt u troost en steun te kunnen bieden door de uitvaartmis van uw dierbare bijzonder te maken. Wilt u ook deel uitmaken van dit prachtige koor? Neem dan contact op met de parochie (0416 – 37 22 15) of met Els Kerckhoffs (06 – 22 25 74 84).

Oecumene na 500 jaar Reformatie - Christenen samen op weg naar eenheid

Op maandag 13 maart jl. gingen mgr. De Korte en ds. Plaisier over bovenstaand thema met elkaar in gesprek in de Open Hof in Drunen. Sinds enkele jaren bestaat in Drunen een initiatiefgroep vanuit de Protestantse Gemeente Drunen en de Parochie Wonderbare Moeder. Zij organiseerden deze thema-avond en met succes, want maar liefst 180 deelnemers luisterden aandachtig naar twee inspirerende sprekers.

Meer overeenkomsten dan verschillen

Zowel de protestantse gemeente als de rooms-katholieke Kerk hebben te kampen met een terugloop van actieve gelovigen. Ook in Drunen en omgeving. In de afgelopen jaren hebben de Protestantse Gemeente Drunen en de Parochie Wonderbare Moeder gezamenlijke activiteiten opgezet, zoals de Kliederkerk en WonderWhy? Dominee Elise Jansen: “Daarbij werd steeds duidelijker dat beide kerkgemeenschappen meer overeenkomsten dan verschillen hebben. Dat was mede aanleiding om met

vertegenwoordigers van beide gemeenschappen met elkaar in gesprek te gaan over die overeenkomsten en verschillen. Want verschillen begrijpen, leidt tot elkaar begrijpen. Wellicht dat er een basis gevormd kan worden voor oecumenische samenwerking.”

Eenheid

Oecumene is het streven naar religieuze eenheid van alle christelijke kerken. Dit overleg heeft vorig jaar geleid tot een drukbezette lezing van Leo Fijen over ‘De toekomst van ons geloof’. Dit jaar werd aangesloten bij de viering van 500 jaar Reformatie. Dominee Arjan Plaisier, voormalig scriba van de Generale Synode binnen de Protestantse Kerk en bisschop Gerard de Korte van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch gingen nader in op het bevorderen van de onderlinge eenheid, samenwerking en begrip voor elkaar. Hoe geef je hier daadwerkelijk gestalte aan?

500 jaar Reformatie

Bisschop De Korte gaf aan dat reeds in 1054 het grote schisma plaatsvond tussen de oostelijke orthodoxe kerk en de westerse roomse katholieke kerk. In 1517 hing Maarten Luther volgens het verhaal zijn 95 stellingen op aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Met zijn stellingen klaagde Luther de machtsmisbruiken van de clerus aan binnen de rooms-katholieke kerk. Daarmee werd een begin gemaakt van een afscheiding van een gedeelte van de rooms-katholieken, die zich later de protestantse christenen zouden noemen.

In de laatste honderd jaar is er een oecumenische toenadering ontstaan. In 1948 bezorgde de Wereldraad van Kerken, bij monde van dr. Visser 't Hooft, de oecumene een positieve impuls. Bij katholieken kwam de grote omslag tijdens het Tweede Vaticaans Concilie tussen 1962 en 1965. Kardinaal Willebrands en de Raad van Kerken in Nederland zorgden ervoor dat ook in ons land de oecumenische geest van Vaticanum II vaste voet aan de grond kreeg. Inmiddels heeft, mede onder leiding van dominee Plaisier, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gestalte gekregen. Dat betekent dat kerken van verschillende protestant-

se signatuur (hervormd, gereformeerd, etc.) steeds meer onder een vlag vallen. Het is dan ook bijzonder dat in dit jaar protestanten en rooms-katholieken samen 500 jaar Reformatie gedenken. Er zijn dus in goed 100 jaar tijd grote stappen gezet op het pad van oecumene, het verder toegroeien naar elkaar van christenen onderling. En dat is in de geest van Jezus Christus zelf die wilde dat wij allen één zijn (Joh 17,21)...

Diaken Albert Soeterboek

Werkgroep Mariabedevaart

De meimaand is weer in aantocht en in onze parochie is de werkgroep Mariabedevaart volop actief om de Mariaverering in Elshout levend te houden. Een gesprek dus met het oudste en het jongste lid van de werkgroep, Jos Geelen (73) en Marcel van der Lee (35).



De Mariabedevaart in Elshout was destijds een beetje ingedut; er werd al jaren gewerkt met versleten spullen en ieder jaar was een kopie van het voorgaande. In de twaalf jaar van het bestaan van de werkgroep is er veel vernieuwd. Veel nieuw materiaal, nieuwe bloembakken, de Mariakapel in de kerk is opgeknapt, nieuwe banieren, vlaggenmasten, als ook het terugbrengen van het water bij de genadekapel. De natuur kan nu zijn gang gaan bij het kapelpark. De nieuwe aanplant groeit verder dicht en achter de genadekapel wordt nog snelgroeiende aanplant geplaatst om de intimiteit te vergroten. Over het water van de oude Scheisloot is een duiker gerealiseerd en de nieuw geplante zwarte els, de 'moederboom' van Elshout, begint weer in blad te komen.

Daarnaast heeft de werkgroep Mariabedevaart een nieuw papieren drieluik samengesteld als promotie voor de “Vrienden van de Mariabedevaart in Elshout”. De tweede druk is inmiddels verschenen en meteen ook voorzien van het ANBI-logo. Dit betekent dat de werkgroep en de Mariabedevaart officieel door de overheid erkend is als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” en schenkingen voortaan aftrekbaar zijn van de belasting. Hopelijk geeft dat een positieve impuls om te doneren. De werkgroep heeft namelijk nog veel plannen en de kas is na het realiseren van het kapelpark vrijwel leeg.

De werkgroep wil van het kapelpark met de genadekapel veel meer een centraal punt maken in Elshout door hier meer activiteiten te organiseren buiten de bedevaart om. Zij denken daarbij aan openluchtuitvoeringen van koren, muziek- en andere culturele evenementen. Natuurlijk voor een deel uit de zeer actieve Elshoutse gemeenschap, maar ook van buiten het dorp of de parochie. Zo willen zij de drempel tot de Mariaverering te verlagen.

Na meer dan 50 jaar is het ook noodzakelijk om onderhoud te gaan doen aan de genadekapel, ofwel deze aan de huidige wensen aan te passen of zelfs helemaal te vernieuwen. Er is meer behoefte aan intimiteit in de kapel, die nu wel erg open is en geen privacy biedt. Plannen genoeg -er zijn al wat gedachten en ontwerpen gepasseerd- maar zowel de financiën als het gouden idee zijn er nog niet.

Van het grootste belang is ook de verjonging van de werkgroep. Jonge mensen met nieuwe ideeën en idealen zijn meer dan welkom en men zoekt stagiaires die op deze basis ingroeien in de werkgroep. Wil je als jongere wat doen, meld je dus aan, vraagt vooral Marcel. Hij vindt het bijvoorbeeld best jammer dat scholen in onze parochie wel op kennismakingsbezoek gaan in een moskee, maar niet ditzelfde doen bij onze kerken. Natuurlijk heeft het moskeebezoek te maken met integratie, maar bij veel

basisschoolkinderen is het katholieke geloof, de Elshoutse legende en de Mariaverering redelijk onbekend.

'Onzendag'

De weersomstandigheden blijken toch aan het einde van de meimaand heel onbetrouwbaar te zijn. De laatste jaren is de openluchtviering te vaak verregend en zijn pelgrims thuis gebleven vanwege de kou. De laatste dag van mei wordt dan ook dit jaar de dag van de processie en is er geen openluchtmis in het kapelpark.

De viering van Onzendag begint met een inleiding in de Elshoutse kerk, met aansluitend de processie naar de genadekapel met een preek in het kapelpark.

Bij terugkomst in de kerk wordt dan de H. Mis voortgezet en de meimaand beëindigd. Dit voorkomt in ieder geval verstoring van de dienst door het weer. Hopelijk zal woensdag 31 mei ook op deze manier weer veel belangstelling trekken.

Het gesprek met Jos en Marcel loopt ten einde. Jos wijst mij nog op een mooie collage van artikelen uit kranten die hij, als lijstemaker, in een gigantische lijst heeft bijeengebracht. Het laat in ieder geval zien dat de werkgroep niet heeft stilgezeten, maar dat is aan het kapelpark al goed te zien.

Marcel doet opnieuw een dringend beroep op jongeren, niet alleen uit Elshout, om zich te melden voor de werkgroep als stage om te kijken of het je wat lijkt, maar natuurlijk ook als definitieve versterking. De werkgroep is geen grijs clubje en wil dit zeker ook niet worden!

Jan Brok

Financieel overzicht 2016

Parochie Wonderbare Moeder

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Begroting 2017
BATEN			
Bijdragen parochianen	216.504	221.350	215.450
Bezittingen en beleggingen	248.606	211.500	218.900
Nadelig saldo	16.480	5.600	5.681
	-----	-----	-----
	€ 481.590	438.450	440.031
LASTEN			
	=====	=====	=====
Personeelskosten	174.434	177.440	178.370
Kosten onroerend goed			
- kerkelijke gebouwen	122.205	152.560	159.126
- begraafplaatsen	8.813	9.100	7.600
- beleggingen	-520	500	500
Rente en lasten fundaties	30	50	35
Kosten erediensten	25.217	23.100	21.550
Kosten pastoraal	16.299	12.750	13.250
Verplichte en vrijwillige bijdragen	48.671	46.950	44.500
Beheerskosten	12.950	16.000	15.100
Incidentele lasten	73.491	0	0
Voordelig saldo	-	-	-
	-----	-----	-----
	€ 481.590	438.450	440.031
	=====	=====	=====

Toelichting op de jaarcijfers 2016

Kijkend naar de baten zien we, dat de ontvangen bijdragen van parochianen wat achter zijn gebleven bij de begroting. Op het eerste gezicht niet schrikbarend, maar toch moeten we constateren dat de dalende trend in betaling van kerkbijdrage zich dit jaar weer heeft voortgezet.

Op bezittingen en beleggingen is een hoger rendement gerealiseerd; met name door plaatsing van extra zendmasten op de kerktorens in Heusden en Drunen en een positief, niet begroot, koersresultaat.

Onder de lasten valt de sterke daling van kosten voor kerkelijke gebouwen op. Hieraan ten grondslag ligt de overstap naar een andere verzekeraar, alsmede een gecorrigeerde afrekening voor energie voor de kerk St. Jan Evangelist. Ook hoeft er geen reservering voor groot onderhoud aan de kerken in Heusden en Herpt meer plaats te vinden in verband met het herbestemmingstraject.

Bovengenoemde punten hadden tot een positief resultaat kunnen leiden. Maar helaas heeft -door een wijziging in waardeeringsregels- een afwaardering van het onroerend goed plaats moeten vinden. Deze was niet begroot en heeft een grote, incidentele last veroorzaakt. Hierdoor is uiteindelijk een nadelig exploitatiesaldo ontstaan. Voor het jaar 2017 blijven we voorzichtig en wordt een klein negatief resultaat verwacht.

Voor uw inzet en bijdragen dank ik u namens de pastoraatsgroep en het bestuur.

*Colinda Smits-Verhoeven,
penningmeester*

Bankrekeningnummer kerkbijdrage / Kerkbalans

In de folder Kerkbalans is, door een fout, het rekeningnummer waarop u uw kerkbijdrage kon overmaken niet afgedrukt. Hierover zijn, terecht, vragen gesteld.

Mocht u nog geen machtigingsformulier hebben afgegeven en uw kerkbijdrage graag zelf willen overmaken, dan kunt u dit doen op bankrekening NL17 RABO 0112 6053 03 ten name van RK Parochie Wonderbare Moeder.

Werkgroep Kerkbalans



Wilt U onze druppel zijn? - van het Missiecentrum (MCD)

Word u ook wel eens moe van al die goede doelen waarvoor geld gevraagd wordt? Want wat is nodig, en wat niet? Het is een druppeltje op een gloeiende plaat... (toch?) Dat gevoel herkennen wij bij het Missiecentrum. Maar toch zijn wij overtuigd van het nut. Wij geloven daarnaast dat het onze menselijke plicht is om de armen en behoeftigen te helpen. Zeker in deze welvarende tijd. Ook al lijkt het maar een druppel op een gloeiende plaat. Voor 2017 hebben wij gekozen om geld –een druppel– te geven aan:

- **Floja Malawi:**

Een kinderreeshuis in Afrika (Malawi). Veel vrijwilligers komen uit onze parochie.

- **De Vuurhaard in Udenhout:**

Uitgeprocedeerde asielzoekers worden menswaardig opgevangen door de fraters van Tilburg.

- **Stichting Simbrias:**

Biedt hulp aan de allerarmsten in Roemenië.

- **Stichting Kamiano:**

verzorgt daklozenopvang in Antwerpen.

In totaal € 1010,-.

Inderdaad een kleine gift, een druppel op een gloeiende plaat. Maar gelooft u ook –net als wij– in de kracht van helpen? Steun ons dan met een kleine bijdrage. Met bijvoorbeeld € 10,- per jaar zijn wij al heel blij. Wij kiezen in 2017 opnieuw projecten. Hopelijk met uw druppel erbij! Word een van onze 'druppels'...

Stort uw bijdrage (uw druppel) op rekening NL 49 RABO 0112 693 288, ten name van Missiecentrum Drunen.

Heel hartelijk dank!

Namens het Missiecentrum (MCD)

Flitsen(d) - uit de Lambertusflitsen

- ❖ Het is alweer bijna twee jaar geleden dat oud-Drunenaar en missionaris Jos van Rooij in Woonzorgcentrum Zuiderhout te Teteringen overleed. Pater van Rooij, zo werd hij steevast in Drunen genoemd, stierf op 74-jarige leeftijd aan hartproblemen. Het is mooi en goed dat zijn levenswerk in Makassar (Indonesië) blijvende steun ondervindt van het Missiecentrum Drunen, het Sint Hubertusgilde uit Drunen én zijn zus Riek van de Wiel - van Rooij en haar vriendin Conny Engelenburg-van Dorst. Volgens mevrouw Van de Wiel staan er drie projecten op de rol: het vernieuwen van de keuken in het weeshuis voor kinderen, het opzetten van een professionele kaarsenfabriek én de bouw van een opvang voor oudere mannen zonder vangnet of familie.

- ❖ Helaas hebben we kortgeleden van een andere Drunense priester afscheid moeten nemen, pater Wim van der Putten, broeder Valentius. Hij is op 4 maart jl. begraven op het Capucijnerkerkhof in Velp (bij Grave). Pater van der Putten is 87 jaar geworden. We wensen de familie heel veel sterkte.

- ❖ Oud-kapelaan Harm Schilder besteedde welverdiende aandacht aan '100 jaar Fatima'. In 2018 is het 100 jaar geleden dat Maria verscheen aan Antonio, Jacinta en Lucia in het Portugese Fatima. De Mariaverering wordt er anders beleefd dan in bijvoorbeeld Lourdes.
Maar wat hetzelfde is en blijft, is dat aan Gods zegen alles gelegen is en Maria ons helpt om die zegen af te smeken: voor onszelf en anderen. Zij bidt met ons mee als een geestelijke Moeder. Door Maria komen wij dichterbij Christus. Zij heeft Hem als kind gegeven aan de wereld, en zij blijft Hem geven als Verlosser van de mensen.

Jan van Engelen

Paasklokken

Er waren eens torenklokken, die op Witte Donderdag luid beierend vertrokken. Door de zwaar bewolkte lucht, leidde hun weg in vogelvlucht, mysterieus naar Rome om na een dagje aan te komen bij het Vaticaan.

Aan de vreemdgekleurde hemel verduisterden ster en maan. Droef hielden zij daar de wacht. Het was Goede Vrijdagnacht. De Heer was gestorven... En op zaterdagmorgen, keerden de torenklokken vlug in alle stilte naar huis terug.



Op hun post moesten ze wezen, wanneer Hij zou zijn verrezen. Zondags bij het ochtendgloren, luidden de klokken in de toren, feestelijk voor een nieuw begin, met Pasen de lente in.

Werkgroep Mariabedevaart

Heiligen en helden: Judas Thaddeus - wil de goede Judas opstaan?

Bij de naam Judas denken veel mensen meteen aan Judas Iskariot: de gevallen apostel, die Jezus voor dertig zilverstukken heeft verraden. Maar hier gaat het over de 'goede' Judas: Judas Thaddeus, ook apostel en broer van Jacobus de Mindere. Na de dood en verrijzenis van Jezus reisde Judas predikend rond door Mesopotamië, Libië en Perzië. Met zijn vurige pleidooien heeft hij veel mensen dichter bij God gebracht. Hij wordt daarom vaak afgebeeld met een lichtje boven het hoofd: het vuur van de Heilige Geest, die hem inspireert. In zijn hand draagt hij een afbeelding van Jezus. Hoe dat zit, vertelt de volgende legende. Koning Abagar van Edessa stuurde eens een tekenaar naar Jezus. De koning had lepra en geloofde, dat als

Jezus niet zélf naar hem kon komen, een portret van Jezus hem toch zou genezen. Onder de indruk van het grote geloof van deze koning, drukte Jezus zijn gezicht tegen het schildersdoek waarna Zijn beeltenis erop kwam. Judas Thaddeus bracht dit doek naar koning Abagar, die genas toen hij het doek aanraakte. Judas Thaddeus stierf de martelaarsdood voor zijn onwrikbare geloof. Zijn lichaam is later overgebracht naar Rome, waar het rust in een crypte onder de Sint-Pieter. En zit u ooit diep in de put..? Roep dan deze Judas Thaddeus aan – de patroonheilige voor de ‘hopeloze gevallen’...

Esther Romeijn

Een dag niet gelachen...

Een jonge kapelaan was altijd zó nerveus voor de mis dat hij nauwelijks uit zijn woorden kon komen. Hij vroeg de bisschop om raad. “Iedereen is wel eens zenuwachtig voor de mis”, glimlachte de bisschop, “maar ik heb een goed advies. Doe zondagochtend voor de mis twee of drie druppels wodka in een glas water en drink dat op. Je zult zien dat het dan beter gaat.” De kapelaan volgde de raad op en inderdaad, het hielp. Zo goed dat hij er een gewoonte van maakte – al raakte hij de juiste verhouding tussen water en wodka gaandeweg een beetje kwijt.

Na enkele weken ontving de kapelaan een brief van de bisschop: “Ik was gisteren bij jou in de mis. Wat fijn dat je tegenwoordig zo welbespraakt bent. Toch voel ik me geroepen om een paar opmerkingen te maken.

Laat voortaan het schijfje citroen op de kelk maar achterwege. Het hokje naast het altaar is een biechtstoel; geen wc. Jezus Christus en de apostelen duiden we liever niet aan als “J.C. and the Gang”. En degene in de hoek bij het koor –die je eerst betitelde als ‘pipo’ en later als ‘die nachtpon’– dat was ik.”



Jan van Engelen