



Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen. Tel. 0416-372215

FLITSEN – 172 - oktober 2016

INHOUDSOPGAVE

DE ROEPING VAN HET OUDER WORDEN	1
NABESTAANDENBIJEENKOMST 16 NOVEMBER 2016	2
MISSIECENTRUM (MCD)	3
DANK-JE-WEL-BIJEENKOMST ZONDAG 20 NOVEMBER 2016	4
MARIAGEDACHTE	4
GESLAAGD UITSTAPJE NAAR MEGEN	4
BOEKENBEURS VINCENTIUSVERENIGING 29-30 OKTOBER	5
KINDERWOORDDIENST: DOE MEE!	6
INGEZONDEN STUK: LATER	6
VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN	7
LIEF EN LEED	8
MISTIJDEN	9

DE ROEPING VAN HET OUDER WORDEN

Het is oktobermaand, herfst, tijd van het vallen van de bladeren, een symbolische verwijzing ook naar het ouder worden. Ik wil even met jullie stilstaan bij de woorden van onze paus die hij uitsprak over het ouder zijn.

Toen hij naar de Filipijnen ging, begroette het Filipijnse volk hem met de woorden “Lolo Kiko”, dat betekent “grootvader Franciscus”. De grootouders liggen de paus nauw aan het hart. Dat heb ik ook gemerkt tijdens de WJD in Polen waar hij de jongeren toesprak om van hun grootouders te houden, hen te bezoeken en hen te eren. De paus noemde ouderdom een roeping waarbij het nog niet het moment is om “de wapens neer te leggen”. In een andere toespraak verwees hij naar Christus die ons roept Hem op alle leeftijden te volgen, ja de ouderdom is een genade en een zending. Hij sprak over het gebed van grootouders als een grote gave voor de Kerk, een rijkdom. Een grote injectie van wijsheid, ook voor heel de menselijke samenleving: vooral voor wie te bedrijvig is, te veel benomen, te verstrooid. Er is iemand nodig die Gods tekenen verkondigt, die dankt, die voor hen bidt! Een grote gelovige van de laatste eeuw, van de orthodoxe traditie, Olivier Clément, zei: “Een beschaving waarin niet meer gebeden wordt is een beschaving waar de ouderdom geen zin meer heeft. En het is angstaanjagend, wij hebben vooral ouderen nodig die bidden, want daarvoor is de ouderdom ons gegeven”.

En de paus gaat verder: “Wij kunnen de Heer danken voor de gekregen weldaden en wij kunnen de leegte van ondankbaarheid vullen die Hem omringt. Wij kunnen ten beste spreken voor de verwachtingen van de nieuwe generaties en waardigheid geven aan de herinnering en de offers van de voorbije generaties. Wij kunnen ambitieuze jongeren eraan herinneren dat een leven zonder liefde een dor leven is. Wij kunnen jongeren die bang zijn, zeggen dat angst voor de toekomst kan overwonnen worden. Wij kunnen jongeren die te veel van zichzelf houden, zeggen dat er meer vreugde is in het geven dan in het krijgen. Grootvaders en grootmoeders vormen het permanente “koor” van een groot spiritueel heiligdom waar smeekgebed en lofzang de gemeenschap ondersteunen die op het terrein van het leven werkt en strijdt.”

Maar aan de andere kant is het droevig het cynisme van een oudere te zien die de zin van het getuigenis verloren heeft, die jongeren minacht en geen levenswijsheid doorgeeft! Hoe mooi daarentegen, de bemoediging die een oudere aan een jongere doorgeeft om de zin van het geloof en het leven te zoeken; dat is werkelijk de zending van grootouders. De woorden van grootouders hebben iets bijzonders voor jongeren. En zij weten het zegt de paus. En hij verwees daarbij naar een brief die hij ontving van zijn grootmoeder op de dag van zijn priesterwijding. Hij heeft het nog steeds, het zit in zijn brevier en leest de brief nog dikwijls.

En ik denk ook aan mijn eigen oma die steeds voor mij bad en mij op een geestelijke wijze volgde in mijn leven. Ik heb er veel aan te danken.

Laten we de woorden van paus opnemen en werken aan een samenleving waar jong en oud hun eigen roeping mogen ontdekken, naar elkaar toe mogen groeien, elkaar mogen aanvullen en ondersteunen, zeker ook geestelijk.

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)

NABESTAANDENBIJEENKOMST 16 NOVEMBER 2016

Als de dagen beginnen te korten en het blad gaat vallen, weten we dat Allerzielen voor de deur staat. Het is de dag waarop we in de wereldkerk de mensen gedenken die zijn overleden. Tijdens de viering van Allerzielen, in Elshout op zondag 30 oktober om 14.00 uur, in Heusden op 2 november om 17.00 uur in de Soos en in Drunen op 2 november om 19.00 uur wordt dat in het bijzonder gedaan: de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden gelezen, en we bidden voor alle overledenen. Allerzielen is voor velen een moeilijke dag. Het is zo'n dag dat je wordt geconfronteerd met een lege plek in je leven. Iemand die er zou moeten zijn, maar er niet (meer) is. Zo zijn er veel van die dagen in het jaar: de feestdagen, de verjaardag, de trouwdag, de dag van overlijden. Allemaal dagen die sterk in herinnering brengen dat we een groot en belangrijk deel van ons leven met een ander hebben gedeeld. Een echtgenoot of echtgenote, een ouder, een kind....

Vanuit onze parochie organiseren pastores samen met de avondwakegroep ieder jaar, rond Allerzielen, een nabestaandenbijeenkomst. Op deze bijeenkomst willen wij de mensen, die tussen *1 augustus 2015 en 1 augustus 2016* een dierbare hebben verloren, de gelegenheid geven om iets van hun verlies met elkaar te delen. Op deze bijeenkomst staan vooral samenzijn en warmte voorop. We vinden het belangrijk dat mensen hun ervaringen kunnen delen, over de kleine en de grote dingen, en zo elkaar tot steun en

zegen kunnen zijn. De bijeenkomst vindt plaats op **woensdagochtend 16 november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de kerk in Drunen** (Raadhuisplein 2). Mensen hebben een persoonlijke uitnodiging toegestuurd gekregen en velen hebben zich al aangemeld. Het is echter goed dat we als parochiegemeenschap op de hoogte zijn van deze speciale bijeenkomst en weten dat er nazorg is voor de rouwenden.

Marianne van Hulst en diaken Albert Soeterboek
Namens de Werkgroep Avondwake

[Terug naar boven↑](#)

MISSIECENTRUM (MCD)

Kerstpakketten

Ook dit jaar worden er weer kerstpakketten verstuurd aan de inwoners van het dorp SIMBRIAS in Roemenië. U kunt deze actie ondersteunen door € 17,00 te storten op rekening NL69 RABO 0115 0477 00 van de Stichting "Eijsden Helpt Simbrias". De voedselpakketten worden door de stichting samengesteld en naar Roemenië getransporteerd.

Vermeld uw naam en postcode op de overschrijving, de werkgroep wil u graag bedanken.

Voor de jeugd t/m 16 jaar is er de actie schoenendoos. Geef vóór 20 november een gevulde schoenendoos af op de pastorie. U kunt kleine speelgoedartikelen zoals spelletjes, knutselspulletjes, schrijfgerei en toiletartikelen in de doos doen. En als u graag handwerkt: gebreide mutsen, dassen, truien, etc. voor zowel kinderen als volwassenen zijn erg welkom.

Het Missiecentrum (MCD) zorgt er voor dat de pakketten op tijd in Roemenië zijn. Achter in de kerk vindt u brieven met alle informatie over deze kerstactie.

Actie Voedselbank:

De actie voor de Voedselbank liep vanaf 14 oktober 2016. In het weekend van 15 en 16 oktober is er een extra collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte was € 418,31. Hiervan worden houdbare producten gekocht die de Voedselbank kan gebruiken voor haar pakketten. Ook in de viering van zondag 16 oktober met Chantemble werd aandacht besteed aan het doel van de actie.

Donaties:

Verscheidene parochianen doneren periodiek aan het Missiecentrum (MCD) door een bedrag over te maken op een van onze bankrekeningen. Degene die dat doen door storting op onze rekening bij de ING (voormalige Postbank), rekeningnummer: NL49 INGB 0001 4707 25 verzoeken wij deze opdracht om te zetten in een storting op onze rekening bij de Rabobank, rekeningnummer: NL49 RABO 0112 6932 88. Dit in verband met de opheffing van onze rekening bij de ING (voormalige Postbank) per 31 december 2016.

[Terug naar boven↑](#)

DANK-JE-WEL-BIJEENKOMST ZONDAG 20 NOVEMBER 2016

Alle vrijwilligers van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgenodigd om op zondag 20 november a.s. met elkaar het kerkelijk jaar af te sluiten. Een jaar waarin de parochie weer kon rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. Hun inzet is voor de parochie van levensbelang. Daarom willen we de vrijwilligers op deze zondag in het zonnetje zetten.

We beginnen om 11.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering bij gelegenheid van het hoogfeest van Christus Koning met medewerking van Chantemple. Daarna is er voor alle vrijwilligers en hun partner koffie met een broodje in de Pastoor Vermeulenzaal. Waarna er volop gelegenheid is om onder het genot van een drankje met elkaar in gesprek te gaan.

VRIJWILLIGERS
BEDANKT!

Noteer deze datum in uw agenda. Vrijwilligers ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

MARIA, WEES MIJN VOORBEELD

Moeder Maria,
wees mijn voorbeeld
van overgave en inzet.
Verkrijg voor mij;
Een hart dat eerlijk is en zuiver,
Een hart dat ruimte biedt aan allen,
Een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
Een hart dat nederig genoeg is
om een stapje terug te doen,
Een hart dat liefde en warmte geeft
aan mijn medemens.
Moeder Maria,
Wilt U mijn voorbeeld zijn.



[Terug naar boven↑](#)

GESLAAGD UITSTAPJE NAAR MEGEN

Op 17 september jl. vertrokken we na een gebed en een reiszegen van de pastoor om 08.00 uur 's ochtends richting Megen. Door onverwachtse wegomleidingen kwamen we om de beurt aan bij het klooster van de Franciscanen. De 'schapen' waren er eerder dan 'de herder'. Maar uiteindelijk is eenieder op de juiste plaats aangekomen.

We werden ontvangen door een broeder en begonnen daar onze dag met een eucharistieviering. Daarna kregen we koffie met Megense koek en een uitleg over het klooster en het Heilige Bruurke van Megen: Everardus Witte. Daarna vertrokken we

gezamenlijk wandelend naar het Clarissenklooster waar we werden ontvangen door zuster Imma. We woonden daar een middaggebed in stilte bij wat een diepe indruk op ons maakte. Na het gebed trokken we met z'n allen naar Effe Zitten op de dijk. Hier heeft ieder voor zich een lunch genuttigd. Daarna zijn we met z'n allen weer naar de broeders gegaan voor het Lof met aansluitend een diapresentatie over de kloostertuinen. Iedere bloem, plant of boom had een Bijbelse betekenis. In de tuin kregen we ook nog een korte uitleg en we sloten met enkele broeders het seizoen van Het Hof af met het Zonnelied. Iedereen kon in de herdenkingskapel nog een briefje met een intentie achterlaten bij het beeld van Broeder Everardus waarna we weer vertrokken richting Drunen.

Mijn moeder, als parochiaan uit de Antoniusparochie uit Waalwijk was met ons mee gegaan. Ze vond het een geslaagde dag en voelde zich goed opgenomen bij onze parochianen uit Drunen.

Miranda van der Leest en Toos van Venrooij

[Terug naar boven↑](#)

BOEKENBEURS VINCENTIUSVERENIGING 29-30 OKTOBER

**Vincentiusvereniging Vlijmen organiseert 30^e Boekenbeurs!
Jubileumeditie wordt evenement in nieuw jasje.**

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober vindt de jaarlijkse Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging Vlijmen plaats op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Het belooft een bijzondere Boekenbeurs te worden, niet alleen omdat het de 30^e editie is, maar ook omdat er gebruik gemaakt kan worden van een nieuwe, ruime en overzichtelijke accommodatie voor de beurs op het vertrouwde abdijsite.

Gedurende het afgelopen jaar is weer met zorg geselecteerd op kwalitatief hoogwaardige boeken. Het aanbod wordt overzichtelijk per categorie aangeboden en varieert van kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips en van boeken over sport tot streekromans en geschiedenis. Daarnaast is er een ruim aanbod lp's, cd's en dvd's. Kortom er valt voor iedere boekenliefhebber weer veel te ontdekken.

De opbrengst van de Boekenbeurs komt ten goede aan het werk van de Vincentiusvereniging: hulp verlenen aan mensen in onze samenleving die in acute financiële of materiële nood verkeren. Abdij Mariënkroon bevindt zich aan de Abdijlaan, 5253 VP te Nieuwkuijk. De boekenbeurs is op beide dagen geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt €1.-

[Terug naar boven↑](#)

KINDERWOORDDIENST: DOE MEE!

Voor de kinderen



Bid je weleens

Bid je weleens hardop of zacht?

Je mag het uit een boekje lezen,
maar je hoeft niet knap te wezen,
bidden is iets van het hart.

Bid je graag samen of alleen?

In de stilte kun je dromen,
dichter bij de sterren komen.
God is altijd om je heen.

Onze Vader is zijn naam
en hij hoort het stilste fluisteren
God is liefde, God is luisteren,
Wat je zucht, zal Hij verstaan.



[Terug naar boven↑](#)

INGEZONDEN STUK: LATER

Tilburg, mei 1943

“Later”

Gij, die dit leest, ik weet niet, of gij ooit over later spreekt. Gij zijt misschien ‘n beetje bang van dat fiere woord, dat klinkt als de wieslag van ‘n vogel, die hoog en eenzaam de open hemel tegemoet stijgt.

Ik weet niet of gij ooit over “later”...over “Idealen” spreekt, maar ik weet zeker dat gij idealen hebt, omdat gij ‘n kind van de mensen zijt, en alle mensen hebben idealen. Het domste kind uit ‘n klas, dat constant voor ieder proefwerk een glorieuze onvoldoende haalt, en de leraar, waar het ‘t zo slecht mee kan vinden. De man, die z’n glimlachende foto in de krant ziet staan, omdat hij ‘n record verbeterd heeft, en alle naamloze tobbers, die niemand kent. De piloot in z’n ronkende machine boven de wolken, en...de werkeloze op de hoek van de straat. Ja, zelfs ook hij! Want als hij niets meer verwacht en niets meer hoopt, dan zal hij misschien trachten zonder ideaal te zijn..., en heeft dus opnieuw een ideaal.

Gij die dit leest, ik weet niet, of gij ooit over idealen spreekt, maar dat gij idealen hebt is zeker. En ‘t is misschien wel beter, voor dit woord ‘n eerbiedige reserve te bewaren.

Want met de woorden “Later” en “Idealen”, is ‘t zó gesteld dat je er plezierig over praten kunt, met veel klinkende, grote woorden. Dan worden het van die witte paradijzen in ‘n vage verte, waaromheen je sprookjes fantaseert. Nu heeft ‘t leven weinig van ‘n sprookje, dat zul je vroeg of laat wel ondervinden, en dan zit je met de witte paradijzen. Als je dan eerlijk en sportief bent, dan lach je jezelf stil ‘n beetje uit, je zet je tanden stevig op elkaar en,.. je praat er niet meer over. We hebben allemaal gesloten paradijzen achter ons, misschien veel dwazer nog dan die van jou. Gij hebt ‘n

ideaal en dat is goed. Het geeft je werklust en energie. Het helpt je over je kleine narigheden heen van iedere dag. Het geeft je de kracht om met wakkere ogen en 'n dapper hart de lijn recht te trekken.

Het zou ook kunnen gebeuren, dat op 'n kwade dag, mét je ideaal, je idealisme sterft. En dat is 'n groot verlies. Misschien wil je studeren, maar na je eindexamen is er geen geld. Je wilt – wie weet? – stewardess worden, maar je ogen zijn slecht. Je meent een bijzondere aanleg te hebben – voor tekenen, voor schrijven, voor muziek – maar 't wordt een zeer pijnlijke vergissing, want je bent dóódgewoon.

Dan kan 't gebeuren, ook al ben je nog zo jong, nog zo pienter en pittig, dat de teleurstelling té bitter voor je is. Dan wordt je ideaal 'n vleugellamme vogel die op 'n eenzame rots, eindeloos moe en verlaten gaat liggen sterven. Dan heeft hij zich te pletter gevlogen, want zelfs voor 'n vogel wijken de rotsen de niet.

Gij die dit leest, weest jong, weest idealistisch, altijd en ondanks alles, geloof gerust, dat 't leven goed is, – 't leven is goed – als gij maar niet meent, dat 't worden moet zoals wij 't nu denken. Dan zouden we t ooit hard te verantwoorden krijgen, want 't wordt waarschijnlijk niét zoals wij 't ons indenken.

En áls 't zo wordt, dan verlangen we immers allang weer iets anders!

Een mensenhart is te groot om zich te kunnen verzadigen aan wat 'n mensengeest kan uitdenken.

Gij die dit leest, wanneer ge een sterke idealist wilt zijn, praat dan niet over 'n ver en waarschijnlijk onbereikbaar ideaal, maar laat ge beginnen met wat je nu te doen staat: werk hard, wees trouw en vlucht niet in 'n sentimenteel gepraat over een "vaag" ideaal.

*Carla van Heesch-van den Heuvel
(trouw bedevaartgangster Elshout, overleden 2016)*

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN

ONTMOETINGS-bios

30 oktober 2016



The March of the Penguins is een internationale bioscoopfilm, onderscheiden met een Oscar. De boeiende film geeft de barre overlevingstocht op het ijs van de zuidpool weer waarbij de schoonheid van Antarctica en van de pinguïns centraal staan.

Dit in het Nederlands vertelde verhaal laat niemand onberoerd.

De Ontmoetings-bios vindt plaats in **Kerkgebouw De Open Hof, Vennestraat 57 in Drunen**. Let op: dit is anders dan anders!!!

De entree incl. 2 drankjes en de hapjes bedraagt € 4,50 p.p. De voorstelling begint om 13.30 uur

Inschrijving is noodzakelijk 



SAAMPIES ETEN

30 oktober 2016

U kunt bij inschrijving weer kiezen waar u wilt eten: in St. Janshof (kosten € 8,90 p.p.) in Vlijmen of de Zandley in Drunen (€ 8,80 p.p.) - aanvang 16.45 uur - of in St. Antonius in Heusden (€ 8,80 p.p.) waar 's middags warm wordt gegeten. Dit betekent samenkomen om 11.30 uur in het restaurant. Genoemde prijzen zijn in alle gevallen voor een 3-gangenmenuutje met aansluitend (u aangeboden door de zorgcentra een kopje koffie of thee) exclusief consumpties. Betaling kan uitsluitend met zgn. "Schakelring"-pas of middels pinnen met eigen bankpas.

Inschrijving is noodzakelijk 

KOFFIELEUTE

4 november 2016



Alle Ontmoet'ers zijn iedere eerste vrijdagochtend van de maand tussen 10 en 12 uur van harte welkom in de bibliotheek van Drunen, waar het dan draait om elkaar ontmoeten, koffie en gezellige klets. KoffieLeute dus.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen.....!

WORKSHOP DICHTEN

5 november 2016

Alle ONTMOET'ers zijn door Stichting Lyra in Heusden, uitgenodigd deel te nemen aan de workshop "HET MAKEN VAN GEDICHTEN".

Hierbij wordt het lied "in het Land van Maas en Waal" van Boudewijn de Groot als inspiratiebron gebruikt. Het is leuk, gezellig maar ook bijzonder om op deze manier SAMEN bezig te zijn met taal. Eigenlijk doen we het dagelijks. Want *praot* hebben we immers genoeg. Dichten is eigenlijk ook praot. Zie het als "buurten", iets vertellen. Niet mondeling maar schriftelijk. Anders dan anders. Bijzonder en toch gewoon. GEEN wedstrijd. Een nieuwe ervaring en misschien kunt u wat u leert straks ook nog gebruiken met Sinterklaas.

Voor Ontmoet'ers zijn er GEEN kosten verbonden aan deze dagvullende workshop op 5 november 2016. De dag begint om 09.00 uur in het Creatief Centrum aan de Demer 1 in Heusden.

Inschrijving is noodzakelijk 

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In Drunen is Gedoopt:

- 2 oktober - Lizzy Korthout, Vermeerstraat 27
- 16 oktober - Noa Velzen, Vermeerplantsoen 136

In Heusden is gedoopt:

- 25 september - Sara Verschuur, Witte Broodstraat 5

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

- 22 september - Toon de Kruijf (80), Egelantierlaan 40

28 september - Jan Boogaers (84), Burg Steinbachstraat 8

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

25 september - Annie Leijtens-van de Wiel (81), Zeedijk 7

12 oktober - Nellie Spierings (94), Zorgcentrum Eikendok

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur eucharistieviering
	10.15 uur	zondagmorgengebed	
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding 18.30 uur rozenkransgebed 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Telefoon: 0416 - 372215

E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl

Website: www.wonderbaremoeder.nl

Opbrengst extra collectes

Ook dit jaar werden er weer missiezakjes uitgedeeld aan de schoolkinderen van de basisscholen in Drunen. In totaal werd hier maar liefst € 765,00 mee ingezameld. Geweldig!! Mede namens de kinderen op de Filippijnen, waarvoor dit jaar de inzameling was, heel heel erg bedankt!

Volgende uitgaven

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 26-27 november 2016.