

FLITSEN – nr 176 - maart 2017

INHOUDSOPGAVE

FLITSEN – nr 176 - maart 2017	1
DE NUCHTERE VREUGDE VAN HET ZAAIEN	1
MISSIECENTRUM (MCD)	3
MARIAGEDACHTE	4
INTERNATIONALE BOUWORDE	4
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER	5
VOOR DE KINDEREN	7
LEZINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD	8
LIEF EN LEED	8
MISTIJDEN	9

DE NUCHTERE VREUGDE VAN HET ZAAIEN

Op dinsdag 14 maart was er een netwerk- en inspiratiedag georganiseerd vanuit het bisdom. De protestantse theoloog Stefan Paas was daar o.a. te gast om een lezing te geven over de Christelijke kerk als missionaire kerk. En met missionair bedoelen we niet alleen missie in de zin van aandacht voor mensen uit ontwikkelingslanden maar gewoon het feit dat we als kerk in West Europa leven in een wereld dat weinig of geen band meer heeft met de kerk. Zoals Paas het zegt: “er zijn geen horizontale redenen meer voor mensen om Christen te zijn”. (horizontale redenen: materieel voordeel, status, gezondheid...) We zijn in ons eigen land missionarissen. Is het nog de moeite om erop uit te gaan en de blijde boodschap door te geven in een wereld die er - lijkt het - niet staat op te wachten? Zeker mensen die het Rijke Roomse leven nog hebben meegemaakt kunnen een afkeer hebben of zijn teleurgesteld omdat het allemaal zo anders is geworden of hebben een drang om het weer te krijgen zoals vroeger. Daarbij tellen uitspraken als: “de kerken weer vol krijgen”. Sociale media en het internet versterken dan nog eens het beeld van de schijnbare

haalbaarheid van zo'n geïdealiseerd project: succesvolle (mega-)kerken dienen als stimulerende voorbeelden: "Dit kunnen wij ook!"

Paas breekt met dit idealisme. Er is in het enthousiasme om het geloof te verspreiden vaak een soort dubbele agenda aanwezig. Je wilt het geloof bijbrengen om een bepaald doel te halen, om bijvoorbeeld de kerken vol te krijgen, om veel leden te hebben in je kerkgemeenschap. Dat is natuurlijk geen verkeerde gedachte maar om eerlijk te zijn niet zuiver. Paas zegt: "evangelisatie en bekering zijn goed genoeg in zichzelf, ook als de kerk er niet van groeit". En "perfectie wordt een vorm van tirannie als wij het moeten bereiken." Het is de kerk teveel herleiden tot een bedrijf: de kerk moet winst maken, uitgroeien en groter worden, succes hebben. De activiteiten zijn dan teveel op resultaten gericht, te functioneel.

Paas wijst op God zelf: Van God zeg je eigenlijk niet: God is goed voor...(vul maar in), neen: God is goed. Punt. God is goed in Zichzelf, niet persé om er een voordeel mee te halen of iets te verkrijgen. Ten diepste is het zo dat ons voordeel er helemaal in gelegen is te erkennen en beleven dat God goed is. Wees dus authentiek christen, stel je vreugde in het volgen van Gods weg, beleef je geloof en draag het uit, niet om een bepaald resultaat te halen maar gewoon omdat het in zich goed is. Meet je geloofsbeleving niet teveel in termen van succes en resultaten. Laat God zijn werk doen. Natuurlijk mag dat niet resulteren in een te passieve houding. Zoals vroeger bij de communistische landen waarbij burgers vanuit de overheid een vaste baan kregen en een vast salaris, ongeacht hun prestaties, hun rang en talenten. Zo kreeg je onverschillige mensen die hun werk deden zonder bezieling en zonder ijver. Neen, God roept ons op te zaaien, Hij vraagt dat we ons geloof beleven en uitdragen, dat we ons best doen, ons inspannen, wegen zoeken. Maar zonder die inspanningen te meten met de lat van zichtbaar succes, van grote aantallen gelovigen, van volle kerken. Onze inspanningen moeten gebeuren vanuit het vertrouwen dat God aan het werk is, dat Hij ons roept en vraagt om te zaaien en dat dat goed is 'an sich'. Paas riep dus in die zin op tot vertrouwen en een zekere ontspannen houding in onze ijver voor het geloof. Laten we in deze vastentijd zaaien met een nuchtere vreugde omdat we in dienst mogen staan van de goede God.

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)

MISSIECENTRUM (MCD)

Vastenkalendar

In het weekend van 18 en 19 maart is de vastentijd alweer halverwege. Hoe is het met uw voornemens voor de vasten?

Hebt u nog inspiratie nodig voor de resterende vastentijd? Op de leesplanken achterin de kerk liggen onze vastenkalendar. Hierin vind u alle vieringen tot aan Pasen en voor iedere dag in de vasten een tip, advies of weetje. Neemt u een exemplaar mee!

De vastenkalendar kunt u ook vinden op de website van onze parochie: www.wonderbaremoeder.nl

Vastenactie Wandel- en fietstocht op 1 april 2017

Ook in 2017 gaan we weer wandelen en fietsen voor de Vastenactie. De opbrengst gaat dit jaar naar het landelijk project van Vastenactie voor het Midden-Amerikaanse land El Salvador.

Wandelaars en fietsers kunnen starten vanaf het Patronaat in Nieuwkuijk of vanuit een van de drie posten. Dat zijn de Lantaarn in Vlijmen, de parochiezaal in Haarsteeg en 't Rad in Elshout. Vanaf 7.30u zijn de posten open om de deelnemers letterlijk op weg te helpen.

De route is volledig vernieuwd en biedt nu de mogelijkheid om te kiezen uit de afstanden 10, 20, 30 en 40 km. Wandelaars, die ervoor kiezen om minder dan 40 km te lopen, kunnen door de organisatie worden teruggebracht naar hun startplaats.

Voor alle deelnemers bedraagt het inschrijfgeld tenminste €5,00. Doe mee en wandel of fiets door onze prachtige, afwisselende omgeving voor het goede doel van de Vastenactie.

In het Rad in Nieuwkuijk zijn gedurende de gehele dag diversen stichtingen (Flojamalawi, Heart for Africa) aanwezig die hun project presenteren en diverse (cadeau)-artikelen te koop aanbieden. U bent van harte welkom!

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

Vastentijd

Vasten is voor ons een stapje terug, voor de ander een sprong vooruit.

Vasten is voor ons een stukje van jezelf geven en daardoor een “lichtje” voor de ander zijn.

Vasten is voor ons vertrouwen zoeken naar verbondenheid en samen daaraan werken.

Vasten is voor ons samen delen van onze overvloed, met bewustwording van de armoede.

Vasten is voor ons bezinning en zoeken naar het positieve in ieder mens.

Vasten is voor ons inkeer en ommekeer naar elkaar.

Vasten is voor ons niet alleen vrome woorden, maar vooral goede daden.

Vasten is voor ons geraakt zijn voor de noden van de ander, dichtbij en ver weg.

Vasten is voor ons loslaten, om zo te kunnen delen met de ander.

[Terug naar boven↑](#)



INTERNATIONALE BOUWORDE

De Internationale Bouworde bestaat 60 jaar. We zoeken mooie verhalen! Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! We brengen daarom dit jaar een extra dikke Jubileumeditie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de verhalen van vrijwilligers die in het (verre) verleden met ons zijn meegegaan.



Bent u zelf vrijwilliger geweest van de Bouworde en wilt u uw Bouworde avontuur delen? Neem dan vóór 1 juni 2017 contact met ons op via info@ibo-nederland.org of bel 024-3226074. We maken dan een afspraak voor een (telefonisch) interview. **De Bouworde in Nederland** De Nederlandse tak van de Internationale Bouworde werd in 1957 in Nijmegen opgericht als zusterorganisatie van de Vlaamse Bouworde, die in 1953 het licht zag. Pater Werenfried van Straaten (de ‘spekpater’) verzamelde in dat jaar voor het eerst enkele groepen Katholieke jonge

vrijwilligers om in Duitsland huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen. Sindsdien zetten vele vrijwilligers zich via IBO-Nederland belangeloos in voor een ander. Projecten overal ter wereld worden met de hulp van vrijwilligers een stap verder gebracht en de vrijwilligers krijgen er de ervaring van hun leven voor terug.

IBO-Nederland stimuleert culturele uitwisseling door de inzet van internationale groepen vrijwilligers in praktische projecten. Door samen te werken aan een bouwklus, een ecologisch project of een sociale activiteit leren internationale vrijwilligers en lokale medewerkers elkaar bijzonder goed kennen. De projecten worden met zorg uitgezocht en hebben allemaal een hulpvraag waarbij de ondersteuning van vrijwilligers daadwerkelijk nodig is.

Wilt u zelf vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? Of kent u anderen die hier interesse in hebben? Kijk gerust op onze website: www.ibo-nederland.org, stuur een mailtje naar info@ibo-nederland.org of bel 024-3226074. Zo zoeken we voor deze zomer nog vrijwilligers die willen klussen aan huizen van ouderen in Moldavië of activiteiten willen organiseren voor kinderen met een beperking in Kroatië en Kameroen. Ook hebben we mogelijkheden voor (kerk) groepen die op zoek zijn naar een project waar ze zich nuttig kunnen maken.

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

De méér-waarde van ieder mens: geschapen naar Gods beeld!

Afgelopen weekend liep ik met mijn vrouw naar buiten. Een verlegen buurjongetje (dat om de week bij zijn vader logeert) rende naar ons toe met een choco-paashaas. 'Voor u, omdat u altijd aan ons denkt'. Eerlijk gezegd doen we helemaal niet veel voor ons buurjongetje, behalve vriendelijk goedemorgen, hoe is het op school, leuk dat je er weer bent. Maar blijkbaar wordt het gewaardeerd. We kennen allemaal dit soort ervaringen. In onderstaand artikel wil ik daar dieper op ingaan.

De voedingsbodem voor de vorming van waarden ligt in een positieve beleving van zichzelf, de omgeving en de ander. Want we kunnen wel zeggen dat we respect 'moeten' hebben voor de medemens, maar waar baseren we dat op? Het heeft geen zin om dit respect zomaar te stellen. Dat leidt tot moraliseren.

Kinderen en volwassenen 'mógen' ervaren dat de medemens, dat zij zelf een méér-waarde hebben. Op grond van positieve ervaringen kan iemand spontaan respect krijgen voor een ander. Dankbaarheid, erkentelijkheid, wederzijds gevoelde vriendschap en liefde zijn hele grote woorden, maar raken wel de kern van de zaak. Wie ooit echt steun aan een ander heeft gehad, zal anders tegen mensen aankijken dan iemand die altijd in de steek gelaten is. Ervaringen van verwondering en bewondering maken iemand open voor de ander, voor het andere. Zulke ervaringen geven een diep gevoel van verbondenheid met die ander, met het andere. Respect zal dan spontaan boven komen drijven.

Ook op school belangrijk is het belangrijk om 'méér' te zien in bijv. een driftkop. Een mens is altijd méér dan wat wij van hem/haar zien. In ieder mens schuilt een of ander geheim, van waaruit onvermoede mogelijkheden werkelijkheid kunnen worden. Een ander woord voor 'respect' is het wat oubollige woord 'eer-bied.' Eerbied geeft aan dat er in die ander, in het andere iets huist dat respect oproept. In de christelijke traditie werd dat geheim in de medemens 'beeld van God' genoemd. Een visie die aangeeft dat iedere mens 'goddelijke' mogelijkheden in zich draagt.

Materialistische visie is funest

Binnen een materialistische visie is de mens niet meer dan een optelsom van hormonale, biochemische en andere materiële factoren. Deze factoren zouden een bepaald bewustzijn tot gevolg hebben. Fout! Natuurlijk weet ik dat bovengenoemde zaken meespelen, we zijn immers lichamelijke wezens, maar het is niet de kern. Onbaatzuchtigheid, waarachtig mededogen, opofferingsgezindheid komen binnen een dergelijke materialistische visie niet voor. Evenmin als respect of eerbied. In zo'n wereld zal helaas het recht van de sterkste gelden (waarbij ook die sterken op den duur gefrustreerd en daarmee nog gekker worden).

Een katholieke visie op de mens

Het moge duidelijk zijn dat een katholieke school niet kan meegaan in zo'n materialistische ideologie. Wij blijven als katholieke school geloven dat alle leerlingen, leerkrachten, ouders en bestuurders méér zijn dan een toevallig stukje materie. Dit geloof ligt diep verankerd in onze overtuigingen. In de gesprekken op school blijkt keer op keer hoe sterk de wens is om bij te dragen aan de vorming van de leerlingen, en zo iets bij te dragen aan de maatschappij van morgen. Men stelt regelmatig: "Als dat niet zo was, zou het voor mij geen zin meer hebben om voor de klas

te staan. Dan was voor mij de jus eraf. Dan heeft al het andere toch geen zin meer" en meer van dat soort ontboezemingen.

Het leven is ons toevertrouwd, opdat wij het op een verantwoordelijke wijze bewaren en ontwikkelen

Deze bisschoppelijke uitspraak wordt door vrijwel alle leerkrachten als zeer positief onderschreven. Kinderen dragen een geheim met zich mee; een geheim waaraan de docent mag bijdragen om het tot ontplooiing te laten komen. Professionaliteit omvat hier meer dan 'lesboer spelen', dan leren schrijven, ontleden, rekenen etc. Leren is veel meer: een goed leerproces start op het moment waarop kinderen zich open stellen om iets te willen leren. En dat vraagt van de docent naast vakbekwaamheid een innerlijke betrokkenheid bij de kinderen. Professioneel onderwijs houdt dus ook in: met hart en ziel bezig zijn met de kinderen. Deze houding zie ik dagelijks in de vele klassen waar ik gastlessen mag geven. Hulde daarom aan onze basisschoolleerkrachten. Hulde aan het Geheim van het Leven, dat ons allen draagt en inspireert...

Dr. Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Waarschijnlijk hebben we bijna allemaal drie dagen uitbundig carnaval gevierd.

De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen. Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.



Na een paar dagen te zijn ondergedompeld in het feestgedruis, is nu een periode van vasten aangekomen.

Vasten is je een tijdlang onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar het kan ook gaan om andere dingen, bijvoorbeeld de computer of iPhone uit laten staan.

Als je op een goede manier probeert te vasten, dan probeer je 4 dingen te bereiken:

- Een betere omgang met jezelf
- Een betere omgang met je vriendjes en vriendinnetjes
- Een betere omgang met het milieu en de gehele wereld

- Een betere omgang met God

Vasten is daarom voor velen een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van nadenken en tot jezelf komen.

Tijdens de kinderwoorddienst willen we je graag laten zien en horen hoe we ons samen naar het hoogfeest van Pasen gaan voorbereiden. Dit doen we door het lezen van een verhaal of we gaan gezellig samen tekenen en knutselen of we doen een rollenspel.

Ben je enthousiast geworden door het lezen van dit verhaal?

Dan zien wij je graag bij de kinderwoorddienst en gaan wij je nog veel meer vertellen.

Elke zondag, behalve tijdens de gezinsviering, is er een kinderwoorddienst.

Graag tot zondag!

Groetjes de kinderwoorddienst:

Mascha, Frouke, Sandra, Nicole en Jolanda

[Terug naar boven↑](#)

LEZINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Op **dinsdag 4 april** zal de heer Frank Swinkels zijn reiservaringen in Irak met u delen. U bent om 20.00 uur van harte welkom in de Past. Vermeulenzaal.

Wanneer u naar deze lezingen wilt komen wilt u zich dan even aanmelden. Dit kan telefonisch (0416 372215 tussen 9 en 12 uur) of via de mail: parochie@wonderbaremoeder.nl of met een briefje in de brievenbus van de pastorie, Raadhuisplein 2.

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is **gedoopt**:

5 maart - Tijs Lommers, Dr. Dreesstraat 16

In **Elshout** is **gedoopt**:

12 maart - Sanne van Hooft, Van Ruijsdaelstraat 24

- Fayenna de Laat, Van Altenastraat 3

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

6 maart - Theo Verhoeven (83), Zorgcentrum Zandley

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

11 maart - An Smulders-Hamers (95), Rooijackererf 51

14 maart - Rina Brok-Vissers (94), Zorgcentrum Zandley

De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

www.vincentiusheusden.nl

Ieder mens telt!

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur eucharistieviering
	10.15 uur	zondagmorgengebed	
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding 18.30 uur rozenkransgebed 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag Antonius	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St.	
		Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Telefoon: 0416 - 372215

E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl

Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Pater Jos van Rooij

Na de carnavalsviering in Drunen werd er weer geld ingezameld voor het fonds van Pater Jos van Rooij. Dit keer kwam het mooie bedrag van € 131,71 binnen.

Volgende uitgaven

De Parochiewijzer van Pasen wordt begin april aan huis bezorgd. Hierin zijn opgenomen de vieringen van de Goede Week en Pasen.

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 22-23 april.