

FLITSEN – nr 185 - januari 2018

INHOUDSOPGAVE

ASWOENSDAG.....	1
AKTIE KERKBALANS.....	3
BLASIUSZEGEN	3
PALMTAKJES EN ASWOENSDAG	4
AFSCHIED VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR TON GELENS.....	4
MISSIECENTRUM (MCD)	4
CARITAS IN ONZE PAROCHIE (PCI)	6
MARIAGEDACHTE.....	7
VAN DE INDENTITEITSBEGELEIDER	7
WEEKENDBIJEENKOMST NEOCATECHUMENALE WEG 'KOM EN ZIE'	8
VOOR DE KINDEREN	9
KLIEDERKERK IN 2018	10
STILLE OMGANG AMSTERDAM 2018	10
SCHOENDOZENACTIE VOOR SIMBRIAS	11
VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN.....	12
LIEF EN LEED.....	12
MISTIJDEN	13

ASWOENSDAG...

Na drie dagen Carnaval begint de vastentijd. In de grote godsdiensten is de vastentijd een belangrijke tijd. Orthodoxe Joden houden zich er streng aan. En sinds er ook in Nederland veel Moslims wonen, hebben de meesten van ons wel gehoord van de Ramadan. De

meeste Moslims eten en drinken - een maand lang - niet van zonsopgang tot zonsondergang. Zwangere vrouwen en zieken hoeven



niet te vasten, maar zij moeten het later wel inhalen. Ouderen onder ons weten dat wij in de kerk ook strenge vastenwetten hadden: minder boterhammen. Geen vlees behalve op zondag, geen feesten, geen trouwerijen, geen snoep. De snoepjes gingen in de vastentrommel. Pas op de laatste zaterdagmiddag voor Pasen - als alles één grote klont was geworden - mochten ze worden opgegeten. Zo deed iedereen mee: jong en oud. Als je je niet aan de vastenwetten kon houden, dan ging je naar de pastoor, die je ontheffing kon

geven. Je kreeg dan dispensatie. Nu zijn alleen Aswoensdag en Goede Vrijdag nog echte vastendagen. En zelfs die dagen worden vaak vergeten. Maar als de waardepapieren van de vastentijd dalen, dan is de kans erg groot dat wij het kind met het badwater hebben weggegooid. Maar wat is het kind en wat het badwater?

Het badwater zijn de vastenwetten, maar de diepste zin van vastentijd en Pasen is dat wij met Christus de overtocht wagen van dood naar leven. De vastentijd is eigenlijk een soort generale repetitie voor ons eigen doodgaan. We laten een heleboel los wat we op een keer toch los moeten laten. Daarom waren er vroeger die regels van eten en drinken, van niet dansen, niet snoepen, niet trouwen, niet naar de bioscoop. Het was alleen maar de bedoeling dat je loskwam van je egoïsme, van je zelfzucht. Om dan met Pasen als een herboren mens met Christus op te staan. De wereld loslaten om met Pasen de hemel te kunnen pakken. We hebben bijna alle vastenwetten afgeschaft. Het had ook weinig zin als je in plaats van vlees heerlijk paling gaat eten. Maar toen die wetten werden afgeschaft, werd ons wel gevraagd zeven weken heel sober te gaan leven volgens je eigen geweten en je persoonlijke overtuiging. Om dan wat je door zo te leven had uitgespaard te geven aan mensen die zoveel tekortkomen.

Vasten is voor Jezus meer dan je onthouden van eten en drinken. Het heeft alles te maken met de Vader die in de hemel is en met de broeders en zusters in nood. Als je vast, hoef je je hoofd niet te laten hangen. Je hoeft ook niet in zak en as neer te zitten. De vastentijd moet ons allereerst vrij maken voor mensen die het slechter hebben dan wij. Onze parochie zet zich zodoende samen met de dekenale Vastenactie in voor kwetsbare mensen in Zambia. Zoals de profeet zegt: "Vasten is je brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in je huis en naakten kleden die je ziet."

De vastentijd moet je leren hoe je opstelling is tegenover de materiële dingen, tegenover welvaart en bezit. Wij leven in een tijd, waarin wij onszelf als mens wat al te graag centraal stellen. 'Zelfontplooiing' is de slogan. Kunnen we nog wel delen van wat we hebben? Wij hebben het vaak over verslaving en denken daarbij aan verdovende middelen. Maar elk mens lijdt aan verslaving, want elk mens vindt bij tijd en wijle dingen belangrijker dan de mensen om je heen. De vastentijd is een oefentijd naar Pasen. Je handen leegmaken om ze te kunnen vullen met Verrijzenis. In de vastentijd gaat het om deze drie woorden: vasten, bidden en aalmoezen geven. En wat dat laatste betreft: het gaat om meer dan een paar geldstukken. Het mag best een beetje pijn doen, als je portemonnee wat dunner wordt. Gelukkig ben je, als je er iets anders voor moet laten staan. Onder aalmoezen geven wordt ook verstaan: iets van je tijd aan anderen geven, het verdriet met anderen delen, geduld hebben met elkaar. En zo groeien we toe naar een nieuwe stijl van leven. Met Aswoensdag worden we getekend met een kruis van as. We worden herinnerd aan ons tijdelijke aardse stoffelijke bestaan. Er komt een tijd van vasten, boete, bidden en mededeelzaamheid. Dat is een hele opgave. Maar we mogen gerust zijn: over de hele wereld vasten ze met ons mee. Het is een tijd, waarin we ons bezig zullen houden met de vraagstukken in onze samenleving: met vrede, gerechtigheid, de heelheid van de schepping.

Wat doen we concreet aan vrede in ons gezin, in onze buurt? Wat doen we aan de bescherming van ons milieu: lucht, water, groen? Wat doen we om de afvalstroom te verminderen? Wat doen we aan een maatschappij die geen soberheid kent en geen soberheid wil? Wat doen we aan de harde koel-zakelijke sfeer waarin mensen met elkaar omgaan? Hoe gaan we om met de noodlijdenden onder ons - in financieel, maar ook in geestelijk opzicht? Zo wil onze parochie *Caritas* (naastenliefde) meer vormgeven in de vorm van een 'centrum voor missie en diaconie'. Daarvoor is woensdagavond 21 februari a.s. een brainstormavond in Elshout (zie voor meer info verderop in deze Flitsen). De vraag is: Geeft ons wekelijks samenkomen in de Mis ons voldoende steun mee, voldoende inspiratie? Of is er iets meer nodig?

Jezus gaat niet door de knieën voor het materialisme. Hij gaat niet in op de bekoring van een ik-gericht leven. Veertig dagen lang krijgen we de kans om los te komen van de dingen van deze wereld: om te leren er weer te zijn voor elkaar en voor God, zoals God er wil zijn voor ons. Ik wens u een goede, inspirerende, maar vooral vruchtbare veertigdagentijd toe. Als het ons zou lukken onze handen leeg te maken, zal het Paasfeest des te groter zijn...

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)

AKTIE KERKBALANS

Geef voor je kerk

‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Kerkbalans 2018.

Waar geef je eigenlijk voor?

Kerkbalans gaat niet alleen over geld. De parochie, de geloofsgemeenschap, heeft een grote opdracht. De geloofsgemeenschap is een plek waar mensen elkaar versterken, waar ze God ontmoeten om van daaruit aan het werk te gaan voor zijn Rijk. Om de gemeenschap te onderhouden zijn middelen nodig. Denk aan het kerkgebouw en de priesters die gelovigen de weg naar God wijzen. Help mee om uw parochie in stand te houden tijdens de actie Kerkbalans.



Doe daarom ook in 2018 mee met de actie Kerkbalans en geef als het kan iets extra's!

Waarom iets extra's dit jaar? We zijn dringend toe aan een nieuwe toiletgroep bij de Lambertuskerk waar ook mindervaliden gebruik van kunnen maken. Dit kan niet betaald worden uit de lopende begroting. We hebben € 10.000 extra nodig.

Wij als parochie blijven investeren in ons geloof, onze werkgroepen, vieringen, maar vooral in elkaar. Met uw hulp gaan we onze plannen in 2018 verwezenlijken.

[Terug naar boven↑](#)

BLASIUSZEGEN

Tijdens de vieringen van zaterdag 3 februari en zondag 4 februari en van woensdag 7 februari (in de Zandley) bent u in de gelegenheid, om na de viering de Blasiuszegen te ontvangen. Traditioneel wordt deze zegen gegeven tegen keelziekte en andere ziektes of kwalen.

Het gaat terug op de martelaar Blasius die door Gods kracht een jongetje genas. De zegen wordt gegeven met twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen die door de priester/diaken gekruist onder de kin worden gehouden. Het is natuurlijk geen hocus pocus. Maar onze Heer heeft tastbaar onder ons willen komen en de kerk is dan ook niet vies van gebaren en objecten om Gods genade dichterbij de mensen te brengen. Het gaat niet om de woorden van de zegen of de kaarsen op zich maar om Gods genade die aan ieder wordt gegeven die het met geloof en vertrouwen aanvaard. Het gaat dus uiteindelijk om het geloof van diegene die het ontvangt.

Pastoor Hedebouw

[Terug naar boven↑](#)

Gelieve de gewijde palmtakjes die u vorig jaar tijdens palmzondag ontvangen hebt mee te nemen naar de kerk. Gelieve dit te doen **voor** Aswoensdag 14 februari. U kunt ze in een daarvoor bestemde schaal vooraan in de kerk kwijt. Deze palmtakjes worden verbrand en de as wordt gebruikt voor Aswoensdag.

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)

AFSCHEID VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR TON GELENS

Eind 2005 hield pastoor Van den Hout mij aan en vroeg of ik belangstelling had om in het parochiebestuur te komen. Ik heb daarop positief gereageerd mits ik taken kreeg toegewezen, afgestemd op mijn kwaliteiten. Inmiddels was ik met pensioen en had daardoor wat meer tijd om deze taak op me te nemen. Ik kreeg de verantwoordelijkheid over de installaties van de kerkgebouwen en pastorieën.

Nog geen jaar later werd door pastoor Van den Hout gevraagd of ik vice-voorzitter wilde worden van het bestuur en werd ik door bisschop Hurkmans officieel benoemd in deze functie. Na een aantal jaren werd het beleid van het bisdom om het aantal parochies te verminderen, waardoor er gewerkt moest worden aan clustering van parochies.

In januari 2013 ging onze parochie een fusie aan met de Bernse Maas parochies, waardoor ook de kerken Herpt, Heusden en de pastorie Heusden onder verantwoordelijkheid vielen van het nieuw op te richten parochiebestuur. Al snel kreeg de nieuw samengestelde parochie de naam: Parochie Wonderbare Moeder.

Gelet op de terugloop van het kerkbezoek, het onderhoud en de energiekosten van de kerkgebouwen in Herpt en Heusden, kwam herbestemming van de kerken al snel ter sprake. Een extra taak voor de vice-voorzitter om regelmatig in gesprek te gaan met projectontwikkelaars, gemeente, taxateurs en het bisdom. En telkens weer werd er teruggekoppeld naar het parochiebestuur.

Mijn aandeel in het bestuur bestond uit vice-voorzitter, onderhoud gebouwen , installaties en herbestemming kerken. Deze taken heb ik altijd zo goed mogelijk uit proberen te voeren. Inmiddels ben ik al 12 jaar (3x 4 jaar) bestuurslid en wordt het tijd, om het stokje over te dragen aan een nieuwkomer.

Nu is het de beurt aan andere bestuursleden, die geleidelijk mijn taken gaan overnemen. Mijn ervaring is dat onze parochie een geweldig bestuur heeft, waarin de leden elkaar vertrouwen, ondersteunen, aanvullen en meedenken zodat het als een hecht team functioneert.

Rest mij nog om iedereen heel hartelijk te danken voor het gestelde vertrouwen in mij en de prettige samenwerking met iedereen die betrokken is bij onze parochie.

Het gaat jullie goed !

Ton Gelens.

[Terug naar boven↑](#)

MISSIECENTRUM (MCD)

Even minderen. Voor anderen.

Dit jaar is het thema van de landelijke Vastenactie is "Even minderen. Voor een ander."

Help de armste gezinnen in Mbala, Zambia

In het uiterste noorden van Zambia heeft de hiv-epidemie ongenadig toegeslagen. Talloze mensen raakten geïnfecteerd, werden ziek en overleden. Kinderen werden wees. De zusters van de Heilige Harten helpen de allerarmste families weer op eigen benen te staan.

We hebben een gastspreker van de Vastenactie bereid gevonden om in de vieringen op 18 maart hier iets over te komen vertellen. Na de viering wordt er aanvullende informatie gegeven in de pastoor Vermeulenzaal.

Onze jaarlijkse Vastenkalendar is er ook weer en vanaf Aswoensdag 14 maart beschikbaar. U kunt deze als leidraad gebruiken voor uw persoonlijke Vastenintenties.

Het missiecentrum MCD is druk bezig met een lange termijn visie te ontwikkelen. De eerste vergezichten over zorg voor elkaar dichtbij en veraf liggen al op de tekentafel. We komen hier nog uitgebreider op terug.

Vastenactie 2018: geef meer door te minderen!

Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit binnen de katholieke kerk in Nederland. In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere 'HID'-programma, dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia in 1991 zijn gestart. HID staat voor 'Households in distress'. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Om die doelstelling te bereiken heeft Vastenactie, naast al hetgeen u gewend bent van ons, een nieuw onderdeel binnen de Vastenactie ontwikkeld, te weten de '40 Dagen Challenge'.

Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social media gebruik.

Wat houdt de '40 Dagen Challenge', of uitdaging, precies in en hoe werkt het? Voorafgaand aan de vastenperiode denkt u al na over welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode aan wilt gaan. En welk bedrag u daarvoor gaat doneren als uw bijdrage aan de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of minder met het koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. U bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de Vastenactie en de zusters in Zambia.

Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: 'Even minderen. Voor een ander'. Doe dus mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia.

De site van de 40 Dagen Challenge wordt momenteel nog ontwikkeld, maar meer informatie over de Vastenactie 2018 vindt u al op <http://www.vastenactie.nl/>

[Terug naar boven↑](#)

UITNODIGING

Thema 'Caritas in onze parochie' (PCI); 'zorg voor elkaar'



Informele bijeenkomst voor alle parochianen van Parochie Wonderbare Moeder

- Doel : Meer inzicht krijgen in (financiële) zorg voor kwetsbaren en hoe dit te organiseren
- Wanneer : Woensdag 21 februari 2018 (20.00 – 22.00 uur)
- Waar : Mariahuys te Elshout (Kerkstraat 35A)
- Voor wie : Alle parochianen die mee willen denken over Caritas in onze parochie

Beste parochiaan,

We willen U vragen om mee te denken over het beleid dat we met elkaar in onze parochie willen ontwikkelen op het gebied van zorg voor elkaar dichtbij (diaconie) en veraf (missie).

De kloof tussen arm en rijk groeit, hoe zit dat bij ons en wat kunnen wij doen?

In kleine groepjes willen we met u van gedachten wisselen. De vragen zijn open, een paar voorbeelden: Armoede, wat is dat volgens u? Hoe kunt u armoede herkennen? Hoe bespreekt u dit gevoelige thema? Leven er volgens u mensen onder het sociaal minimum in onze parochie? En kent u ze? **Hoe staat u tegenover Caritas (naasteliefde) als vast aandachtspunt in onze parochie?**

Wellicht kent u de Vincentius-vereniging, stichting Zonnebloem, stichting Ontmoeten, het Missiecentrum (MCD), de M.O.V.-werkgroepen, Vluchtelingenwerk, de Ziekenbezoekgroep, etc. In de gemeente hebben we de wet WMO. Daarnaast bestaan er nog allerlei particuliere initiatieven en zijn er veel mantelzorgers. Bisschop Mgr. De Korte roept ons op om, vanuit ons geloof in het evangelie, Caritas vorm te geven in onze geloofsgemeenschap.

Welke taak ziet u weggelegd voor onze parochie?

De avond in het kort:

- Opening om 20.00 uur
- Verantwoording en korte gedachte
- Korte pauze
- Discussiëren in kleine groepjes
- Evaluatie en rondvraag
- Sluiting 22.00 uur

Wij verheugen ons op uw komst en horen graag uw mening. Tot woensdag 21 februari a.s.!

Projectgroep Caritas Wonderbare Moeder

Jan van Engelen, Jacques Smeets, Colinda Smits, diaken Albert Soeterboek en Lieke Waarts

[Terug naar boven↑](#)

OP WEG IN HET NIEUWE JAAR

*Ga op weg in dit nieuwe jaar.
Laat je verlangen
naar gerechtigheid en vrede
jouw kompas zijn.
Open je hart voor wie je ontmoet.
Open je ogen voor al wat je ziet.
Open je oren voor alles wat je hoort.
Zoek de vonk van licht in elkaar.
Voel je genodigd en veilig.
Durf kwetsbaar te zijn
en toon respect
voor de kwetsbaarheid van de ander.
Behoed elkaar voor dwaalsporen,
zodat wij allen
behouden, rijker en voldaan
dit jaar tegemoet gaan.*



[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Het lichaam helpt je om in de stemming te komen

dr. Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA

Terwijl in de maatschappij het lichaam meestal (over-)gewaardeerd wordt, leidt het lichaam in kerken vaak een zielloos bestaan. Koning David danste 3 millennia terug nog rond het altaar, maar in veel kerken komt men niet verder dan wat (onderuit) zitten of (hangend) staan. Waren de lichaamshoudingen in de oude liturgie van voor Vaticanum II wellicht wat al te ritueel voorgeschreven, nu weet de doorsnee katholiek nauwelijks meer wat de diepere betekenis is van knielen, buigen, staan, zich op de borst slaan en plat ter aarde neerliggen. “Daar zit het hem toch niet in”, hoor je dan wel zeggen. Maar mijn vrouw vindt het niet leuk als ik haar nooit een kus geef. En mijn kinderen heb ik opgevoed met netjes handen geven. En je hoort toch ook voor een oudere in de bus op te staan? Wie nog een beetje ‘opvoeding’ heeft gehad, weet dat de juiste houding van het lichaam de hoffelijkheid is, die het respect voor de ander uitdrukt. Je lichaamshouding spreekt immers boekdelen.

De Belgische priester, theoloog en psychoanalyticus Antoon Vergote (1921-2013) spreekt over het belang van het lichaam en constateert dat dit belang vaak wordt miskend: “Met betrekking tot God gedraagt men zich alsof het lichaam met de geest niets te maken heeft. Men belijdt zijn zonden, zittend op een gemakkelijke stoel. Men blijft soms zitten om de hymne te zingen die de profeet Jesaja in angst en beven gehoord heeft, toen Gods heerlijkheid zich in een visioen openbaarde. En zelfs het zingen krijgt nauwelijks iets mee van een expressief lichaam. Dan worden het al gauw holle woorden”. Hoewel Vergote diep katholiek is, wijst hij naar islamitische gelovigen: “Christenen zijn soms diep getroffen door de ernst van het islamitische gebed: die mensen die zich diep buigen, geven een religieuze ernst te zien, die aan de meeste van onze verbale gebeden vreemd is”.

De volgende opmerking mag ook ons ter harte gaan: “De strengste kritische opmerking die de boeddhistische monniken op bezoek in onze kloosters maakten, had betrekking op de slappe houding van de christelijke monniken tijdens de liturgie. Zij waren getroffen door het contrast tussen de uitgesproken woorden en de lichaamshouding”. En hij vervolgt: “Tijdens een reis door het Oosten ben ik persoonlijk onder de indruk gekomen van de expressieve kracht die het lichaam bij hen tijdens het gebed heeft. Niet dat men daar een vertoning van maakt, integendeel: in de diepe harmonie van het lichaam en het bidden waarin zij geheel in zich verzameld zijn, onttrekken zij zich duidelijk aan elke bekommernis om de blik van anderen. Zozeer hebben wij de cultuur van het biddende lichaam verloren, dat niet-christelijke beschavingen ons die opnieuw moeten leren ontdekken door yoga-oefeningen, door het schouwspel van religieuze dansen uit verre streken of door filmreportages”.

En tenslotte maakt Vergote nog een opmerking in de richting van mensen die denken dat je alleen moet bidden als je er ‘zin’ in hebt. Hij noemt dat “de romantische mythe van de creatieve spontaniteit”. Oftewel, je zelf voor de gek houden. Mijn moeder zei het simpeler: “Als je geen zin hebt, moet je maar zin maken”. Vroeger baalde ik van haar opmerking, maar nu besef ik de diepe psychologische waarde ervan. Als mensen (en ook kinderen) alleen doen waar ze zin in hebben, dan blijven ze 1) steken in hun eigen wereldje en komt er 2) weinig terecht van alles wat er mogelijk is in een mensenleven. Al te grote toegeeflijkheid is in de moderne opvoeding één van de grootste ondeugden.

Het lichaam kan ons helpen om “in de stemming te komen”. Begin maar eens een houding aan te nemen van eerbied en overgave. Deze houding zal eerst vreemd overkomen, niet gek, want zo’n houding staat haaks op onze cultuur. We moeten als het ware eerst door de ‘geestelijke geluidsbarrière’ heen. En dat kost energie. Maar wie oprecht volhoudt zal merken, dat deze houding iets in hem losmaakt: te weten een innerlijk gevoel van eerbied en overgave. De lichaamshouding leidt dan tot een geesteshouding. Maar hier is wel een duidelijk wilsbesluit voor nodig. Wie vaker en langdurig zo’n gebedshouding heeft meegemaakt, zal in zijn dagelijkse houding ook iets diepers uitstralen. Iets ondefinieerbaars, maar wel iets wat eerbied en respect oproept. Zo’n persoon krijgt diepte en een nieuw soort gezag. Zulke mensen hoeven weinig te zeggen om toch indruk te maken. Zij overstijgen de waan van de dag en stralen een diepte en rust uit, die in eerste instantie vreemd aandoet. Zulke mensen hebben iets van God gevonden in hun eigen ziel en lichaam. Ieder woord, ieder gebaar van die mensen straalt gezag uit. Een gezag dat Jezus ook niet vreemd was. Een gezag dat natuurlijke leiders kenmerkt.

Graag wens ik u dergelijke ervaringen toe. U heeft er nood aan, de wereld heeft er nood aan. En kinderen schreeuwen er ten diepste om, want de ziel hongert en dorst De onrust die kinderen soms uitstralen kan ten diepste weleens iets te maken hebben met het verlies van godsdienstige gevoeligheid in onze samenleving. Want waar we in de diepte niet ‘verankerd’ zijn, kan de oppervlakte minder hebben...

[Terug naar boven↑](#)

WEEKENBIJENKOMST NEOCATECHUMENALE WEG ‘KOM EN ZIE’

In Abdij Mariahart te Weert

Van vrijdagavond 1 december tot en met zondagmiddag 3 december waren we vanuit onze parochie Wonderbare Moeder met onze diaken Albert Soeterboek te gast bij de zusters Birgittinessen in Weert. We werden zeer hartelijk onthaald door de gemeenschap.

Wij waren daar verwachtingsvol aangekomen met de mensen uit de parochie van Bergeijk, die ook de reeks catechesebijeenkomsten hebben gevolgd voorafgaand aan dit weekend.

We werden tijdens de samenkomsten zorgvuldig binnengeleid in het liefdesmysterie van God en zijn Volk onderweg. Met bijzonder goede uiteenzettingen werd Gods woord nabij gebracht, afgewisseld met mooie liederen. Ongekunsteld en puur. Op een heel nieuwe wijze mochten we dicht bij de Bron zijn met elkaar. Gaandeweg werd er een mooi proces zichtbaar en hebben we een bijzondere eenheid ervaren met elkaar. Het weekend oversteeg ieders verwachting.

We waren allemaal onder de indruk van de schoonheid, liefdevolle zorg, saamhorigheid en vreugde onder elkaar en we vonden het een voorrecht om zo iets bijzonders mee te mogen maken.

Op **dinsdag 12 december** werd deze reeks van bijeenkomsten afgesloten met een symbolische overhandiging van de Bijbel door hulpbisschop Mgr. Mutsaers in het Mariahuys in Elshout.

Eugenie van Rinsum - Wolfs

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Jezus is gekomen om mensen te genezen en kracht te geven. Iedereen kan ziek of zwak worden. In de bijbel staan meerdere verhalen dat Jezus zieken geneest. Als Jezus zieke mensen aanraakt worden zij weer gezond. Zo'n wonder geeft veel mensen hoop. Van overal worden zieken mensen bij Jezus gebracht. Zoals nu nog gebeurt in Lourdes bij de processie met het Heilig Sacrament. Wie ziek zijn, hopen door Jezus genezen te worden. En Jezus geeft nieuwe kracht en sterkte, en ook vaak genezing van het lichaam. Jezus is de geneesheer van het lichaam en van de ziel en het hart van de mens.



Heer Jezus, U bent gekomen om zwakke en zieke mensen te genezen. Genees dan ook nu wie te lijden hebben en maak ons sterk. Amen.

Het sacrament van de ziekenzalving

Jezus geneest de zieken. En wat Hij heeft gedaan, doe de kerk in de naam van Jezus nog steeds. Er is zelfs een eigen sacrament voor ernstig zieke mensen – of ze nu jong of oud zijn. Ook mensen die door hun hoge leeftijd erg zwak geworden zijn, kunnen het ontvangen. Dat sacrament heet: het sacrament van de ziekenzalving.

Zoals Jezus, zo raakt ook de priester de zieke aan. De priester legt de handen op zijn hoofd en bidt. Hij zalft de zieke op het voorhoofd en op de handen. Dit doet de priester om de zieke sterk te maken met kracht van Jezus zelf.

PUZZEL Zet de volgende woorden op de juiste plaats :
of - wie - het - zwak - ziekte - leeftijd - sacrament - ziekenzalving



[Terug naar boven↑](#)

KLIEDERKERK IN 2018

Op de volgende zondagen zijn jullie weer allemaal welkom bij de kliederkerk:

28 januari

25 maart

27 mei

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool De Bolster.

[Terug naar boven↑](#)

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2018

'**Eucharistie is Leven**' - Het Gezelschap van de Stille Omgang organiseert elk jaar in maart een nachtelijke, religieus-meditatieve omgang door het historische centrum van Amsterdam. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen eraan deel en herdenken zo het 'Mirakel van Amsterdam'. Komend jaar vindt de Stille **Omgang plaats in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart**.

Elk jaar kiest de organisatie een thema. De volgende Omloop krijgt *Eucharistie is Leven* als leidraad mee.

Hostiewonder

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat op sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie *onbeschadigd* had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. En of dat nog niet wonderlijk genoeg was: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op miraculeuze wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. De middeleeuwse Amsterdammers zagen hierin duidelijk de wens van God om de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' als heilige plaats herkenbaar te maken. De woning werd tot een bedevaartskapel omgebouwd.



De route

Door de Reformatie stond de bedevaart in de zeventiende en achttiende eeuw op een wat lager pitje. In de negentiende eeuw kreeg de verering een nieuwe impuls toen een geschrift werd ontdekt, waarop de route van de middeleeuwse mirakelprocessie stond beschreven. Een tweetal vrienden besloot deze weg weer devotieel na te lopen. Het idee sloeg aan en binnen enkele jaren groeide dit privé-initiatief uit tot een snelgroeiende beweging. Ook nu nog trekken jaarlijks duizenden bedevaartgangers één nacht in maart naar Amsterdam.

Met de bus naar de Stille Omgang 2018

Er is busvervoer geregeld vanuit onze parochie naar Amsterdam.

Op zaterdag 17 maart 2018 kunt u hier opstappen:

- 20.50 uur, bij de Rabobank in Drunen;
- 20.55 uur voor de kerk in Elshout.

Terugreis vanuit Amsterdam: 04.00 uur.

Kosten € 20,- euro per persoon.

Meer informatie en aanmelden:

SCHOENDOZENACTIE VOOR SIMBRIAS

Van een van de mensen van de Stichting Eijsden helpt Simbrias kregen we een mooi reisverslag van het afleveren van de schoendozen toegestuurd. Hieronder een stukje uit het verslag over het afleveren van de dozen.

Eerst gaan we naar een school in Hodosha met 20 kinderen van 4 tot 10 jaar, er zitten in elk dorp niet zoveel kinderen op school omdat die dorpjes maar klein zijn vaak 80 tot 200 gezinnen met vooral veel achtergebleven oudere mensen. Daar laden we de eerste cadeautjes uit die met de kerst worden uitgedeeld vaak in de kerk bij de nachtmis door de pastoor.

Er is ook voor de kinderen allemaal een trui en een warme sjaal en of muts wat met veel enthousiasme wordt gepast en met wat geluk is er ook iets bij voor de juf. Ook hadden we enkele mooie schilderijen voor de scholen welke hier gemaakt waren door de schilder H. Philippens uit Eijsden deze is laatst verhuisd en deze paste niet in die woning.

Dan gaat het naar de school in Ehed, dit gaat nu makkelijker want de weg er naar toe is nu geasfalteerd en breder nu zijn de meeste doorgaande wegen verhard in de rest van de dorp(en) is nog niets verhard er is ook meestal nog geen riool, dit is maar een heel kleine school met een juf.

Na Ehed gaan we naar Isla deze school is wel wat groter en heeft zelfs centrale verwarming op gas, daar zijn dan ook twee juffen en krijgen we ook een lekker kopje koffie.

Een dorpje verder gaan we naar de pastoor waar we ook enkele cadeautjes brengen voor kinderen in kerstnachtmis.

Daarna gaan we met ons drieën verder naar Mikhaza dit is ook een grotere en moderne school met een nieuwe en moderne sporthal ernaast, ook hier weer hetzelfde als bij die andere scholen blij en dankbare kinderen en leraressen.

Dan als laatste gaan we naar de school in Simbrias die is een van de grootste, hier wordt de school nog verwarmt met c.v. op hout wat de conciërge ons trots laat zien hoe dat werkt en hoeveel hout dat ze daarvoor hebben opgeslagen om alles warm te krijgen.



We willen graag alle kinderen heel hartelijk bedanken voor de ingeleverde schoendozen. Jullie hebben weer heel veel kinderen erg blij gemaakt.

VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN

KOFFIELEUTE iedere 1e vrijdagochtend van de maand



Alle Ontmoet'ers zijn weer iedere eerste vrijdagochtend van de maand tussen 10 en 12 uur van harte welkom in de bibliotheek van Drunen, waar het dan draait om elkaar ontmoeten, koffie en gezellige klets. KoffieLeute dus. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.



Inschrijving is niet nodig

ONTMOETEN de WIJK-IN - bakske koffie 9 februari – bibliotheek (Oud)Heusden 10 februari - bibliotheek Vlijmen

De tent is opgeborgen. Dus vindt Ontmoeten de Wijk-In tot april/mei 2018 binnen plaats. Gedurende de wintermaanden:

Kan er **van 2 tot half 4 iedere 2e vrijdag van de maand in Heusden** een bakske koffie gedronken worden in de bibliotheek in (Oud)Heusden. Alle (Oud)Heusdenaren alsmede inwoners van Herpt en Hedikhuizen zijn van harte welkom.

Kan er **van half 11 tot 12 uur iedere 2e zaterdag van de maand in Vlijmen** een bakske koffie gedronken worden in de bibliotheek van Vlijmen. Alle Vlijmenaren alsmede inwoners van Haarsteeg zijn van harte welkom. Het draait om elkaar ontmoeten, koffie en klets. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.



Inschrijving is niet nodig.

SAAMPIES ETEN 25 februari

Het is gezellig napraten tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley. De prijs voor een 3-gangen menuutje met aansluitend (u aangeboden door Zandley) een kopje koffie of thee bedraagt € 9,07 p.p. exclusief consumpties en kan NIET contant worden voldaan. Betaling kan op 3 manieren:

- met zgn. "Schakelring"-pas. U ontvangt dan korting op de menuprijs (gereduceerd tarief van € 8,16)
- middels pinnen met eigen bankpas als u gebruik wenst te maken van een Heusden Pas rekent u contant € 4,55 af met de gastvrouw van ONTMOETEN, die vervolgens zal zorg dragen voor de financiële afwikkeling



Inschrijving is noodzakelijk: middels mail (info@ontmoetenheusden.nl) of telefonisch (0634162383).

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

24 december - Sjaan van de Wiel-Marisaël (98), Zorgcentrum Zandley

30 december - Jan van der Velden (79), Burg. V.d. Heijdenstraat 7b

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

20 december - Jo van Hulten-van Son (91), Veilingstraat 6

25 december - Marco van Delft (20), D'Oultremontweg 22

In **Drunen** is gedoopt:

3 december - Luke Thomassen, Piet Heinstraat 32

7 januari - Jaylinn van Oijen, Amalia van Slomsstraat 13

21 januari - Milan van Eggelen, Elzenstraat 23

- Elissa van der Sanden, Burg. Stiegerstraat 36



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

www.vincentiusheusden.nl

Ieder mens telt!

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur eucharistieviering
	10.15 uur	zondagmorgengebed	
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding 18.30 uur rozenkransgebed 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgaven

In december wordt de Parochiewijzer aan huis bezorgd met daarin de vieringen van Kerstmis en oud- en nieuwjaar.

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 24-25 februari 2018.