

## FLITSEN – nr. 186 - februari 2018

### INHOUDSOPGAVE

GELOVEN IS EEN WERKWOORD.....	1
NIEUWE VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR TON VAN GAAL .....	2
IN GESPREK MET.....	3
MISSIECENTRUM (MCD).....	4
KLEDING INZAMELING – SAM’S KLEDINGACTIE.....	5
MARIAGEDACHTE .....	6
PASSIE VAN DE LANGSTRAAT .....	6
MAART DE MAAND VAN H. JOZEF .....	7
VOOR DE KINDEREN .....	8
STILLE ONGANG AMSTERDAM 2018 .....	9
VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN.....	10
LIEF EN LEED .....	10
MISTIJDEN .....	11

### GELOVEN IS EEN WERKWOORD

“Ik geloof wel maar ik doe er niet zoveel aan.” Dat hoor je soms zeggen. Er zijn vele redenen te vinden om te begrijpen waarom dat zo is. En we respecteren natuurlijk iedereen zijn mening. Maar toch is het een wat vreemde uitspraak. Stel dat een getrouwde man zou zeggen: “ik hou wel van mijn vrouw, maar ik doe er weinig aan, ik zie haar nooit.” Dat lijkt me niet echt een positieve uitspraak. Zou die man dan wel van zijn vrouw houden? Het zou logischer klinken als men zegt: “Ik geloof niet dus daarom doe ik er niets aan.” Want kun je geloven en er niets aan doen? Kun je dat geloof noemen? Geloven is een werkwoord. De werkelijke zin en diepte van het geloof en dus ook haar vruchten zoals vrede en vreugde leer je pas kennen als je het geloof praktiseert. De vastentijd is een tijd om ons dat weer te herinneren. Als je dat niet doet, zakt het heel langzaam en bijna onmerkbaar weg tot het uiteindelijk een lege huls wordt. Het geloof wordt dor en droog, je kunt het nog moeilijk appreciëren, het wordt iets vreemd, je gaat veel overboord gooien. Of je hebt er nog wel gevoel voor maar het belandt helemaal onder aan het prioriteitenlijstje van je leven. Wie niet voldoende eet, krijgt op den duur allerlei klachten. Zo ook met het geloof. Krijgt het nog voldoende voeding?

De vastentijd leert ons dat we ook wat mogen knokken om het geloof levendig te houden. Elke periode van het kerkelijk jaar komt overeen met een stuk uit het evangelie. De

vastentijd komt overeen met die periode waar Jezus moest knokken: 40 dagen ging Jezus de woestijn in om te vasten. Hij werd beproefd door het kwaad. Ook wij moeten soms knokken tegen het kwaad in al zijn zeer subtiele of duidelijke vormen. Doe je dat niet, dan leidt dat tot middelmatigheid, tot onverschilligheid, tot laksheid, tot laat de boel de boel maar: ieder voor zich en God voor ons allen.

Jezus werd beproefd op verschillende terreinen. Hij had honger en werd verleid om van stenen brood te maken. Zijn bijzondere goddelijke macht zou Hij dan kunnen misbruiken om in zijn eigen noden te voorzien. Maar Jezus hield stand en zei: "Een mens leeft niet van brood



alleen". Het gaat om meer dan het materiële, dan de korte termijn behoeftes, het korte termijn geluk, het eigen geluk. We zijn als mens geroepen voor iets veel mooiers. Jezus kreeg ook de verleiding om te kiezen voor alle aardse macht en rijkdom. Dan zou zijn leven er heel anders uitzien: veel comfortabeler, veel meer materiële en sociale zekerheid, veel meer mogelijkheden om het leven naar zijn eigen hand te zetten. Hij zou dan toch ook heel veel goeds kunnen doen? Ook daarin hield Hij stand door te kiezen voor het rijk van Zijn Vader die Hij geheel gehoorzaamde, een rijk dat een heel andere rijkdom inhoudt.

Kortom, de vastentijd nodigt ons uit te kijken naar ons eigen leven, naar de verleidingen die zich in ons eigen leven voordoen. Misschien ongemerkt in de diepte van ons hart. Wanneer wij ons iets ontzeggen op punten waar we gehechtheden hebben, kunnen we ietsje helderder zien wat er zich in ons eigen hart afspeelt. Misschien ook wat rebellie of weerstand tegen God of zijn Rijk in ons leven is?

Ook is het goed ons te voeden met het geloof. Trouw gebed is daarin belangrijk. Op je eentje maar ook samen met anderen. We zijn als mens niet gemaakt om op ons eentje te leven, ook niet om op ons eentje te geloven. En ook kunnen we ons richten op het geluk van de medemens. Ons eigen geluk hangt af van de mate waarin we ons ook geven aan het geluk van anderen. Vanuit de traditie vraagt de kerk dat we aalmoezen geven. Dat we ons bekommeren om de naaste in nood. Misschien dichtbij of veraf. Iedereen kan voor zichzelf uitmaken waartoe hij of zij zich geroepen voelt, maar het is wel goed dat het je iets kost.

Laten we van geloven een werkwoord maken. God zal ons helpen, Hij doet niets liever. Roepen we Hem aan, vertrouwen we op Zijn goedheid. Och, wat zou het toch heerlijk zijn als iedereen het geloof praktiseert en Gods weg volgt. Maar dat is niet iets om alleen maar van te dromen. Neen, laten we aan de slag gaan en zelf het goede voorbeeld geven. Kom op! Vooruit met de geit.

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)

---

## NIEUWE VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR TON VAN GAAL

Vorig jaar hebben Pastoor Hedeboom en ik een verkennend gesprek gevoerd in verband met de vacature van vicevoorzitter in het parochiebestuur. Mijn voorganger, Ton Gelens, gaat na

twaalf jaar afscheid nemen en ik ben dan ook blij dat ik in een inwerkperiode van zijn ruime ervaring gebruik mag maken. Ik beschouw het als een eer om deze rol te mogen vervullen en heb goed nagedacht hoe een en ander te combineren is met mijn voltijds baan. Omdat ik me nauw betrokken voel bij onze parochie en de toekomst ervan nu mede vorm kan geven kwam ik snel tot het besluit om “ja” te zeggen.

Intussen heb ik een aantal vergaderingen van het parochiebestuur bijgewoond en heb een aanstellingsbrief van vicaris-generaal Mutsaerts ontvangen. Zoals mijn voorganger in de vorige flitsen al schreef worden zijn brede taken geleidelijk overgedragen en mag ik me bezig gaan houden met de materiële kwesties zoals herbestemming gebouwen. Dit geeft mij de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de problematiek in een aantal lopende zaken. In mijn nieuwe rol heb ik aan diverse overleggen met externe instanties inmiddels deelgenomen. De taakstelling waar we als kerkbestuur voor staan is niet eenvoudig. De realiteit is dat ook onze parochie geconfronteerd wordt met een krimpscenario en we moeilijke - maar noodzakelijke stappen moeten zetten. Noodzakelijk om in de toekomst een bijdrage te kunnen blijven leveren in de geloofsbeleving van onze parochianen.

Het is natuurlijk bij wijze van spreken gemakkelijker om bij mooi weer te zeilen en brengen de huidige omstandigheden extra uitdagingen met zich mee. Hierbij wil ik er vooral naar streven om de lange termijn in het oog te houden en de wijze waarop continuïteit zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden.

Zoals ook mijn voorganger schreef ervaar ook ik het parochiebestuur als een hecht team dat aanpakt en wil ik graag met hun samen vol vertrouwen en inzet aan de toekomst van de parochie Wonderbare Moeder werken.

Ton van Gaal

[Terug naar boven↑](#)

---

## IN GESPREK MET.....

In gesprek met Tiny en Dini.

Wie gaan er verscholen achter deze zo mooi samenklinkende namen vraagt u zich misschien af. Wel, om te beginnen werd het mij wel duidelijk in het gezellige gesprek – ik had al wel zo’n vermoeden overigens - dat het een duo was dat zich mooi aanvulde. Naast een vrijmoedig sprekende Tiny was daar de meer bedachtzame Dini. Natuurlijk zal het nu voor velen duidelijk zijn dat het hier gaat om de dames Tiny Brok en Dini Tielemans. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van hun niet aflatende inzet als koorzangers. En dat al gedurende 40 jaar! Vorig jaar november werd dat natuurlijk gevierd bij het jaarlijks terugkerend St.- Ceciliafeest.

Maar gaan we eerst eens even terug in de tijd. Ongeveer 50 jaar geleden is er pas een dameskoor opgericht. Er was natuurlijk al een herenkoor. Later zijn die twee gemengd geraakt. Dini vertelde hoe Geert van Loon – geen onbekende in de parochie! – haar vroeg bij het koor te komen (“Ida is er ook al bij”) en zo geschiedde. Tiny sloot zich ook aan. En dat gemengd koor van de Lambertusparochie heeft het maar wat druk gehad: het aantal kerkelijke uitvaarten was hoog en daarbij kwamen nog de huwelijks- en bruiloftsmissen. Naast de repetities moest je dus vaak je mooiste stemmetje opzetten. Maar de dames Tiny en Dini hebben dat steeds heel graag gedaan. En dat hebben ze nu al meer dan 40 jaar

volgehouden. Op Aswoensdag stonden ze allebei nog fris en fier op het priesterkoor om deze viering zijn extra muzikale dimensie te geven, zag ik.

Nu was er in Drunen nog een parochie, namelijk de St.-Jozefparochie. Met een houten noodkerk, waarvan het de bedoeling was dat die vervangen zou worden door een stenen gebouw. Zover is het niet gekomen en de parochie werd opgeheven. Wat is het verband met deze dames? Het ligt voor de hand dat in het gesprek het reilen en zeilen van de samenvoeging van de beide kerkkoren aan de orde kwam. Beiden waren zij daarbij nauw betrokken als bestuurslid van het Lambertuskoor. Het is immers duidelijk dat het fuseren van zelfstandige groepen ook hier – we zien het overal – niet zonder gevoeligheden kan verlopen. Maar... het is zoals gebruikelijk helemaal goed gekomen.

Niet onvermeld moet blijven hoe ze al die jaren genoten hebben van de uitbundige Ceciliafeesten. Ook zij hebben daaraan flink bijgedragen in sketch en zang. En niet te vergeten de voorbereiding op de dagen ervoor. Zo vertelde Tini -als anekdotisch voorbeeld daarvan - hoe ze een tonnetje haring aangeschaft hadden en vervolgens de harinkjes zelf schoonmaakten. Want er moest niet alleen gedronken, maar ook gegeten worden! Waar gaat het hierom? Tiny en Dini verwoordden het zelf: “We hebben het altijd met veel liefde en plezier gedaan.” En deze mooie bijdrage die zij al die jaren hebben geleverd aan de opluistering van zo vele vieringen bij droefenis en vreugde is onze bewondering en dank meer dan waard.

Tot slot: Als Tini 50 jaar bij het koor is, trakteert ze op chocoladebollen. (Dit zijn háár woorden).

Frits Rommers

[Terug naar boven↑](#)

---

## MISSIECENTRUM (MCD)

### Sponsorwandeltocht

Op zaterdag 17 maart kunt u de vastenactie op een sportieve manier ondersteunen door te wandelen of te fietsen. Reserveer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie hierover staat binnenkort op onze website: [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)

### Viering in het teken van de vastenactie

In het weekend van 17 en 18 maart staan de vieringen in het teken van het vastenproject: “Help de armste gezinnen in Mbalá, Zambia”. Mevrouw Petra Janssen van de vastenactie zal aan het begin van de viering in het kort iets vertellen over dit project. Zij zal na de viering, bij de koffie, ook aanwezig zijn om aan de hand van foto’s uitgebreider in te gaan op het werk van de zusters in Zambia.

Tijdens deze viering zal er worden gecollecteerd voor dit project.

[Terug naar boven↑](#)

---

## KLEDING INZAMELING – SAM'S KLEDINGACTIE

**Sam's Kledingactie helpt bij opbouw onderwijs in Centraal Afrikaanse Republiek**

**De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Drunen vindt dit voorjaar plaats op zaterdag 21 april**  
**Locatie: St. Lambertuskerk, Raadhuisplein 2, Drunen**  
**Tijd: 09.00 – 10.30 uur**



*Sam's Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.*

### **Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar**

Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

### **Kleding schenken voor onderwijs in crisisgebieden**

In Drunen kan gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen ingeleverd worden op zaterdag 21 april bij de St. Lambertuskerk van 09.00 tot 10.30 uur.

Sam's Kledingactie dankt iedereen voor de kledingdonaties en voor de hulp aan het project van Mensen in Nood. De netto-opbrengst van de ingeleverde kleding komt ten goede aan het onderwijs in de crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Sam's Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo's kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.

[Terug naar boven↑](#)

## MARIAGEDACHTE

### SOBER

Vasten is een kuur in soberheid.

Soberheid wil zeggen :

Gelukkig kunnen zijn met je deel  
en glimlachen om de beperkingen  
om datgene wat je mist.

Vasten is veertig dagen groeien  
naar de vreugde van het leven zoals het is.

Gelukkig zijn

met het strikt noodzakelijke,  
met het natuurlijke.

Het is een aparte vreugde.

Zo is vasten een weg naar Pasen :

Verrijzen uit dat gevoel  
van leegte en zinloosheid  
dat overvloed

altijd met zich meebrengt.



[Terug naar boven↑](#)

---

## PASSIE VAN DE LANGSTRAAT

In het hart van de Langstraat vindt op woensdag 28 maart de Passie van de Langstraat plaats in de Kerk aan de Haven, Grotestraat 121 in Waalwijk. Beleef samen met het gezin een bijzondere avond tijdens de Passie van de Langstraat. Tijdens dit evenement wordt het lijdensverhaal vertaald naar de actualiteit anno 2018. Waarin mensen te maken hebben met lijden, met vallen en met weer op staan. Het paasverhaal in een modern jasje. Een combinatie van drama en moderne muziek met nummers zoals: Stil in Mij, Denk niet wit, denkt niet zwart en Niet van deze wereld. Phonè werkt samen met koor Arabesk uit Waspik en Theatergroep Maker uit Tilburg. De Passie van de Langstraat is voor iedereen toegankelijk. De entree is gratis. Wel zal er gecollecteerd worden om de kosten te drukken.

### Passie4kids

Voorafgaande aan de Passie van de Langstraat is de Passie4kids. De Passie4kids is een bijzondere processie waarbij de kinderen een onderdeel zijn van de Passie. Het is de bedoeling dat de kinderen met lampionnen door Waalwijk lopen (ca 1,8 km). Om op deze manier Waalwijk te verlichten, een mooie gedachte zo vlak voor Pasen.

Het licht van de Passie4kids brengt hoop en liefde in een maatschappij waar de liefde soms zo ver weg lijkt, een maatschappij die steeds meer verhard en waarin de verbinding zo ver weg lijkt. Naast het licht, dragen de kinderen het kruis richting de Kerk aan de Haven. Daar zullen de kinderen het kruis uiteindelijk naar binnen dragen. De kids zijn daarmee op een interactieve manier onderdeel van het lijdensverhaal. De ouders, grootouders en verzorgers worden van harte uitgenodigd om samen met hun (klein) kind of kinderen mee te lopen tijdens deze bijzondere lichtjes optocht en processie. U kunt uw kind(eren) aanmelden via [passievandelangstraat@gmail.com](mailto:passievandelangstraat@gmail.com). Via dit email adres kunt u ook meer informatie ontvangen over de Passie4kids.



Aanmelden is niet verplicht, maar om de veiligheid goed te kunnen borgen vindt de organisatie het prettig een indicatie te hebben van het aantal deelnemers. Tijden:  
Verzamelen kinderen vanaf 18.30 uur op de Taxandriaweg 6 te Waalwijk

Vertrek lichtjes optocht: 19.00 uur Er is EHBO aanwezig en verkeersregelaars om de kinderen veilig te laten oversteken. Deelname aan de Passie4kids is gratis.

Lampionnen.

Het gebruik van eigen lampionnen is toegestaan, mocht u geen lampion hebben dan kunt u voorafgaande aan de Passie4kids een lampion kopen voor € 2,50 per stuk. In de voorverkoop zijn de lampionnen voor €2,- per stuk te koop. U ontvangt hiervoor een witte, ronde lampion met een stok van bamboe samen met een ledlampje.

De verkooppunten zijn:

- **Wesley's**, Dijkstraat 3, te Waalwijk. Openingstijden: woensdag en donderdag 12.000-18.00 Vrijdag 12.00-20.00 uur Zaterdag 11.00-16.00 uur;
- **Big L**, Kerkstraat 102 te Sprang-Capelle. Openingstijden dinsdag - donderdag 08.30-18.00 uur vrijdag 08.30-21.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur;
- **Buurthuis Sprang Driessen BSD** (voormalig Bondsgebouw), Jeroen Boschstraat 1 Sprang-Capelle, verkoop op maandagavond van 20.00-23.00 uur.

[Terug naar boven↑](#)

---

## MAART DE MAAND VAN H. JOZEF

Maandag 19 maart 2018 feestdag van H. Jozef. De noveen start op zaterdag 10 maart. Zoals de zondag aan de Heer is toegewijd en de zaterdag aan Maria, zo is de woensdag aan St. Jozef toegewijd. Sint Jozef is de hoeder van de kerk, beschermer van het huisgezin, troost van de zieken, patroon van een zalige dood, schrik van de duivelen en nog veel meer ( zie Litanie van St. Jozef ).

De H. Theresia van Avila zegt: "Het schijnt dat God aan andere heiligen het voorrecht verleend heeft ons uit deze of gene nood te redden, maar: ga naar de H. Jozef! Hij helpt altijd, dit weet ik uit ondervinding". En Bernadette Soubirou (Lourdes), die ook H. Jozef bijzonder vereert, beveelt aan om tot hem te bidden met de volgende woorden: "Grote Jozef, bid voor mij en mijn familie, bescherm ons. Amen" zoals ze schrijft in een van haar persoonlijke brieven vanuit Nevers. Van Zuster Justa uit Kapellen is het krachtige schietgebed: " Sint Jozef, a.u.b. help ons – help ons a.u.b., Sint Jozef".

In Smakt is het Nederlandse Sint Jozef heiligdom gelegen. Zie de site [stjozefkapelsmakt.nl](http://stjozefkapelsmakt.nl) voor alle gegevens. En kijk vooral ook op de site Eucharistic Flame. Priester Vadakkel heeft de uitdrukkelijke toestemming en zegen van de paus ontvangen om aldaar gebedsdagen met genezingsdiensten te houden. Van deze genadevolle dagen wordt dankbaar gebruik gemaakt.

In Kapellen bij Antwerpen ligt het bedevaartsoord van Sint Jozef in België. Ook zeer de moeite waard. Vele tegeltjes sieren de wand met dankbetuigingen van verhoorde gebeden. Van daaruit wordt ook het kwartaalblad uitgegeven: Vriendenkring H. Jozef "GAAT TOT JOZEF". Ook kunt u daar prachtige boeken over St. Jozef bestellen. Informatie via e-mail: [vh.jozef@hotmail.be](mailto:vh.jozef@hotmail.be)

Op Mont Royal in Montreal Canada is het grootste Jozefheiligdom ter wereld gelegen : St. Joseph Oratorium Mont Royal. Ook via internet zie: [saint-joseph.org](http://saint-joseph.org). Indrukwekkend om te zien.

Een oud overgeleverd gebed tot St. Jozef is het volgende: Wees gegroet Jozef, rechtvaardige man, de Heer is met U, Gij zijt uitverkoren tot hoofd van de heilige familie en gezegend is Maria, Uw bruid, altijd maagd. Heilige Jozef, voedstervader van God de Zoon, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Omdat het feest van de H. Jozef een hoogfeest is, zal er op maandag 19 maart in plaats van het uur van stilte en gebed een eucharistieviering om 18.30 uur in de Past. Vermeulenzaal zijn.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

[Terug naar boven↑](#)

---

## VOOR DE KINDEREN



Volgens de wet moest men in de tempel schapen, runderen en duiven offeren. Herinner je je nog, wat Jozef en Maria offerden toen ze met Jezus naar de tempel gingen? Het waren twee duiven. Het ligt dus voor de hand dat je bij de tempel heel wat handelaren vindt, die er offergaven verkopen voor de mensen die in de tempel een offer gingen brengen. En het was natuurlijk ook nodig dat er geldwisselaars waren.

Als Jezus nu bij de tempel komt, jaagt Hij al die kooplieden eruit. Is dat eigenlijk niet een beetje vreemd? Toch niet. Want mensen kunnen in en bij de tempel meer bezig zijn met hun geld en met allerlei bezigheden dan met God. Ook als wij in of bij de kerk zijn, zijn we soms druk bezig met allerlei dingen of verstrooiingen, maar niet of nauwelijks met Jezus.

Laat door Jezus orde brengen in jezelf. Maak van je gedachten en van je hart een tempel, netjes in orde en klaar voor Jezus. Als je in de kerk bent, ben je bij Jezus zelf. Hij is de levende tempel waarin wij wonen.



## PUZZEL

Vervang de cijfers door letters :

0 = e      6 = d

1 = v      7 = o

2 = m      8 = r

3 = t      9 = g

4 = s      10 = n

5 = w      11 = a

5 0 0 4      9 0 9 8 7 0 3

2 7 0 6 0 8      1 1 1 1 0      9 7 6

Oplossing puzzel „moeder van God.“  
„Wees gegroet, Jezus“

Elke dag van de veertigdagentijd een goede daad : bidden, vasten, goed zijn.

zo    ○    ma    ○    di    ○    wo    ○    do    ○    vr    ○    za    ○

[Terug naar boven↑](#)

### Data kliederkerk:

Op de volgende zondagen zijn jullie weer allemaal welkom bij de kliederkerk:

25 maart

27 mei

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool De Bolster.



[Terug naar boven↑](#)

## STILLE ONGANG AMSTERDAM 2018

‘Eucharistie is Leven’ - Het Gezelschap van de Stille Omgang organiseert elk jaar in maart een nachtelijke, religieus-meditatieve omgang door het historische centrum van Amsterdam. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen eraan deel en herdenken zo het ‘Mirakel van Amsterdam’. Dit jaar vindt de Stille **Omgang plaats in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart.**

Elk jaar kiest de organisatie een thema. Het thema van dit jaar is: *Eucharistie is Leven.*

### Met de bus naar de Stille Omgang 2018

Er is busvervoer geregeld vanuit onze parochie naar Amsterdam.

Op zaterdag 17 maart 2018 kunt u hier opstappen:

- 20.50 uur, bij de Rabobank in Drunen;
- 20.55 uur voor de kerk in Elshout.

Terugreis vanuit Amsterdam: 04.00 uur.

Kosten 20,- euro per persoon.

Meer informatie en aanmelden:

Eugenie van Rinsum-Wolfs, telefoon 06 - 81 98 12 97, of stuur een e-mail naar

[wolfs.jem@outlook.com](mailto:wolfs.jem@outlook.com).

[Terug naar boven↑](#)

## VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN

### KOFFIELEUTE



geen kosten verbonden.  
Inschrijving is niet nodig

**iedere 1e vrijdagochtend van de maand**

Alle Ontmoet'ers zijn weer iedere eerste vrijdagochtend van de maand tussen 10 en 12 uur van harte welkom in de bibliotheek van Drunen, waar het dan draait om elkaar ontmoeten, koffie en gezellige klets. KoffieLeute dus. Aan deze activiteit zijn



**ONTMOETEN de WIJK-IN - bakske koffie 9 maart – bibliotheek (Oud)Heusden**

**10 maart - bibliotheek Vlijmen**

De tent is opgeborgen. Dus vindt Ontmoeten de Wijk-In tot april/mei 2018 binnen plaats.

Gedurende de wintermaanden:

- Kan er **van 2 tot half 4 iedere 2e vrijdag van de maand in Heusden** een bakske koffie gedronken worden in de bibliotheek in (Oud)Heusden. Alle (Oud)Heusdenaren alsmede inwoners van Herpt en Hedikhuizen zijn van harte welkom.
- Kan er **van half 11 tot 12 uur iedere 2e zaterdag van de maand in Vlijmen** een bakske koffie gedronken worden in de bibliotheek van Vlijmen. Alle Vlijmenaren alsmede inwoners van Haarsteeg zijn van harte welkom.



Het draait om elkaar ontmoeten, koffie en klets. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.

Inschrijving is niet nodig.

[Terug naar boven↑](#)

---

## LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

12 februari - Jan van Noort (88), Zorgcentrum Zandley

In **Drunen** is gedoopt:

28 januari - Will van Elten, Lijsterbesstraat 7

18 februari - Reef Knippels, Grotestraat 24

- Fiene van der Pluijm, Londenring 25

[Terug naar boven↑](#)



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.  
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website [www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

[www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)  
**Ieder mens telt!**

[Terug naar boven↑](#)

## MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	<b>19.00</b> uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur eucharistieviering
	10.15 uur	zondagmorgengebed	
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstelling
Allerheiligste			met aanbidding 18.30 uur rozenkransgebed 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag	<b>17.00</b> uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 <sup>e</sup> zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

### Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen  
Telefoon: 0416 - 372215  
E-mail: [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl)  
Website: [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)

### Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

### Volgende uitgaven

In maart wordt de Parochiewijzer aan huis bezorgd met daarin de vieringen van de Goede Week en Pasen. De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 21-22 april 2018.