

FLITSEN - 170 - augustus 2016

INHOUDSOPGAVE

FLITSEN - 170 - augustus 2016	1
WERELD JONGEREN DAGEN	1
UITVAARTKOOR: ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT	3
MISSIECENTRUM (MCD)	3
<i>Dekenale Vastenactie</i>	3
<i>Vredeswandeltocht 2016</i>	4
MARIAGEDACHTE	5
JAARLIJKS UITSTAPJE MET DE PASTOOR	5
JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED	6
KINDERWOORDDIENST: DOE MEE!	7
BEDEVAART NAAR WITTEM	8
VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN	8
LIEF EN LEED	10
MISTIJDEN	11

WERELD JONGEREN DAGEN

Beste parochianen. Zo, mijn vakantie is voorbij. We gaan weer met goede moed aan de slag. Ik vind het fijn om terug te blikken en wat te delen over mijn ervaringen van de WJD, de Wereldjongerendagen in Krakau. Het was voor mij de 6^{de} WJD. Dus ik weet het dan allemaal wel? Neen. Ik vergelijk het met een maaltijd: het zijn steeds dezelfde ingrediënten, maar het is telkens opnieuw weer een heel andere maaltijd. Zo ook in Polen. Ik ervoer dezelfde zaken wat ik in andere jaren ook ervoer maar toch was het weer heel anders.

Ik ging mee met ons bisdom. Er waren ± 100 jongeren. Die werden onderverdeeld in deelgroepen van ongeveer 10/15 personen. Samen met Rob Klerks mocht ik een deelgroepje leiden, vooral jongeren uit Drunen. Een geweldige groep vond ik het en ik ben trots op elk lid afzonderlijk en hoe ze met alles zijn omgegaan. Want de WJD is veel plezier maken, gezelligheid, ontmoeten, bidden,



feesten, bezinnen, vieren, bezoeken en spelen, maar ook soms afzien, lang wachten, hete zon, lang lopen, opgepropt zitten in een tram, spanningen, vermoeidheid enz...

Een vast sleutelwoord van de WJD is gastvrijheid. Je mag de gastvrijheid van mensen ten volle ervaren. De WJD is eigenlijk verdeeld in 2 weken. De eerste week ben je in een gastbisdom, de tweede week in Krakau zelf. Onze jongeren van ons bisdom mochten verblijven in de stad Andrychów, niet ver van Wadowice, het geboortedorp van paus Johannes Paulus II, in vogelvlucht 50 km ten zuidwesten van Krakau. We werden ondergebracht in gastgezinnen. Je werd naast de warmte van de zon ook ondergedompeld in een warm bad van Poolse gastvrijheid. Ik mocht verblijven met de 5 andere priesters in het (grote) huis van Eva en Maikel. We werden echt verwend, zeker als het ging om eten. Amai, om af te vallen moet je niet naar Polen gaan. En we kregen zelfs een auto tot onzer beschikking. Ook het meeleven met het gezin (vader, moeder, 3 kinderen, opa en oma) was deugdzaam. De Poolse mensen zijn heel hartelijk maar op een andere manier dan bij ons. Het gaat gepaard met bescheidenheid en 'meer doen dan praten'... en met een groot geloof. De Polen zijn zeer katholiek. Zo zijn ze bijv. in de parochie (ongeveer 10.000 inw) met 5 priesters. En één ervan klaagde een beetje want er kwam maar 40 % van de inwoners (dus 4000 man) naar de kerk elke zondag. De anderen kwamen dus niet elke zondag.

We hebben tijdens ons verblijf in het gastbisdom kennis gemaakt met de schoonheid van de bergen, verschillende steden en ja, ook met Auschwitz, een vreselijke plaats. Het gaat je bevattingvermogen te boven. Ook maakten we kennis met de Poolse Heilige Pater Kolbe die met zovelen de dood vond in het kamp. Hij was een hemelse lichtstraal te midden van die hel.

De tweede week speelde zich af in Krakau. Daar maakten we kennis met de andere Nederlanders (in totaal ongeveer 900 man) en natuurlijk met de hele wereldkerk. Elke dag startten we met ontbijt, catechese en een heilige Mis, natuurlijk aangepast voor jongeren. In de namiddag en avond was er een speciaal wjd-programma of een vrij te kiezen programma. Het toppunt was toch de slotviering op Campus Misericordiae. Op de slotdag waren er ongeveer 2 miljoen jongeren. Maar de grootste 'jongere' die je wilde ontmoeten was toch de paus. Hij heeft vele gaven en een daarvan is toch het spreken. In zijn preek tijdens de slotmis sprak paus Franciscus over de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs (Lc 19,1-10) en dat deze ontmoeting Zacheüs' leven veranderde, "net zoals het elk van onze levens heeft veranderd, en nog steeds elke dag kan veranderen." Maar Zacheüs, zegt de paus, ondervond meerdere obstakels op zijn weg naar Jezus. En Franciscus noemt er drie die "ons ook iets kunnen zeggen". Allereerst, het "klein van stuk" zijn (Zacheus was klein van stuk en kon daarom Jezus niet goed zien toen Hij zijn dorp bezocht). Soms komen we niet dicht bij Jezus, omdat we ons niet waardig voelen. Dit, zegt de paus, "is een grote verleiding". "Wij zijn Gods geliefde kinderen, altijd."

Dan het tweede obstakel: "de verlamming van schaamte". Maar, dit "is het geheim van de vreugde": risico's nemen, "want het leven is niet bedoeld om weggestopt te worden". "Wees niet beschaamd om alles bij Jezus te brengen in de biecht." Als laatste noemt de paus het derde obstakel dat ons kan weghouden van de ontmoeting met Jezus: "het gemor van de menigte", wat de mensen zeggen, wat je om je heen ziet. Ja, zegt Franciscus tegen de jongeren, "Het vereist echte moed", maar "wees niet ontmoedigd: met een lach en open armen verkondigen jullie hoop en zijn jullie een zegen voor onze menselijke familie, die jullie hier zo prachtig representeren!".

De volgende WJD zijn in Panama in 2019. We hopen dan weer met een groep jongeren uit onze parochie dit grote jongerenfeest te kunnen bezoeken. Ik heb er alvast al zin in.

Pastoor Hedebouw

[Terug naar boven↑](#)

UITVAARTKOOR: ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT

Vanwege veroudering van de leden van de huidige uitvaartkoren in onze parochie zijn er al vergevorderde plannen om een nieuw uitvaartkoor op te richten voor de kerk van Drunen, Herpt en Heusden en later ook voor Elshout. Dit om op de toekomst voorbereid te zijn. We zijn op zoek naar koorleden hiervoor.

De start van dit nieuwe koor is gepland begin 2017. Het kost natuurlijk enige tijd voordat het koor een repertoire heeft opgebouwd dat bij uitvaarten gezongen kan worden. Het is de bedoeling dat er naast de traditionele gezangen (zoals Kyrie, Sanctus, enz.) andere mooie gezangen worden gezongen. Liefst vierstemmig, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de mensen die zich aanmelden. Er wordt in samenspraak met pastoor Hedebouw een map aangelegd van liederen, zodat de nabestaanden van de overledene daaruit kunnen kiezen. De diverse koren van de parochie zijn al benaderd, maar we hopen op nog meer mensen die graag zingen en niet bij een van de bestaande koren zijn aangesloten. Deze mensen zijn van harte welkom.

Op **woensdag 14 september 2016 om 20.15 uur** zal een informatieavond georganiseerd worden in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen (links naast de kerk). Daar zullen ook afspraken gemaakt worden over de repetitietijd en kan er doorgegeven worden welke dagdelen je er niet kunt zijn. Een uitvaart komt altijd onverwacht en leden hebben ook andere afspraken, zoals bijv. werk. We begrijpen dat er bijna niemand zal zijn die altijd kan, dus laat het geen belemmering zijn als je bijv. 2 of 3 dagen in de week niet kunt. Dan blijven er altijd nog dagen over dat je wel kunt. De repetities zullen in het begin wekelijks zijn, maar na enige tijd zal de frequentie minder worden als het repertoire opgebouwd is.

Als je er op die avond op 14 september niet bij kunt zijn en je bent toch geïnteresseerd, geef je dan op via het secretariaat van de parochie, dan krijg je alsnog de informatie door.

Per email: parochie@wonderbaremoeder.nl of telefonisch 0416 372215 op werkdagen tussen 9 en 12 uur

[Terug naar boven↑](#)

MISSIECENTRUM (MCD)

Dekenale Vastenactie

Gezien- bewogen- geraakt- gegaan---DANK

Een wereld van verschil *gezien*,
Bewogen door armoede, kinderen,
Mensen die niet hebben, die niet kunnen



VASTENACTIE

Geraakt door een zingende wereldkerk, Afrika
Geen durf wel het verhaal van de brandende braamstruik.
Gegaan en de juiste mensen op het pad
Samen met velen, stappen gezet
Dekenaat Zaltbommel, Heusden en Waalwijk
Dank! voor de geweldige Vastenactie 2016
Dank aan collectanten, dank aan kinderen op school,
Dank deelnemers sponsor wandel- en fietstocht
Dank werkgroepen
Dank voor alle giften
Ons doel; hulp voor 2000 weeskinderen
OIP het Oyugis Integrated Project
Streefbedrag is bereikt 33.000 euro!

Als weeskinderen een kans krijgen,
ondanks armoede, om veilig op te groeien,
opgevangen in de eigen omgeving en naar
school kunnen gaan, dan is er hoop op een
betere toekomst.

Wij hebben een steentje bij kunnen dragen aan
dit doel, aan het Oyugis Integrated Project, een
project door de fraters van Tilburg in Kenia.

Hieronder een eerste woord van dank vanuit Kenia, van broeder Leo van de
Weijer, de coördinator van het OIP.



“We zijn hier heel blij met het eerste gedeelte, het eerste
voorschot van de Vastenactie van het dekenaat Waalwijk,
Heusden en Zaltbommel. Gisteren en vandaag hebben
we al verschillende prioriteiten in nood kunnen lenigen;
Weeskinderen die gestrand zijn, weer naar school te laten
gaan. Een renovatie van een shelter, dak en deuren, die
al lang beloofd was en hulp geboden bij
voedselvoorziening.

Ik wil jullie allen van de Vastenactie alvast heel veel dank
zeggen mede namens de mensen die we hebben kunnen
helpen.

Nogmaals hartelijk dank aan jullie allen voor de steun die
je geeft aan de armen onder ons.

Welkom om eens een kijkje te komen nemen.

Verbonden in broederschap en barmhartigheid .
Bro. Leo van de Weijer”



Vredeswandeltocht 2016

Van 17 t/m 25 september 2016 is er weer de jaarlijkse vredesweek
georganiseerd door PAX. Het thema voor 2016 is “Vrede Verbindt”.

Ook wij als missiecentrum (MCD) sluiten ons bij dit thema aan. Samen met de Werkgroep Werelddiaconaat van de Open Hof, de Haci Bayram Veli Moskee Drunen en de Ahmadiya Moslim Gemeenschap organiseert het missiecentrum (MCD) een vredeswandeling op zaterdag 17 september 2016. We starten om 10 uur bij de Hubertuskapel aan de Steegerf.

De tocht duurt ongeveer 1 ½ uur. We ontvangen u met een kopje koffie of thee. Na een korte inleiding gaan we wandelen. Het eerste gedeelte wandelen we in stilte. Na een korte pauze met een bezinning lopen we discussiërend over het thema verder. Weer terug bij de Hubertuskapel is er een korte evaluatie en afsluiting. U bent uitgenodigd en van harte welkom!

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

MAAK ONS WAKKER, MARIA

Maak ons wakker, Maria
voor mensen
die iets nieuws hebben te zeggen,
mensen die ons nieuwe hoop willen geven.

Maak ons wakker, Maria
voor mensen
van wie liefde en warmte uitgaat,
mensen die goed zijn voor anderen.

Maak ons wakker, Maria
voor mensen
die vergeten worden
en leven in Uw schaduw.

Maak ons wakker, Maria
voor mensen
die ons uitnodigen tot openheid
en medemenselijkheid.



[Terug naar boven↑](#)

JAARLIJKS UITSTAPJE MET DE PASTOOR

Het jaarlijks uitstapje met onze pastoor voor alle belangstellende parochianen zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 17 september (feestdag van H. Lambertus en de wonden van St. Franciscus).

We gaan deze keer naar Megen. Om in de geest van de Clarissen te blijven, op verzoek van enkele parochianen.

8.00 uur: Vertrek bij de Lambertuskerk te Drunen
(met reisgebed en zegen van pastoor). Iedereen betaalt bij het instappen € 8,- aan de chauffeur. Misintenties: bij vertrek in Drunen aan de pastoor overhandigen in envelop (€12,- per misintentie)

- naam en intentie op de envelop a.u.b.
- 9.00 uur: H. Mis bij de Franciscanse Broeders
(evt. 9.15 uur. Reistijd +/- 45 minuten)
Na de H. Mis is er voor ons allen koffie / thee met Megense koek in de tuinzaal. Aansluitend hebben we een rondleiding verzorgd door broeder Hans Peter Bartels over het heilig Bruurke van Megen: Everardus Witte.
- 11.30 uur: Vertrek naar de zusters Clarissen (+/- 5 minuten lopen)
waar we om 11.40 uur bij de voordeur verwacht worden. De gastenzuster Imma zal ons begeleiden naar de kapel/het koor, waar wij ons even in stilte kunnen voorbereiden op het middaggebed met de zusters Clarissen, wat zal duren van 12.00 uur tot 12.30 uur.
- 13.00 uur: Lunch bij "FF zitten" op de dijk. Ieder kiest naar eigen believen iets van de kaart en kan na de maaltijd zelf afrekenen.
- 14.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste met kort lof en Kroontje van Barmhartigheid.
- 14.45 uur: Rondleiding door de "Hof van lof" bij de Franciscanse Broeders, verzorgd door mevrouw An Rouw. Bij slecht weer alternatief programma in de tuinzaal (maar daar gaan we niet van uit!) met aansluitend koffie/theepauze.
- 16.30 uur: vertrek naar Drunen en voor het avondeten weer thuis.

Informatie: Eugenie van Rinsum-Wolfs. GSM: 06 81 981 297

Aanmelden: Bij de pastorie, Raadhuisplein 2 Drunen of via mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl met vermelding van naam en adres, aantal personen en hoeveel personen u in uw auto mee kunt nemen.

[Terug naar boven↑](#)

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED

Jaarlijkse avond uur van stilte en gebed voor alle belangstellenden uit onze gehele parochie

Maandagavond 10 oktober zal er ter gelegenheid van 23 jaar uur van stilte en gebed in de pastoor Vermeulenzaal te Drunen een lezing worden verzorgd door de heer Embregt Wever in het kader van het jaar van barmhartigheid. De lezing zal gaan over de werken van barmhartigheid.

Zien, bewogen worden en in beweging komen zijn drie kernbegrippen aangaande concrete daden van barmhartigheid. Ook de geestelijke werken van barmhartigheid zullen aan bod komen.

Embregt Wever heeft jarenlang gewerkt als straatpastor met thuislozen in 's Hertogenbosch en zal ook spreken uit eigen ervaring.

Momenteel is hij pastoraal werker in dienst van ons bisdom 's Hertogenbosch bij het Missiesecretariaat en zet hij zich in op het taakveld missie en ontwikkeling.

Hij is verantwoordelijk voor de diocesane diaconie met als taak de landelijke contacten in de parochies te onderhouden en van dienst te zijn. Het diaconale werk vindt plaats in de parochie en haar Parochiële Caritas Instellingen. De diocesane Diaconie biedt ondersteuning en desgewenst begeleiding bij het opzetten van dit diaconale werk in de parochies. Ook ten behoeve van jeugd en jongeren wordt intern samengewerkt met het diocesane vormingscentrum.

- 18.30 uur: H.Mis uit dankbaarheid gevolgd door Eucharistische a
anbidding van het allerheiligste sacrament met vespers.
- 19.30 uur: Koffie, thee met traktatie
- 20.00 uur: Lezing over de werken van barmhartigheid en diaconie door de
heer Embregt Wever
- 20.30 uur: Pauze met koffie / thee en gelegenheid tot het kopen van boeken
e.d.
- 21.00 uur: deel twee van de lezing met gelegenheid tot het stellen van
vragen.
- 21.30 uur: afronding en gelegenheid tot napraten.

informatie: Eugenie van Rinsum 06 - 81 981 297
Aanmelden via mailberichtje naar het parochiesecretariaat
parochie@wonderbaremoeder.nl, of telefonisch tot 12.00 uur: 0416 – 372215
[Terug naar boven↑](#)

KINDERWOORDDIENST: DOE MEE!



Voor de kinderen

De mensen die de kinderwoorddienst begeleiden, zijn nu aan het genieten van een welverdiende vakantie zodat zij op 4 september weer fris en fruitig kunnen starten met een nieuw schooljaar om te beginnen met het begin waarmee het is begonnen.

Begin je al wanneer je zegt: we gaan beginnen?

Of begin je pas als je begonnen bent?

Nee, wie bezig is is al begonnen

En als je denkt: ik had allang begonnen moeten zijn?

Dan begin je met niet-beginnen

dat is ook een begin maar niet zo goed geeneens het halve werk

Gelukkig zegt iemand anders “ik ben al begonnen”.

Als je dan meedoet ben je begonnen voor je het weet

Ooit begon God met beginnen aan het hele werk
van goed naar zeer goed.

Voor minder deed Hij het niet

Ik ben al begonnen zegt hij gelukkig.

Doe mee!

We wensen jullie een gezellig en leerzaam schooljaar toe, en hopen jullie graag weer te zien bij de kinderwoorddienst op 4 september. We kijken er met veel plezier naar uit om gezellig met jullie samen te zijn, te praten, te lezen, kleuren, tekenen en nog veel meer!

Ben je benieuwd geworden naar wat we nog meer doen....dan zie ik jullie graag bij de volgende kinderwoorddienst!

Tot dan!

Groetjes Jolanda Vermaas (kinderwoorddienst)

[Terug naar boven↑](#)

BEDEVAART NAAR WITTEM



KLOOSTER WITTEM
pleisterplaats voor de ziel

Op zondag 16 oktober vindt weer de jaarlijkse bedevaart naar Wittem plaats. De kosten hiervoor bedragen € 25,--.

U kunt zich tot uiterlijk 28 september opgeven bij:

Mevr. van Drunen
Vermeerplantsoen 14
Drunen
Telefoon: 378279



[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN

KOFFIELEUTEN



iedere 1e vrijdag van de maand

Alle Ontmoet'ers zijn iedere eerste vrijdagochtend van de maand tussen 10 en 12 uur van harte welkom in de bibliotheek van Drunen, waar het dan draait om elkaar ontmoeten, koffie en gezellige klets. KoffieLeute dus.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen.....!

MAAR komt u ná
belt u dan even aan!



11.00 uur,



SAAMPIES ETEN

28 augustus 2016

U kunt bij inschrijving weer kiezen waar u wilt eten:
St. Janshof (kosten € 8,90 p.p.) in Vlijmen
Zandley in Drunen (€ 8,80 p.p.) - aanvang 16.45 uur
St. Antonius in Heusden (€ 8,80 p.p.) waar 's middags warm wordt gegeten.

Dit betekent samenkomen om 11.30 uur in het restaurant. Genoemde prijzen zijn in alle gevallen voor een 3-gangenmenuutje met aansluitend (u aangeboden door de zorgcentra een kopje koffie of thee) exclusief consumpties.

Betaling kan uitsluitend met zgn. "Schakelring"-pas of middels pinnen met eigen bankpas. Gezellig: eerst naar het Ontmoetings-café en dan Saampies Eten.....!

Zij die op de dag zelf NIET op de lijst staan en zich dus niet (tijdig) ingeschreven hebben, zijn altijd van harte welkom MAAR.....sluiten aan in de rij d.w.z. dat zij "eten wat de pot schaft"!

Inschrijving middels inschrijfformulier of mail



ONTMOETINGS-café

18 september 2016



we gaan een lekker teestje bouwen

*DE KORF
Mgr. van Kesselstraat 29
Vlijmen
14.00 - 16.30 uur*

MET WOORD ZANG & HOBBIES

De Vincentius Vereniging bijt de spits af. Gevolgd door een optreden van **GRADJE KIVITS** die samen met Hans van Bokhoven en Priscillia ervoor zal zorgen dat de spetters eraf vliegen. Heerlijk meezingen. Maar ook luisteren naar mooie liedjes.

Tijdens de pauzes en na de optredens vertellen Wijnand Broeders, Door van Nistelrooy-Verboord en Bea Jacobs graag over hun hobby. Respectievelijk: boekbinden, kettingen maken en hoe je van stof een prachtige wereld kunt scheppen.

De entree incl. koffie of thee met iets lekkers erbij en hapjes tijdens de pauze bedraagt voor Ontmoet'ers
€ 3,00 p.p. en voor niet leden € 4,00 p.p.

LANGSTE EETTAFEL

1 oktober 2016

Op zaterdag 1 oktober vindt weer De Langste Eettafel van Nederland plaats. Dit initiatief is een mooie gelegenheid om met mensen te eten die je nog niet zo goed kent en graag beter wilt leren kennen.

Graag nodigen wij u uit op 1 oktober 2016 aan te schuiven. U kunt daarbij kiezen uit:

* De eettafel van "Sint Antonius" ÓF de "Sociëteit aan De Demer van de Vereniging Senioren Heusden".

De ontvangst in beide locaties is om 12.30 uur. U geniet vervolgens van een driegangenmenu. U kunt zich aanmelden tijdens werkdagen van 09.00 - 15.00 uur bij de gastvrouwen van Sint Antonius.

* De eettafel in "De Hop" van Sint Janshof

(ingang Pastoor van Akenstraat 30 in Vlijmen.) De ontvangst is om 16.30 uur in "De Hop" met een glaasje, gevolgd door een driegangenmenu. U kunt zich dagelijks aanmelden tussen 09.00 en 17.00 uur bij de gastvrouwen van Sint Janshof in De Hop.

* De eettafel in Zandley in Drunen.

De ontvangst is om 15.30 uur met een lekker glaasje, daarna volgt een driegangemenu. U kunt zich aanmelden aan de balie van het restaurant tussen 09.00 en 17.00 uur.

Voor alle lokaties geldt:

De kosten bedragen € 10,00 p.p., te voldoen bij inschrijving.

U kunt alleen betalen met pinpas of Schakelringpas.

Gebruik Heusden Pas is mogelijk.

U kunt inschrijven tot donderdag 15 september op de diverse lokaties, dus NIET bij Ontmoeten.

LET OP!

De Langste Eettafel vindt plaats op 1 oktober 2016 MAAR.....iedere locatie heeft andere aanmeldtijden EN andere aanvangstijden!

Het "SAAMPIES ETEN" van ONTMOETEN d.d. 25 september 2016 komt te vervallen!

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

21 juli Frans van Bladel (75), Bosscheweg 18A

27 juli Anja Schuurmans-van Nistelrooij (73), Burg. V.d. Heijdenstraat 103

28 juli Mart van de Wiel (92), Van Marnixstraat 5

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:
13 augustus Frans Klijn (74), 's-Hertogenbosch

In **Herpt** is de **uitvaart** geweest voor :
21 augustus Jeanne de Wilt-Verhulst (84), Achterweg 23

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur
eucharistieviering	10.15 uur	zondagmorgengebed	
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding
rozenkransgebed			18.30 uur
eucharistieviering			19.00 uur
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
zaterdag	<u>Heusden</u> 17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius	
		Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Soos te Heusden.	

Herpt

Iedere 1^e dinsdag van de maand:
19.00 uur Uur van stilte en gebed met uitstelling en aanbidding

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Volgende uitgaven

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 24-25 september 2016